



**Liturgie kerkdiensten**  
**Wijkgemeente Dorpskerk**  
**Hervormde Gemeente Bleiswijk**  
**Zondag 21 maart 2021**  
**9.00 uur: ds. W.M. de Bruin**  
**19.00 uur: ds. mw. J.C. Scholte-  
de Jong, jeugddienst**

**ER ZIJN WEER 30 MENSEN WELKOM IN DE KERK!**  
**Meld u/jou aan (voor de ochtend of avond) via het mailadres:**

[reservering@dorpskerkbleiswijk.nl](mailto:reservering@dorpskerkbleiswijk.nl)

**We verdelen de plaatsen eerlijk. Lukt het nu niet,  
dan gaat u/jij de volgende keer voor...**

**Ochtenddienst, 9.00 uur, ds W.M. de Bruin**

Orgelspel Welkom en mededelingen

Stil gebed, votum en groet

Begintekst: Johannes 1:18 (NBG '51)

**Lied (opname Nederland Zingt): Agnus Dei**

Richtlijn voor ons leven: 1 Petrus 2:21b-25 (NBV)

Gebed

Filmpje met een gemeentelid 'Hoe ervaar je deze (lijdens)tijd?'

Kindermoment (daarna is er kinderkerk)

Schriftlezing: Johannes 13:21-38 (NBV)

**Lied (opname Nederland Zingt): Psalm 43: 3, 4**

Verkondiging **thema: "Wie van de drie?"**

**Lied (opname Nederland Zingt): Gezang 177: 1, 2, 7**

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging inzameling van de gaven: 1. Jeugdwerk; 2. Kerk

**Lied (opname Nederland Zingt): Gezang 182: 1, 6**

Zegen (samen/thuis uitgesproken 'amen') Orgelspel

**Avonddienst, 19.00 uur, Jeugddienst  
met ds. J.C. Scholte-de Jong uit Gouda**

Op de pagina's 4 t/m 6 staat de uitgewerkte liturgie van deze dienst  
met het thema: **'Stilte, wat is dat ook al weer?'**

**HOE ERVAREN U EN JIJ DEZE (LIJDENS)TIJD?  
DOET U/JIJ MEE MET EEN FILMPJE?**

Het eerste filmpje zien we komende  
zondagmorgen in de kerkdienst. Wie volgt?  
Hoe komt u/jij deze lastige coronatijd door?  
En wat betekenen de lijdenstijd en Pasen daarin?  
Fijn ook zo iets van elkaar te zien en te horen.  
Maar...., daar hebben dan ook u of jou voor nodig...  
Reageer en we maken er iets moois van!



**UITZENDING VIA KERKRADIO EN LIVESTREAM**

Beide kerkdiensten worden uitgezonden via de kerkradio en via  
onze livestream (met beeld). U kunt de livestream bereiken via de  
website [Kerkdienstgemist.nl](http://Kerkdienstgemist.nl)

U kunt ook gebruik maken van de link op onze website  
[www.dorpskerkbleiswijk.nl](http://www.dorpskerkbleiswijk.nl)



Ook de komende weken wordt er in het kerkgebouw niet  
gezongen. 's Ochtends gebruiken we TV-opnames van  
liederen, de organist speelt voor en na de dienst; 's  
avonds speelt onze organist de melodie van liederen,  
waarvan de voorganger de tekst voorleest.

**COLLECTEN**

*Voor de inzameling van onze gaven kunt u/jij:*

- de mandjes bij de uitgang van de kerk gebruiken
- via de link op onze website een collectegift overmaken
- thuis voor beide typen collecten een spaarpotje maken, waarvan u/jij de inhoud aan het einde van een maand overmaakt naar de diaconie en de kerkrentmeesters (zie de rekeningnummers in *Kerknieuws*). Met daarbij eventueel de vermelding van bijzondere bestemmingen.

**Blijven we trouw, ook in onze geldelijke gaven?**

**Fijn en belangrijk als het werk tot opbouw van Gods Koninkrijk  
ook in deze moeilijke tijd kan doorgaan!**

**WE WENSEN ELKAAR GOEDE KERKDIENTEN TOE!**

## Bijbellezingen zondag 21 maart, 9.00 uur

### Begintekst: Johannes 1:18 (NBG '51)

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem van de Vader is, die heeft Hem doen kennen.

### Richtlijn voor ons leven: 1 Petrus 2:21b-25 (NBV)

... Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar Hem die de herder is, naar Hem die uw ziel behoedt.

### Schriftlezing: Johannes 13:21-38 (NBV)

21 Nadat Hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en Hij verklaarde: 'Waarachtig, Ik verzeker jullie: een van jullie zal Mij verraden.' 22 De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie Hij bedoelde. 23 Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast Hem aan tafel aan, 24 en Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. 25 Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg: 'Wie, Heer?' 26 'Degene aan wie Ik het stuk brood geef dat Ik nu in de schaal doop,' zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot.

27 Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei: 'Doe maar meteen wat je van plan bent.' 28 Niemand aan tafel begreep waarom Hij dit zei; 29 omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de armen moest geven. 30 Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht.

31 Toen hij weg was zei Jezus: 'Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door Hem de grootheid van God. 32 Als Gods grootheid door Hem zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33 Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me zoeken, maar wat Ik

tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: "Waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen."

34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

36 Simon Petrus vroeg: 'Waar gaat u naartoe, Heer?' Jezus antwoordde: 'Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je Mij volgen.' 37 'Waarom kan ik U nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor U geven!' zei Petrus. 38 Maar Jezus zei: 'Jij je leven voor Mij geven? Waarachtig, Ik verzeker je: nog voor de haan kraait zul jij Mij driemaal verloochenen.'



Leonardo da Vinci (1495-1498, Milaan); *Het laatste Avondmaal*

### **Wie van de drie?**

*Voordat het lijden in alle hevigheid over Jezus losbarst, is er de laatste maaltijd met zijn leerlingen. Jezus spreekt met hen over het verraad en over zijn lijden, over zijn terugkeer naar de Vader en over het gebod van de liefde. Drie discipelen treden vooral voor het voetlicht: Judas de verrader, Petrus die Jezus wil verdedigen, en de anonieme 'leerling van wie Jezus veel hield'.*

*In de verkondiging stellen we de vraag: wie is de ware leerling van Jezus? Wie van de drie? Over discipelschap gaat het dus: het volgen van Jezus, in het bijzonder op de weg van zijn lijden. Wie van...? Hoe zou zijn als u/jij een van de kandidaten bent?*

Liederen zondag 21 maart, 9.00 uur  
(opnames van Nederland Zingt)

**Agnus Dei (= Lam van God)**  
**(Sela)**

Lam van God,  
Lam van God,  
Dat de zonde der wereld draagt.  
Heer, ontferm U,  
Heer, ontferm U over ons,  
Heer, ontferm U over ons.  
*herhaling*

Lam van God,  
Lam van God,  
Dat de zonde der wereld draagt.  
Heer, geef vrede,  
Heer, geef vrede overal,  
Heer, geef vrede overal.

**Psalm 43: 3, 4**

O Here God, kom mij bevrijden,  
zend mij uw waarheid en uw licht  
die naar uw heilige berg mij leiden,  
waar Gij mij woning wilt bereiden.  
Geef dat ik door U opgericht  
kom voor uw aangezicht.

Dan ga ik op tot uw altaren,  
tot U, o bron van zaligheid.  
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren  
en dankbaar ruisen alle snaren  
voor U die al mijn vreugde zijt  
en eindloos mij verblijdt. Verkondiging



'Agnus Dei' (Lam van God),  
door de Spaanse schilder  
Francisco de Zurbarán (1632)

**Gezang 177: 1, 2, 7**

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,  
in deze zee verzinken mijn gedachten:  
o liefde die, om zondaars te bevrijden,  
zo zwaar moest lijden.

'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,  
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,  
in onze plaats gemarteld en geslagen,  
de zonde dragen.

Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen,  
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,  
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen  
als sterkte roemen.

**Gezang 182: 1, 6**

Jezus, leven van ons leven,  
Jezus, dood van onze dood,  
Gij hebt U voor ons gegeven,  
Gij neemt op U angst en nood,  
Gij moet sterven aan uw lijden  
om ons leven te bevrijden.  
Duizend, duizendmaal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,  
die de dood zijt doorgedaan,  
die Uzelf ons hebt gegeven  
ons in alles bijgestaan,  
dank voor wat Gij hebt geleden,  
in uw kruis is onze vrede.  
Voor uw angst en diepe pijn  
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

**ZONDAGAVOND 21 MAART, 19.00 UUR**  
**Jeugddienst met ds. J.C. Scholte-de Jong uit Gouda**

**Thema: 'Stilte, wat is dat ook al weer?'**  
**(Muziek via YouTube-opnames)**

- \*Voor de dienst muziek: instrumentale muziek
- \*Afkondigingen en woord van welkom:
- \***Lied: Opwekking 815 – Vul dit huis met uw glorie**
- \*Stilte voor God en elkaar
- \*Gods belofte en groet
- \***Lied: Opwekking 717 – Stil mijn ziel, wees stil**
- \*Gebed
- \***Lied: LEV – Morgenlicht**
- \*Intro: micro-wave minute
- \*Bijbellezing: Lucas 10:38-42
- \*Overdenking
- \***Lied: Opwekking 705– Toon mijn liefde nr. 705**
- \*Dankgebed
- \*Collecte (online): Jeugdwerk en Kerk
- \***Lied: LEV – God van Licht**
- \*Zegen

**Bijbellezing: Lucas 10:38-42**

**Nieuwe Bijbelvertaling:**

38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette.  
39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden.  
40 Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 'Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.'  
41 De Heer zei tegen haar: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. 42 Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.'

**Bijbel in Gewone Taal:**

38 Jezus en zijn leerlingen gingen verder, en kwamen bij een dorp. Daar woonde een vrouw die Jezus uitnodigde om bij haar thuis te komen. Ze heette Marta, 39 en haar zus heette Maria. Maria ging bij de Heer zitten en luisterde aandachtig naar zijn woorden.

40 Maar Marta was druk bezig met de zorg voor het eten en drinken. Ze vroeg aan Jezus: 'Heer, mijn zus laat mij alles alleen doen. Dat kan toch niet? Zeg tegen haar dat ze mij moet komen helpen.'

41 Toen zei de Heer tegen haar: 'Marta, Marta, maak je toch niet altijd zo veel zorgen! 42 Er is maar één ding echt belangrijk: dat je luistert naar mijn woorden. Maria heeft dus de goede keuze gemaakt. Mijn woorden zullen altijd bij haar blijven.'



**Waar gaat het over?**

*Een jeugddienst over stilte: 'Stilte wat is dat ook alweer?' Wanneer ben jij wel eens stil? En als je stil bent, kan je dan contact met God maken? Is het goed om af en toe eens stil te zijn? Verwacht God dat van ons? Ons dagelijks leven is vaak vol en soms best een beetje druk, hoe kan ik toch de stilte opzoeken en vinden?*

Liederen jeugddienst 21 maart, 19.00 uur:

**Opwekking 815 – Vul dit huis met uw glorie**

Vul dit huis met Uw glorie  
Vul dit huis met Uw glorie  
Vul dit huis met Uw aanwezigheid  
Want alles is door U, en alles is tot U  
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid *herhaling*

Heilig, heilig, hHeilig is de Heer  
Jezus is koning. Breng hulde, geef Hem eer. *herhaling*

**Opwekking 717 – Stil mijn ziel, wees stil**

Stil mijn ziel wees stil,  
En wees niet bang voor de onzekerheid van morgen.  
God omgeeft je steeds  
Hij is er bij in je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God  
En ik vertrouw op U en zal niet wankelen  
Vredevorst ,vernieuw een vaste geest binnen in mij  
Die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil  
En dwaal niet af, dwars door het dal zal Hij je leiden  
Stil, vertrouw op Hem  
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding  
*God U bent mijn God...*

Stil mijn ziel wees stil  
En laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft  
Wacht wacht op de Heer  
De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt  
*God U bent mijn God...*

Ik rust in U alleen

**LEV – Morgenlicht**

In de stilte van de morgen  
Als de wereld weer ontwaakt.  
Ik de vogels zacht hoor fluiten  
En de zon komt door de ruiten.

In de stilte van de morgen  
Als mijn adem wolkjes blaast.  
En de nieuwe dag begint  
Bid ik dat Uw liefde wint in wat  
ik doe vandaag.

In de stilte van de morgen  
Ga ik eerst op zoek naar U.  
In uw trouw ben ik geborgen  
U zult altijd voor mij zorgen.

In de stilte van de morgen  
Nodig ik U bij mij uit.  
De bovenkamers van mijn hart  
Overstemd wat mij verward.  
Heer maak mij tot U thuis.

Met open handen en een dankbaar hart.  
Geef ik mij over, maak een nieuwe start.  
In het morgenlicht zie ik Uw gezicht.

In de stilte van de morgen,  
Zing ik Heer U bent zo goed.  
Wie ben ik dat Uw mijn leven  
In Uw plannen heeft geweven.

In de stilte van de morgen  
Leg ik alles voor U neer.  
Al mijn zorgen en mijn zonden  
Houden mij niet meer gebonden.  
Want ik weet U bent mijn Heer  
*Met open handen ....*



## Opwekking 705– Toon mijn liefde

Aan de maaltijd wordt het stil,  
Als de Meester knielen wil,  
En vol liefde als een knecht  
Elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,  
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.  
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,  
Dit is wat de wereld ziet van Mij,

Als je Mij gaat volgen.  
Toon Mijn liefde aan de ander, dien de ander  
Zo heb Ik ook jou liefgehad.  
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,  
Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,  
Als wij doen wat Jezus wil  
En gaan dienen als een knecht,  
Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,  
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.  
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,  
Dit is wat de wereld ziet van Mij,

Als je Mij gaat volgen...

## LEV – God van Licht

In mijn twijfels, mijn verdriet  
In mijn falen ontbreekt U niet.  
In Uw liefde prijst U mee  
U bent de rust als het stormt op zee  
Whohooo  
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand.  
In mijn vragen houdt Uw woord stand.  
In Uw liefde prijst U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee. Whohoo.  
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn gids  
Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U. Whoho  
God van licht, wees mijn gids  
Leid mij door het donker  
Veilig naar de kust waar U woohohohohohoont  
Waar U woohohohohohohoont. Waar U woohohohohohohoont  
Waar U woont

Storm en golven vrees ik niet.  
In de morgen zing ik mijn lied.  
In uw liefde prijst U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee. Whohoo.  
U bent de rust als het stormt op zee  
*God van licht, wees mijn gids...*

U schijnt verder dan de sterren  
Heer U leidt ons door de storm...  
*God van licht, wees mijn gids...*

