



Liturgie kerkdienst
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
Goede Vrijdag, 2 april, 20.00 uur
Voorganger: ds. W.M. de Bruin
viering Heilig Avondmaal

ER ZIJN 30 MENSEN WELKOM IN DE KERK!

Meld u/jou aan via het mailadres:

reservering@dorpskerkbleiswijk.nl

(bij de liederen leest de voorganger de tekst voor, de organist speelt de melodie)

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stil gebed, votum en groet

Lied: Gezang 189: 1, 2

Gebed

Schriftlezingen: Genesis 3: 6-10 en 21; Johannes 19: 17-30 (NBV)

Lied: Psalm 22: 7, 8

Verkondiging over Johannes 19: 23-24 (NBV)

Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: 'Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.' Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: 'Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.' Dat is wat de soldaten deden.

Thema: 'Naakt aan het kruis'

Lied: Gezang 182: 2, 4

Onderwijzing over het Avondmaal en gebed

Viering van het Avondmaal

Enkele Bijbelverzen en gebed

Aankondiging collecten: 1. St. De Hoop; 2. Kerk

Lied: Gezang 461: 1, 5, 6, 7

Zegen, beantwoord door het zingen van 3x amen

De Paaskaars wordt gedoofd

De dienst eindigt met stilte.



UITZENDING VIA KERKRADIO EN LIVESTREAM

Ook deze kerkdienst wordt uitgezonden via de kerkradio en via onze livestream (met beeld). U kunt de livestream bereiken via de website Kerkdienstgemist.nl U kunt ook gebruik maken van de link op onze website www.dorpskerkbleiswijk.nl

COLLECTEN

Voor de inzameling van onze gaven kunt u/jij de link op onze website gebruiken. Of maak thuis 'spaarpotjes' voor diaconale en kerk-collecten en maak het bedrag daarin af en toe over. In de kerk staan bij de uitgang mandjes voor de collecten.

BIJBELLEZINGEN Goede Vrijdag 2 april

Eerste Schriftlezing: Genesis 3: 6-10 en 21 (NBV)

6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aantrekkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 7 Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.

8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. 9 Maar God, de HEER, riep de mens: 'Waar ben je?' 10 Hij antwoordde: 'Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.'

21 God, de HEER, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan.

Tweede Schriftlezing: Johannes 19: 17-30 (NBV)

Zij voerden Jezus weg; 17 Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. 18 Daar kruisigden ze Hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. 19 Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op 'Jezus uit Nazaret, koning van de Joden'. 20 Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen.

21 De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: 'U moet niet "koning van de Joden" schrijven, maar "Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden".' 22 'Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,' was het antwoord van Pilatus. 23 Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. 24 Ze zeiden tegen elkaar: 'Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.' Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: 'Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.' Dat is wat de soldaten deden. 25 Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. 26 Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: 'Dat is uw zoon,' 27 en daarna tegen de leerling: 'Dat is je moeder.' Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. 28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei Hij: 'Ik heb dorst.' 29 Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. 30 Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij: 'Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Bijbelverzen bij het Avondmaal: uit Psalm 22

... een woeste bende sluit mij in, zij hebben mijn handen en voeten doorboord.
 18 Ik kan al mijn beenderen tellen.
 Zij kijken vol leedvermaak toe,
 19 verdelen mijn kleren onder elkaar
 en werpen het lot om mijn mantel.
 20 HEER, houd U niet ver van mij,
 mijn sterkte, snel mij te hulp....
 ... U geeft mij antwoord.
 23 Ik zal uw naam bekendmaken,
 U loven in de kring van mijn volk.
 25 Hij veracht de zwakke niet,
 verafschuwt niet wie wordt vernederd,
 Hij wendt zijn blik niet van hem af,
 maar hoort zijn hulpgeroep.



Bij het thema: 'Naakt aan het kruis'

Vrijwel alle beroemde kunstschilders hebben ze gemaakt: weergaven van de gekruisigde Jezus. Confronterend, schokkend vaak. Maar één ding deden ze niet. Ondanks dat het evangelie er duidelijk over is. Jezus werd bij zijn kruisiging helemaal ontkleed. Zo deden de Romeinen dat bij dergelijke executies. Er is geen enkele reden te bedenken dat ze dat bij Jezus niet zouden hebben gedaan. Integendeel, de evangelist Johannes schrijft expliciet dat de soldaten Jezus' onderkleed verdobbelden. Dus: Rembrandt, Rubens, Picasso en Chagall (hieronder van links naar rechts)..., hoe indrukwekkend hun 'kruisigingen' ook zijn, ze gaan nog niet ver genoeg. Op Goede Vrijdag hing een naakte koning-priester aan het kruis. Groter kan de tegenstelling niet zijn. Maar daardoor ook de verkondiging van verzoening en genade voor ons!

LIEDEREN Goede Vrijdag 2 april

Gezang 189: 1, 2

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
waar is toch uw almacht thans,
waar uw goddelijke glans?

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en zijn sterven zaligt mij.

Psalm 22: 7, 8

Het grauw dringt op, als honden van rondom,
doorboort mijn hand en voet en brengt mij om.
Mijn lijf verteerde tot de lege som
van mijn geraamte.
Zij kennen voor een stervende geen schaamte,
lachen hem uit die zich niet kan verweren,
en delen reeds, al dobbelend, zijn kleren,
hun tot een buit.

O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer!
Mijn Sterke, spoed U, ik behoef U zeer!
Mijn vege rest zal zonder tegenweer
haast zijn verslonden.
Red dan mijn leven uit de muil der honden!
Kom uit de klauw der leeuwen mij ontzetten!
Laat toch uw hand hun boos geweld beletten!
Toon mij uw trouw!

Gezang 182: 2, 4

Gij die alles hebt gedragen,
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlost en zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.



James Tissot (1836-1902): de dobbelende soldaten op de kruisheuvel Golgota

Gezang 461: 1, 5, 6, 7

O hoogt' en diepte, looft nu God,
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is majesteit.

Hij die voor ons gestreden heeft
alleen, man tegen man,
als God en mens geleden heeft
wat niemand lijden kan,

in het verborgne van de hof,
aan 't kruis in stervensnood,
heeft Hij aan ons de weg geleerd
door lijden en door dood.

O hoogt' en diepte, looft nu God,
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is veiligheid.

ONDERWIJZING VOOR HET AVONDMAAL

Broeders en zusters,

In het Avondmaal gedenken wij
hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus
in de wereld is gekomen om ons te verlossen.
Wij vieren en gedenken
hoe Hij geleefd heeft ten bate van anderen,
zonder voorbehoud, ten einde toe.
Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld,
tot de dood op het kruis.

Voor ons is Hij gestorven en begraven.
Op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden
en nieuw leven heeft Hij gebracht:
verzoening voor allen die gebukt gaan
onder het juk van zonde en dood.

Vele malen heeft onze Heer gegeten en gedronken
met tollenaars en zondaars,
met iedereen die zijn leven wilde delen,
met zijn vrienden,
zoals in die laatste nacht,
toen Hij een teken heeft gesteld
van zijn eindeloze liefde en trouw
en zichzelf gegeven heeft
als brood voor de wereld.

Aan hen die Hem zo lief waren,
en ook aan ons,
heeft Hij de opdracht gegeven
om te doen wat Hij gedaan heeft:
brood en wijn – tot zijn gedachtenis.

En zo nodigt Hij ons hier en nu
aan zijn maaltijd,
een vreugdemaal voor heel het volk van God.
Ja, van oost en west, van noord en zuid
zullen de volken van de aarde komen
en aanzitten in het koninkrijk van God.

Laten wij dan delen in het feest
dat de Heer voor ons bereid heeft.
Laten we in ons hart en onze gedachten
naar deze tafel toe komen,
de tafel van de Heer,
waar het brood ons zal verzadigen
en de wijn ons hart verheugt.

