



Liturgie kerkdiensten
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
Zondag 2 mei 2021
9.00 uur: ds. W.M. de Bruin
19.00 uur: ds. C. Cluistra

ER ZIJN 30 MENSEN WELKOM IN DE KERK!

Meld u/jou aan (voor de ochtend of avond) via het mailadres:
reservering@dorpskerkbleiswijk.nl

We verdelen de plaatsen eerlijk. Lukt het nu niet,
dan gaat u/jij de volgende keer voor...

Ochtenddienst, 9.00 uur, ds W.M. de Bruin

De muziekmomenten zijn vooral opnames van Nederland Zingt
Voor en na de dienst verzorgt de organist orgelspel.

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stil gebed, votum en groet

Lied: Psalm 81: 1, 2, 9

Richtlijn voor ons leven: Efeziërs 5:1-9 (NBV)

Gebed om vergeving en om de Heilige Geest.

Kinderlied: 'k Heb Jezus nodig... (ELB 435)

Kindermoment (daarna is er kinderkerk)

Schriftlezing: Johannes 21: 15-25 (NBV)

Lied: Gezang 442: 1, 2, 4

Verkondiging (vers 22) **thema: "Maar jij moet Mij volgen!"**

Lied: Psalm 43: 3, 4

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging inzameling van de gaven: 1.PKN-JOP; 2. Kerk

Lied: Gezang 411: 1, 6

Zegen (samen uitgesproken 'amen')

Orgelspel



Avonddienst, 19.00 uur

Voorganger: ds. C. Cluistra uit Capelle aan den IJssel

Ook voor deze dienst kunt u zich aanmelden om in de kerk aanwezig te kunnen zijn. Omdat er in de ochtenddienst kinderkerk is en we dan zeker ook onze gezinnen graag verwelkomen, is voor een deel van de overige gemeenteleden de avonddienst misschien een goed alternatief. Weet u/jou in alle vrijheid hartelijk uitgenodigd en meld u/je (ook) voor deze dienst aan!

**UITZENDING VIA
KERKRADIO EN
LIVESTREAM**

Beide kerkdiensten worden uitgezonden via de kerkradio en via onze livestream (met beeld). U kunt de livestream bereiken via de website Kerkdienstgemist.nl

U kunt ook gebruik maken van de link op onze website www.dorpskerkbleiswijk.nl



DIGITAAL KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

Schuiven u en jij aan na de morgendienst? Voor de koffie moet je zelf zorgen, voor de gezelligheid zorgen we samen. De link is: <https://meet.google.com/jqs-nmgi-csz> Tot ziens!

COLLECTEN

Voor de inzameling van onze gaven kunt u/jij de link op onze website gebruiken. Of maak thuis 'spaarpotjes' voor diaconale en kerk-collecten en maak het bedrag daarin af en toe over? In de kerk staan bij de uitgang mandjes voor de collecten.

Blijven we trouw, ook in onze geldelijke gaven?

Fijn en belangrijk als het werk tot opbouw van Gods Koninkrijk ook in deze moeilijke tijd kan doorgaan!

WE WENSEN ELKAAR GOEDE KERKDIENTEN TOE!

Bijbellezingen zondag 2 mei, 9.00 uur

Richtlijn voor ons leven: Efeziërs 5:1-9 (NBV)

1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 2 en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

3 Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. 4 Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank. 5 Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God.

6 Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. 7 Gedraag u dus niet zoals zij, 8 want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.

Schriftlezing: Johannes 21:15-25 (NBV)

15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.' 16 Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,' 17 en voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?' Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen.'

18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.' 19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: 'Volg mij.'

20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden.

21 Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: 'En wat gebeurt er met hem, Heer?' 22 Maar Jezus antwoordde: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. **Maar jij moet mij volgen.**' 23 Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: 'Hij zal niet sterven,' maar: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.'

24 Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.

25 Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.



Liederen zondag 2 mei, 9.00 uur (opnames o.a. Nederland Zingt)

Psalm 81: 1, 2, 9

Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Isrels Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Viert bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.

Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.

'k Heb Jezus nodig... (ELB 435)

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k heb Hem nodig, dag aan dag.

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.

Gezang 442: 1, 2, 4

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.



In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Psalm 43: 3, 4

O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Gezang 411: 1, 6

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.