



Liturgie kerkdiensten
HG Bleiswijk, Dorpskerk
13 mei, 9.00 uur, ds. G. Loeve,
Hemelvaartsdag, in de Open Hof
16 mei, 9.00 uur: ds. W.M. de Bruin
19.00 uur: mw. D.A. Rietveld

In deze liturgiebrief vinden u en jullie de orden van dienst voor:

1. Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, ds. G. Loeve

Om 9.00 uur is er een **gezamenlijke kerkdienst in de Open Hof**.

Let op: deze dienst kan **alleen online** worden meegemaakt; er is dus geen reservering mogelijk. De link om de dienst thuis mee te beleven is: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/834>

Op de **pagina's 2 t/m 4** staat de uitgewerkte liturgie.

2. Zondag 16 mei, 9.00 uur, ds. W.M. de Bruin

De zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren heet vanouds de **Wezenzondag**. De discipelen bleven na Jezus' hemelvaart in geestelijke zin als 'wezen' achter; de Pinksterbelofte moest nog worden vervuld. Jezus had wel beloofd: 'Ik zal jullie niet als wezen achterlaten' (Johannes 14:18). Daarover denken we in de verkondiging van deze kerkdienst na. Er is deze zondagmorgen **kinderkerk**. Graag moedigen we onze gezinnen extra aan om zich aan te melden! De liturgie en de teksten staat op de **pagina's 5 en 6**.

3. Zondag 16 mei, 19.00 uur, mw. D.A. Rietveld

De geplande interkerkelijke samenzangdienst werd afgelast. Fijn dat onze dorpsgenoot en oud-kerkelijk werker (o.m. mijn naaste collega in Zoetermeer) mw. Dicky Rietveld de opgevallen dienst wil invullen. Van deze dienst vinden u/jij de liturgie en teksten op de **pagina's 7 en 8**.

In beide diensten van zondag 16 mei zijn **30 MENSEN WELKOM IN DE KERK!** Meld u/jou aan (voor de ochtend of avond) via het mailadres: reservering@dorpskerkbleiswijk.nl

In de ochtenddienst van komende zondag is er kinderkerk. In het bijzonder de gezinnen geven we dan voorrang. Mocht er (daardoor) geen plek voor u zijn, overweeg u (ook) aan te melden voor de avonddienst? In de diensten 's avonds is vooralsnog ruimte te over...

UITZENDING VIA KERKRADIO EN LIVESTREAM

Beide kerkdiensten van zondag 16 mei worden uitgezonden via de kerkradio en via onze livestream (met beeld).

U kunt de livestream bereiken via de website Kerkdienstgemist.nl

U kunt ook gebruik maken van de link op onze website:

www.dorpskerkbleiswijk.nl



COLLECTEN

Voor de inzameling van onze gaven kunt u/jij de link op onze website gebruiken. Of maak thuis 'spaarpotjes' voor diaconale en kerk-collecten en maak het bedrag daarin af en toe over?

In de kerk staan bij de uitgang mandjes voor de collecten.



Blijven we trouw, ook in onze geldelijke gaven? Fijn en belangrijk als het werk tot opbouw van Gods Koninkrijk ook in deze moeilijke tijd kan doorgaan!

WE WENSEN ELKAAR GOEDE KERKDIENTSEN TOE!

Orde van dienst Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, 9.00 uur
Voorganger: ds. G. Loeve (gezamenlijke dienst, Open Hof)

- Welkom

- Aanvangslied 885

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. *Refrein*

- Moment van stilte

- Bemoediging en groet:

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V:

A: Amen

- Lied 284 Christus, Gij zijt het licht in ons leven!
Levende vlam, doof niet meer uit,
want in uw licht zien wij elkaar.

- Aansteken van kaarsen

- Lichtlied (AdHoc band)

Wij zijn voor even uit elkaar en delen nu het licht,
dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal,
dat licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal

- Drempelgebed



- Moment met de kinderen

- Kinderlied (Elly& Rikkert)

Ik moet weggaan, ik moet weggaan, Ik kan
echt niet blijven
Maar ik zal een mooie brief in jullie harten
schrijven
Als je dan mijn woorden leest weet je dat ik
ben geweest

Ik moet weggaan, ik moet weggaan
Maar 't zal niet lang duren
Dan zal ik een goede vriend naar de aarde sturen
Als hij komt dan is het feest want het is de Heilige Geest

Ik beloof je, ik beloof je dat ik terug zal komen
En dan zal het mooier zijn dan in je mooiste dromen
Heel de aarde viert dan feest en de hemel nog het meest

- Gebed om de Heilige Geest

- Lezing: Exodus 13 : 20-22

20 Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn. 21 De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, 's nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. 22 Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en 's nachts de vuurzuil.

- Lezing: Deuteronomium 31 : 14-15

14 De HEER zei tegen Mozes: 'Je leven loopt ten einde. Roep Jozua en kom samen naar de ontmoetingstent; dan zal ik hem als jouw opvolger aanstellen.' Nadat Mozes en Jozua de tent waren binnengetreden, 15 verscheen de HEER in een wolkkolom, die boven de ingang bleef staan.

- Lied 275 (AdHoc band)

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig, onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen, in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig, tot wij in U volkomen zijn.

- Lezing: Handelingen 1 : 1-11

1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, 2 vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was.

3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.

4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: 'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.

5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.'

6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: 'Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?'

7 Hij antwoordde: 'Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.'

9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.

10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.

11 Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.'



- Lied 664

1. Naam van Jezus, nu verheven
boven alle namen uit,
om een leidsman ons te geven die in
alle waarheid leidt,
wees verborgen in ons midden, leer
ons bidden,
geef uw zegen wijd en zijd.

2. Wanneer zult Gij weer verschijnen?
Komt het vragen nog te vroeg?
Kent de herder nog de zijnen sinds Hij
eens de wolven sloeg?
Leid ons in de ware vrijheid, uw
nabijheid –
wolk en vuur zijn niet genoeg.

3. Overal wordt U gebeden om het rijk dat komen gaat.
Laat het zichtbaar zijn beneden, geef een nieuwe dageraad.
Woord van God, maak deze aarde tot een gaarde
waar de boom des levens staat!

- Uitleg en verkondiging

- Lied *Ik zal er zijn* (Sela)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

- Gebeden – stil gebed – Onze Vader

- Collecte: 1. Compassion; 2. Kerk

- Slotlied 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

- Zegen



Orde van dienst zondag 16 mei, 9.00 uur
Voorganger: ds. W.M. de Bruin

De muziekmomenten zijn opnames van (vooral) Nederland Zingt.
Voor en na de dienst verzorgt de organist orgelspel.

Orgelspel - Welkom en mededelingen
Stil gebed, votum en groet

Lied: Psalm 47: 1,3 (oude berijming)

Richtlijn voor ons leven: 1 Tessalonicenzen 5:15-24 (NBV)

Gebed om vergeving en om de Heilige Geest.

Kinderlied: Wat een feest...

Kindermoment (daarna is er kerkkerk)

Schriftlezing: Handelingen 1: 12-14
en Johannes 14: 15-26 (NBV)

Lied: Gezang 235

Verkondiging (vers 18)

thema: "Niet als wezen achtergelaten?"

Lied: Evang. Liedbundel 310 (extra vers)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Aankondiging inzameling van de gaven:

1. Plaatselijk missionair werk; 2. Kerk

Lied: Evangelische Liedbundel 140

Zegen (samen uitgesproken 'amen')

Orgelspel

Richtlijn voor ons leven: 1 Tessalonicenzen 5:15-24 (NBV)

15 Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.

16 Wees altijd verheugd, 17 bid onophoudelijk, 18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

19 Doof de Geest niet uit 20 en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. 21 Onderzoek alles, behoud het goede 22 en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.

23 Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

24 Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

Eerste Schriftlezing: Handelingen 1:12-14 (NBV)

12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13 Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. 14 Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.



Tweede Schriftlezing: Johannes 14:15-26 (NBV)

15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.'

22 Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: 'Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?'

23 Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.'

24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben.

25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

**Liederen zondag 16 mei, 9.00 uur
(opnames o.a. Nederland Zingt)**

Psalm 47: 1, 3 (oude berijming)

Juicht, o volken, juicht, Handklapt, en betuigt onze God uw vreugd. Weest te zaam verheugd; Zingt des Hoogsten eer; Buigt u voor Hem neer. Alles ducht Zijn kracht; Alles vreest Zijn macht; Zijne majesteit, Maakt haar heerlijkheid, Over 't rond der aard', Wijd en zijd vermaard.	God vaart, voor het oog, Met gejuich omhoog; 't Schel bazuïngeluid Galmt Gods glorie uit. Heft de lofzang aan, Zingt Zijn wonderdaan, Zingt de schoonste stof, Zingt des Konings lof, Met een zuïvren galm, Met een blijden psalm. Hij, de Vorst der aard', Is die hulde waard.
--	--

kinderlied: Wat een feest...

Het is feest, de Heilige Geest woont in mij.
Hij maakt mij van binnen gelukkig en blij.
Hij wil mij graag troosten in al mijn verdriet.
En zit ik in een dip? Hij geeft mij weer een lied.

Refrein:

Wat een feest, wat een feest,
de Heilige Geest, woont in jou en in mij.
Wat een feest, wat een feest,
de Heilige Geest is voor altijd.... dichtbij!

Het is feest, Gods Geest geeft mij liefde en kracht.
Hij geeft mij nieuw leven, wie had dat verwacht?
Hij leert mij wat Jezus voor mij heeft gedaan;
Hij is voor mij gestorven en ook weer opgestaan!

Het is feest, Gods Geest zegt: 'Vertrouw mij nu maar.
Jij bent Gods kind en Ik sta voor je klaar.
Ik help jou zo graag en Ik geef je weer moed.'
Ook jou wil Hij helpen, bij alles wat je doet.

Gezang 442: 1, 2, 4

In bidden en in smeken,
maak onze harten één.
Wij hunkren naar een teken,
o, laat ons niet alleen.
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand:
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand.

Wijd open staan de deuren,
nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren,
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren,
de Geest, die troost en leidt.



Evangelische Liedbundel 310 (extra couplet)

Geest van God, maak in dit uur al Uw kind'ren vrij.
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het
ook aan mij.
Neem mij, vorm mij, vul mij, zend mij.
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het
ook aan mij.

Geest van God, vuur mij steeds aan met Uw
liefdegloed, dat mijn leven nieuw zal zijn, rein door
Jezus' bloed.
Was mij, sterk mij, help mij, troost mij. Dat mijn
leven nieuw zal zijn, rein door Jezus' bloed.

Evangelische Liedbundel 140

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijnen troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
voor Hem die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheen,
die 't heil voor u verwierf.

De eng'len om Gods troon,
all' overheid en macht
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond're pracht.

Kroon Hem, de liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee,
't klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Orde van dienst zondag 16 mei, 19.00 uur
Voorganger: mw. D.A. Rietveld

- Orgelspel - Welkom en mededelingen
- Stil gebed, votum en groet
- **Muziekmoment: Psalm 139: 1, 2, 14**
(de voorganger leest de liedteksten voor, de organist speelt de melodie)
- Gebed om ontferming en om de Heilige Geest
- Geloofsbelijdenis
- **Psalmenlezing: Psalm 139: 1-12, 23-24; Psalm 23**
- **Muziekmoment: Gezang 14: 1, 2, 3, 5**
(de voorganger declameert de liedteksten onder zacht orgelspel)

- Lezing uit het Nieuwe Testament:

Johannes 10: 11-15

- **Muziekmoment: Gezang 75: 14**
(de voorganger declameert de liedtekst onder zacht orgelspel)
- Verkondiging
- **Muziekmoment: Gezang 487: 1, 2, 3**
(de voorganger leest de liedteksten voor, de organist speelt de melodie)
- Dankgebed en voorbeden
- Aankondiging collecten: 1. Plaatselijke missionair werk; 2. Kerk
- **Muziekmoment: Gezang 234: 1, 2**
(de voorganger leest de liedteksten onder zacht orgelspel)
- Zegen, gevolgd door een samen uitgesproken 'amen'
- Orgelspel

Psalm 139: 1-12, 23-24

- 1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
- 2 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.
- 3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.
- 4 Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.
- 5 U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij.
- 6 Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.
- 7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,



hoe aan uw blikken ontkomen?

- 8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.
- 9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, 10 ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.
- 11 Al zei ik: 'Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,' 12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht.

23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, 24 zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.

Psalm 23

- 1 Een psalm van David.
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
- 2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,
- 3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.
- 4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
- 5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
- 6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 10: 11-15

- 11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
- 12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen;
- 13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen.
- 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,
- 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.

Liederen zondag 16 mei, 19.00 uur

Psalm 139: 1, 2, 14

HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt
bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor
woord,

Gezang 14: 1, 2, 3, 5

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

Gezang 75: 14

Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.



Gezang 234: 1, 2

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Gezang 487: 1, 2, 3

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt -
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.