



**Liturgie kerkdiensten**  
**Wijkgemeente Dorpskerk**  
**Hervormde Gemeente Bleiswijk**  
**Zondag 30 mei 2021**  
**9.00 uur: ds. W.M. de Bruin**  
**19.00 uur: ds. H. Mast, Ter Heijde**

**ER ZIJN 30 MENSEN WELKOM IN DE KERK!**

Meld u/jou aan (voor de ochtend of avond) via het mailadres:  
[reservering@dorpskerkbleiswijk.nl](mailto:reservering@dorpskerkbleiswijk.nl)

We verdelen de plaatsen eerlijk. Lukt het nu niet,  
dan gaat u/jij de volgende keer voor...

**Ochtenddienst, 9.00 uur, ds W.M. de Bruin**

De muziekmomenten zijn vooral opnames van Nederland Zingt  
Voor en na de dienst verzorgt de organist orgelspel.

Orgelspel

Welkom en mededelingen  
Stil gebed, votum en groet

**Lied: Gezang 255**

Richtlijn voor ons leven: Romeinen 12:9-17 (NBV)

Gebed om vergeving en om de Heilige Geest.

**Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN III-19)**

Kindermoment (daarna is er kinderkerk)

Schriftlezing: Ruth 1 (NBV)

**Lied: Psalm 87: 1, 3, 4**

Verkondiging (vers 22) **thema: "Doe je mee met de oogst?"**

**Lied: Evangelische Liedbundel 218**

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging inzameling van de gaven: 1. Diaconie; 2. Kerk

**Lied: Roep uit aan alle stranden (Wie zingt mee 139)**

Zegen (samen uitgesproken 'amen')

Orgelspel

**Avonddienst, 19.00 uur**

**Voorganger: ds. H. Mast uit Ter Heijde**

Omdat er in de ochtenddienst kinderkerk is en we dan onze gezinnen graag een plek willen geven, is voor sommige anderen de avonddienst misschien een goed alternatief om zich voor kerkbezoek aan te melden. De liturgie voor deze dienst was bij het uitsturen van deze liturgiebrief nog niet binnen, maar wordt voorafgaand aan de dienst voorgelezen.

**UITZENDING VIA  
KERKRADIO EN  
LIVESTREAM**

Beide kerkdiensten worden uitgezonden via de kerkradio en via onze livestream (met beeld). U kunt de livestream bereiken via de website [Kerkdienstgemist.nl](http://Kerkdienstgemist.nl)

U kunt ook gebruik maken van de link op onze website [www.dorpskerkbleiswijk.nl](http://www.dorpskerkbleiswijk.nl)



**DIGITAAL KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST**

Schuiven u en jij aan na de morgendienst? Voor de koffie moet je zelf zorgen, voor de gezelligheid zorgen we samen. De link is: <https://meet.google.com/wjk-bwnj-zhk> Tot ziens!

**COLLECTEN**

Voor de inzameling van onze gaven kunt u/jij de link op onze website gebruiken. Of maak thuis 'spaarpotjes' voor diaconale en kerk-collecten en maak het bedrag daarin af en toe over? In de kerk staan bij de uitgang mandjes voor de collecten.

**Blijven we trouw, ook in onze geldelijke gaven?**

Fijn en belangrijk als het werk tot opbouw van Gods Koninkrijk ook in deze moeilijke tijd kan doorgaan!

**WE WENSEN ELKAAR GOEDE KERKDIENTEN TOE!**

## **Bijbellezingen zondag 30 mei, 9.00 uur**

### **Richtlijn voor ons leven: Romeinen 12: 9-17 (NBV)**

9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15 Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.

### **Schriftlezing: Ruth 1 (NBV)**

1 In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Betlehem in Juda, om een tijdlang in de vlakke van Moab te gaan wonen. 2 De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi, en zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon; het waren Efratieten uit Betlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen.

3 Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en zij bleef achter met haar twee zonen. 4 Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, 5 stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man.

6 Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de HEER zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. 7 Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, 8 zei Naomi: 'Gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van

je moeder. Moge de HEER zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. 9 Moge hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man,' en ze kuste hen.

Toen barstten zij in tranen uit 10 en zeiden: 'Maar we willen met u terugkeren naar uw volk!' 11 'Ga terug, mijn dochters,' zei Naomi, 'waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? 12 Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld – 13 zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.'

14 Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. 15 'Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god,' zei Naomi, 'ga haar toch achterna!' 16 Maar Ruth antwoordde: 'Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. 17 Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!' 18 Naomi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. 19 Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem.

Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: 'Dat is toch Naomi?' 20 Maar ze zei tegen hen: 'Noem me niet Naomi, noem me Mara, want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. 21 Toen ik hier wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de HEER zich tegen mij heeft gekeerd, nu de Ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan?'

22 Zo kwamen ze samen terug uit Moab, Naomi en haar schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze kwamen in Betlehem aan bij het begin van de gersteoogst.

## Liederen zondag 30 mei, 9.00 uur (opnames o.a. Nederland Zingt)

### Gezang 255

1. Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de Heilige Geest, de Trooster,  
de Drieëenge in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
de Drieëenge in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde  
ons van alle smet bevrijdt,  
eer zij Hem die ons gekroond  
heeft, koningen in heerlijkheid.  
Halleluja, halleluja,  
ere zij het Lam gewijd.

3. Ere zij de Heer der engelen,  
ere zij de Heer der kerk,  
ere aan de Heer der volken;  
aard' en hemel looft uw werk!  
Halleluja, halleluja,  
looft de Koning, heel zijn kerk!

4. Halleluja, lof, aanbidding  
brengen engelen U ter eer,  
heerlijkheid en kracht en machten  
legt uw schepping voor U neer.  
Halleluja, halleluja,  
lof zij U, der heren Heer!

### Als je geen liefde hebt... (Alles Wordt Nieuw III-19)

Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen.  
Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen.  
*Refrein:* Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria.  
Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria.

Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen.  
Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verbogen. *Refrein*

Als je geen oog hebt voor gemis, als je geen brood weet te delen,  
denk dan aan Jezus die brood en die vis uit liefde deelde met velen.  
*Refrein*

Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen.  
Kinderen, maak de liefde toch waar; schrijf het op alle wegen: *Refrein*

### Psalm 87: 1, 3, 4

Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.  
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.  
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:  
door uwe poort zal ieder binnentreden.



God zal hen zelf bevestigen en schragen  
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,  
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,  
en doen de naam van Sions kindren dragen.

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,  
dansend de harpen en cymbalen slaan,  
en onder fluitspel in het ronde gaan,  
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

### Evangelische Liedbundel 218

1. Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken,  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is  
en zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.

### Wie zingt mee?, lied 139

Roept uit aan alle stranden,  
Verbreidt van oord tot oord,  
Verkondigt allen landen  
Het Evangeliewoord!

Roept uit den Heer der Heren,  
Als aller volkren vriend!  
De volkren moeten leren  
Wat tot hun vrede dient.

't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij er over waakt  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijst de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!

De treurende vergeten  
Hun leed en droefenis,  
En al wat arm is weten  
Dat daar een Heiland is!

Roept uit aan alle stranden  
Verbreidt van oord tot oord,  
Verkondigt allen landen  
Het Evangeliewoord!

## Doe je mee met de oogst?

We maken zondag een begin met het lezen van het Bijbelboek Ruth. Het zijn maar vier hoofdstukken en het staat wat vreemd ingeklemd tussen veel grotere Bijbelboeken vol verslagen over rechters en koningen, met oorlogen en machtige bevrijdingsacties. Dat soort dingen kom je in het boekje Ruth niet tegen. Het lijkt een kleine familieroman die verhaalt over de trieste lotgevallen van een gezin uit Bethlehem. Een hongersnood drijft hen op de vlucht, man/vader en de twee zonen overlijden, het lijkt een hopeloze zaak voor de teruggekeerde Naomi en haar Moabitische schoondochter Ruth.

Maar ziedaar, wonderlijke ontmoetingen en gebeurtenissen vinden plaats op de akker en de dorsvloer. Op wonderlijke wijze komt Ruth aan de man (Boaz), die ook nog eens rijk en machtig blijkt te zijn en die voor Naomi en Ruth de redder wordt. Er wordt een kind geboren en het is 'eind goed al goed'.

Een mooie novelle dus, maar is dit nou ook een echt Bijbelverhaal met een boodschap en met betekenis voor ons geloof? Nou en of! Het Bijbelboek Ruth laat zien hoe God juist in het gewone leven van gewone mensen wil werken. Verborg en met inbegrip van alle pijn en raadsels die het leven in onze gebroken wereld kent. En toch..., Hij is er en Hij werkt. Aan zijn plan met Israël en de volken werkt Hij, om deze gebroken wereld weer tot zijn goede schepping te maken.

In het boek Ruth cirkelt die boodschap rond 'de oogst'. Het ontbreken van oogst is het begin van alle ellende voor Naomi en haar familie. Berooid keert ze terug, maar, zo eindigt het eerste hoofdstuk: het is aan het begin van de oogst. Dat blijkt in het verdere verhaal van grote betekenis. De God van Israël geeft nieuwe oogsten. Heel concreet-materieel, maar ook als het gaat om de vervulling van Zijn plan.

Niet voor niets wordt door Joodse mensen in de synagoge het boek Ruth elk jaar op het Pinksterfeest gelezen. Dat was vanouds een oogstfeest. In het Jodendom heet het 'Wekenfeest', de naam Pinksteren (de *vijftigste* dag) komt uit het Grieks. Het sluit vanouds de periode van de voorjaarsoogst af, die zeven weken of vijftig dagen daarvoor met Pasen (Pesach) was begonnen. Op het Wekenfeest / Pinksteren vierden Joden bovendien dat God op de berg Sinaï zijn verbond sloot met Israël en het Zijn beloften en geboden gaf.

Deze achtergrond is ook voor ons christelijke Pinksterfeest heel belangrijk. Voor dit Wekenfeest waren de leerlingen en andere mensen in Jeruzalem bijeen gekomen. Toen volgde de uitstorting van de Heilige Geest om... opnieuw te oogsten. Het werk van God dat Jezus heeft volbracht brengt deze Geest tot bloei. Mensen

worden 'geoogst' om te delen in het werk van God. Zo is Pinksteren is het startsein van de 'oogst' voor Gods Koninkrijk.

Het Bijbelboek Ruth laat me nog een ander kernaspect van het Pinkster- evangelie zien: iedereen mag meedoen! De grenzen tussen volken zijn doorbroken. Beter gezegd: Je mag ervaren dat Gods weg met Israël alle volken tot zegen is. Ook jij mag je opgenomen en ingeschakeld weten.

Het is de Moabitische Ruth die een geweldig geloofsgetuigenis uitspreekt: "Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God". Het is een echt Pinkstermoment, door Rembrandt treffend uitgebeeld in een tekening (links). Die tekening nemen we er zondag in de preek een moment bij. We zien de vasthoudende Ruth die zich niet door Naomi laat terugsturen. Dat mag je geloof noemen. En zo wordt dit het begin van de nieuwe oogst. Durven ook wij dat aan?

