



Liturgie kerkdienst
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
Zondag 13 juni, 19.00 uur
Voorganger: ds. W.M. de Bruin
Voortzetting/dankzegging H.A.

ER ZIJN **60** MENSEN WELKOM IN DE KERK!

VOOR HET BEZOEKEN VAN DEZE AVONDDIENST IS GEEN AANMELDING NODIG. U/JIJ BENT VAN HARTE WELKOM!

Ook deze kerkdienst wordt uitgezonden via de livestream (via Kerkdienstgemist.nl of de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl) en de kerkradio. De klassieke kerkradio gaat volgende maand helaas stoppen, zo berichtten we vorige week al. Als u geen alternatief hebt, neem contact op met een van uw kerkenraadsleden?

ZINGEN? GA OP DE VOORSTE RIJ ZITTEN!

Zin om mee te zingen? In de ochtenddiensten doen we dat met de zanggroep. Maar 's avonds kunt ook u/jij meezingen door op de voorste rij gaan zitten. Zingen maakt blij, ervaar het en doe mee!

COLLECTEN

Voor de inzameling van onze gaven kunt u/jij de link op onze website gebruiken. Of maak thuis 'spaarpotjes' voor diaconale en kerk-collecten en maak het bedrag daarin af en toe over? In de kerk staan bij de uitgang mandjes voor de collecten.

Blijven we trouw, ook in onze geldelijke gaven?



19.00 uur, ds. W.M. de Bruin, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

*In deze dienst vindt voortzetting plaats van de Avondmaalsmaalsviering van vanmorgen. In de verkondiging denken we na over hoe de **versterking** van ons geloof nu ook mag doorwerken in de **praktijk** van ons geloof. We lezen verder uit het bijbelboek Ruth, nu hoofdstuk 3.*

In de kerk vieren we het Avondmaal op onze zitplaatsen. Schoteltjes met brood en wijn staan daartoe klaar. Thuis kunnen u/jij het Avondmaal ook meevieren met eigen brood en wijn. Of u/jij kunt het in gebed, stilte of overdenking meebeleven. Wat we ook doen, we wensen elkaar een goede dienst en mooie Avondmaalszondag toe!

Orgelspel - Welkom en mededelingen

Stil gebed, votum en groet

Muziekmoment: Psalm 146: 1, 5

Inleiding op het Avondmaal en gebed

Voortgezette viering van het Avondmaal

Muziekmoment: Gezang 360: 2

Dankgebed voor het Avondmaal

en gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: Ruth 3 (NBV)

Muziekmoment: Psalm 72: 1, 4

Verkondiging thema '**Een schuldhulpmaatje plus**'

Muziekmoment: Gezang 21: 1, 5

Dankgebed en voorbeden

Aankondiging collecten: St. De Hoop en kerk

Muziekmoment: Gezang 390: 1, 2

Zegen (samen uitgesproken 'amen') -Orgelspel

Op deze foto is een oude dorsvloer te zien: Dat was een rond terreintje waarvan de aarde was gedraineerd en hard aangestampt. Een os (meestal met dorsslede) liep rondjes over het graan, waardoor de korrels er uit los kwamen. Zwaar werk, dus 'een dorsende os moet je niet muilbanden' (Deut. 25:4; 1 Kor. 9:9; 1 Tim. 5:18). Daarna wierp men met een schep het 'mengsel' in de lucht om kaf en koren te scheiden (het 'wannen'). Tot slot werd met een zeef het kleinste 'afval' van het pure graan verwijderd (het 'ziften').

Bijbellezing zondag 13 juni, 19.00 uur

Ruth 3 (NBV)

1 Op een dag zei Naomi, haar schoonmoeder: 'Mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan? 2 Boaz, bij wie je gewerkt hebt, is zoals je weet familie van ons. Vanavond zal hij op de dorsvloer gerst wannen. 3 Baad je, wrijf je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorsvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken. 4 Als hij gaat slapen moet je goed opletten waar hij zich neerlegt, en dan moet je naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeteneinde terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen.' 5 Ruth antwoordde: 'Ik zal doen wat u mij zegt.' 6 Ze ging naar de dorsvloer en deed precies wat haar schoonmoeder haar had opgedragen.

7 Boaz at en dronk, voelde zich voldaan, en legde zich te slapen tegen een hoop gerst. Toen kwam Ruth stilletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteneinde terug en ging liggen. 8 Midden in de nacht schrok hij wakker, draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeteneinde liggen. 9 'Wie is daar?' vroeg hij. 'Ik ben het, Ruth,' zei ze. 'Wilt u mij bij u nemen, want u kunt voor ons als lossers optreden.'

10 'Moge de HEER je zegenen, mijn dochter,' zei hij. 'Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk. 11 Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt; iedereen in de stad weet immers dat je een bijzondere vrouw bent. 12 Maar al is het waar dat ik jullie kan helpen, er is nog iemand anders voor wie dat geldt, en hij staat dichterbij jullie dan ik. 13 Blijf vannacht hier. Als morgenochtend blijkt dat die man als lossers wil optreden is het goed, maar als hij dat niet wil, dan doe ik het, zo waar de HEER leeft. Blijf hier nu maar liggen, tot het ochtend wordt.' 14 En zij bleef tot de ochtend aan zijn voeteneinde liggen.

Voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond ze op, want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorsvloer was geweest. 15 Hij zei: 'Pak je omslagdoek en houd hem open.' Dat deed ze, en hij goot er zes maten gerst in en hielp haar dit alles op te tillen. Daarna ging hij naar de stad.

16 Zij ging naar haar schoonmoeder, die haar vroeg hoe het haar was vergaan. Ruth vertelde haar wat Boaz voor haar gedaan had.

17 'Deze zes maten gerst heeft hij me gegeven, "want," zei hij, "je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder aankomen."' "

18 Daarop zei Naomi: 'Blijf hier dan maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.'

Een gewaagd Bijbelverhaal

De meeste plaatjes in kinderbijbels en de meeste schilderijen houden het netjes. Zowel Boaz als Ruth zijn dik gekleed, soms lijken ze de anderhalve meter regel te houden... Zulke afbeeldingen laten zien hoe lastig wij de geschiedenis van hoofdstuk 3 vinden. De schilder Louis Hersent (1777-1860) zat waarschijnlijk meer in de buurt met het schilderij hieronder. Gewaagd? Riskant? Zonder meer. Maar in de Bijbel wordt het gewaardeerd als een daad van geloof. En.....: 'Geloven is een werkwoord!' Voor Ruth, en ook voor ons!



Liederen zondag 13 juni, 19.00 uur

Psalm 146: 1, 5

Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de HEER uw God.

Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de HEER!
Sion, zing uw God ter eer!

Gezang 360: 2

Sterk ons wankelend vertrouwen,
geef ons zelf wat Gij gebodt:
dat wij met oprecht berouwen
enkel rusten in uw dood;
ja, vervul ons met uw krachten,
opdat wij uw wet betrachten,
zegen zo uw sacrament,
dat ons hart U steeds meer kent.

Psalm 72: 1, 4

Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuveln top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.



*Rembrandt van Rijn (tekening ca. 1645):
Boaz geeft Ruth zes maten gerst*

Gezang 21: 1, 5

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

O gij verdrukte, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hongrige, Hij wil u spijsz bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!

Gezang 390: 1, 2

'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
Deez' avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

Inleiding op het Avondmaal en woorden bij het Avondmaal (voortzetting Avondmaalsviering 13 juni, 19.00 uur)

Wij vieren het Avonmaal omdat onze Heer Jezus het ons heeft opgedragen en als teken heeft gegeven om ons geloof te versterken. Jezus zei: "Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken." Wij gedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat gedenken is veel meer dan alleen maar in herinnering roepen. Het wil zeggen dat je er ook echt bij betrokken bent. Net zoals Joodse mensen in de Paasmaaltijd de uittocht uit Egypte gedenken alsof ze er zelf bij geweest zijn, alsof ze zelf slaven zijn geweest, alsof ze zelf de bevrijding hebben meegemaakt.

Bij het gedenken gaat het om de dingen die nog steeds brandend actueel zijn. Het gaat om dingen waar ons leven van afhangt. Zo gedenken wij het lijden van Christus als Gods nieuwe, grote bevrijdingsdaad voor Israël en voor de hele wereld. Het is de bevrijding van onze zonde en schuld; de bevrijding van onze slavernij in het rijk van de duivel en dood. Zo zijn brood en wijn tekenen die onze gedachten en onze harten bepalen bij het grote offer van Jezus Christus, zijn zelfovergave voor ons.

Van harte nodigen we iedereen die de Here Jezus liefheeft uit om met ons dit Avondmaal te vieren.

Woorden bij de viering:

"Het brood dat wij breken verbindt ons met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer, Jezus Christus, is gebroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden"

"De beker van de dankzegging, waarvoor wij God danken, verbindt ons met het bloed van Christus. Neem, drink, gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer, Jezus Christus, is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden."

Ruth: een boek van namen

Het hele verhaal van de Bijbel zou je kunnen vertellen in namen. Namen doen er toe, dat weten wij ook. We vinden onze naam best belangrijk. Soms zijn we vernoemd, soms heeft onze naam een betekenis. In de Bijbel hebben bijna alle namen betekenis. Heel bewust werden ze gegeven om een gebeurtenis te gedenken, een belofte te eren of om hoop uit te drukken. Een naam is in de Bijbel vaak ook uitdrukking van iemands wezen en karakter. Ook in de geschiedenis van Naomi en Ruth is dat heel sterk het geval. De namen vormen als het ware het geraamte en de wegwijzers van de vertelling.

En daarom: bij deze een soort van verklaren woordenlijstje. Als je de namen doorleest en hun betekenis laat doordringen heb je deze geschiedenis eigenlijk al te pakken. Mooi om daar ook voor jezelf eens over na te denken.

En... wat betekent jouw naam eigenlijk? Past dat bij jou? En of dat nou zo is of niet, lees eens Openbaring 2:17. Daar staat dat we in Jezus' toekomst van Hem een wit steentje (beeld van reiniging) met een nieuwe naam krijgen. Hoe lijkt je dat in het licht van wat je hierboven las over namen in de Bijbel?



<p>Bethlehem = huis van brood Elimelech = 'mijn God is koning' Naomi = lieflijkheid Mara = bitterheid Machlon = de zwakke Chiljon = de zieke Orpa = de weerbarstige of die zich afwendt' Ruth = vriendin Boaz = 'in hem is kracht' Obed = dienaar</p>
