



Liturgie kerkdiensten
Zondagochtend 1 augustus 2021
9.00 uur: ds. W.M. de Bruin
in de Dorpskerk
gezamenlijke zomerdienst van
Open Hof en Dorpskerkgemeente

ER ZIJN 75 MENSEN WELKOM IN DE KERK. U/JIJ KUNT ZICH AANMELDEN VIA reservering@dorpskerkbleiswijk.nl

GEEN KINDERKERK

Er is deze zondag geen kinderkerk. Wel is er een kerkboekje dat past bij deze dienst. Dus even uitprinten, vouwen..., en doe je best!

UITZENDING VIA LIVESTREAM

Deze kerkdienst wordt uitgezonden via de livestream, te vinden via Kerkdienstgemist.nl of de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl

COLLECTEN

In de kerk staan bij de uitgang mandjes voor de collecten. Ook via de digitale collectelink of 'sparpotjes' thuis kunt u/jij iets geven.

Mogen we ook op uw/jouw bijdragen blijven rekenen?

Bij het thema: "Teveel van het goede?"

Het is wel heel veel... "Halleluja" aan het begin en aan het eind. Tien keer de oproep "loof Hem!" daartussen. Het zingt natuurlijk heerlijk, deze Psalm 150. En toch kan het knagen. Is dit niet wat veel van het goede? Als je om je heen kijkt in de wereld waar zoveel aan de hand is? Als in je eigen leven teleurstellingen zich opstapelen of verdriet en zorgen overheersen? Is die uitbundige Psalm 150 dan niet wereldvreemd? Of...? We gaan zondagmorgen samen op ontdekkingsstocht naar de betekenis van dit bijzondere slotlied van het bijbelse Psalmenboek. Luister mee?

WE WENSEN ELKAAR EEN GOEDE KERKDIENTST TOE!

ORDE VAN DIENST

Zondagmorgen 1 augustus, 9.00 uur, ds. Wim de Bruin met muzikale medewerking van Music4You

Welkom en mededelingen;

We gaan staan en er volgen: Stil gebed, votum en groet
(daarna gaan we zitten)

Zingen: Groot is uw trouw o Heer (ELB 170)

Geloven in de praktijk (dia's; richtlijn voor ons leven)

Gebed om vergeving en Gods Geest.

Kindermoment: "God houdt van muziek"

Kinderlied (filmpje): Met de harp en de citer en de tamboerijn

Schriftlezing: Psalm 150 (NBV)

Zingen: Juicht aarde, juicht alom de Heer (Psalm 100)

Verkondiging **thema: "Teveel van het goede?"**

Zingen: Daar waar de zon opkomt (Hemelhoog 32)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging inzameling van de gaven:

1. Gezamenlijk project Compassion; 2. Kerk

Zingen (staande): Looft God, looft Hem overal (Psalm 150)

Zegen (staande; samen uitgesproken 'amen')



Bijbellezing: Psalm 150 (NBV)

- 1 Halleluja!
Loof God in zijn heilige woning,
loof hem in zijn machtig gewelf,
- 2 loof hem om zijn krachtige daden,
loof hem om zijn oneindige grootheid.
- 3 Loof hem met hoorngeschal,
loof hem met harp en lier,
- 4 loof hem met dans en tamboerijn,
loof hem met snaren en fluit.
- 5 Loof hem met klinkende bekkens,
loof hem met slaande cimbalen.
- 6 Alles wat adem heeft, loof de HEER.
Halleluja!

Liederen kerkdienst zondagmorgen 1 augustus, 9.00 uur:

Groot is uw trouw o Heer (ELB 170)

Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer...

Juicht aarde, juicht alom de Heer (Psalm 100)

Juich aarde, juich alom de Heer',
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

De HEER' is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij),
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.

Want goedertieren is de HEER';
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

*Muziekinstrumenten uit
de tijd van de Bijbel, die
ook in Psalm 150 worden
genoemd:
harp, fluit, hoorn,
cymbaal en tamboerijn.*



Daar waar de zon opkomt (Hemelhoog 32)

Daar waar de zon opkomt, tot waar die ondergaat
daar wordt de naam van God geprezen
mensen van noord tot zuid, en ook van oost tot west
iedereen die Hem dient, prijs de naam van de Heer!

overal, iedereen, elke dag, altijd weer
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
prijs dan de naam van de Heer!

wie is als onze God, die in de hemel woont
en alle mensen ziet op aarde?
als je het moeilijk hebt, helpt Hij je er door heen
nee, niemand is als Hij, prijs de naam van de Heer!

overal, iedereen, elke dag, altijd weer
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
prijs dan de naam van de Heer!

halle, halle, halleluja! halle, halle-leluja!
halle, halle, halleluja!
halle, halle-leluja!

overal, iedereen, elke dag, altijd weer
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
prijs dan de naam van de Heer!

Psalm 150: 1, 2

Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cithar, cymbaal, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.