



Liturgie kerkdiensten
Zondagochtend 15 augustus 2021
9.00 uur: ds. W.M. de Bruin
in de Dorpskerk
gezamenlijke zomerdienst van
Open Hof en Dorpskerkgemeente

ER ZIJN 75 MENSEN WELKOM IN DE KERK. U/JIJ KUNT ZICH AANMELDEN VIA reservering@dorpskerkbleiswijk.nl

ER IS KINDERKERK, BEN JE ER BIJ?

Er is deze zondag kinderkerk. We beginnen in de kerk, na het kindermoment gaan jullie naar De Rank. Welkom!

UITZENDING VIA LIVESTREAM

Deze kerkdienst wordt uitgezonden via de livestream, te vinden via Kerkdienstgemist.nl of de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl

COLLECTEN

*In de kerk staan bij de uitgang mandjes voor de collecten. Ook via de digitale collectelink of 'spaarpotjes' thuis kunt u/jij iets geven. **Mogen we ook op uw/jouw bijdragen blijven rekenen?***

Bij het thema: "Lied van een enthousiaste kerkganger"

Het enthousiasme spat er van af. De schrijver van Psalm 84 – wie het ook geweest is – hij of zij heeft er zin in! Geweldig om naar Gods huis gaan. Heerlijk om daar te zijn. Er is geen betere plek te bedenken!

Hoe ervaren wij het lezen van dit oude geloofslied van Israël? Psalm 84 is geliefd, dat komt zeker ook door mooie beelden zoals het musje en de zwaluw. Maar is het uitbundige enthousiasme van deze kerkganger niet wat 'over de top'? Beetje overtrokken misschien? We gaan er zondag over nadenken en komen een grondhouding op het spoor die ons iets te zeggen heeft. Heel actueel ook bij alle onzekerheid over het weer oppakken van de regelmatige kerkgang in de 'post-coronatijd'. Dus: sluit aan en luister mee!



Zondagmorgen 15 augustus, 9.00 uur, Dorpskerk
voorganger: ds. Wim de Bruin
met muzikale medewerking van Music4You en Singing4You

Welkom en mededelingen; daarna gaan we staan er er volgen: Stil gebed, votum en groet (daarna gaan we zitten)

Zingen: Onze Vader (Liedboek 2013, 1006)

Geloven in de praktijk ('Geduldouwtjes')

Gebed om vergeving en Gods Geest.

Kindermoment: "God houdt nooit vakantie"

Kinderlied: Bouw je leven op de Rots

Schriftlezing: Psalm 84 (NBV)

Zingen: Psalm 84: 1, 4

Verkondiging

thema: "Lied van een enthousiaste kerkganger"

Zingen: Wat hou ik van Uw huis (Opwekking 715)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging inzameling van de gaven:

1. Gezamenlijk project Compassion; 2. Kerk

Zingen (staande): De God van de vrede (Opwekking 746)

Zegen (staande; samen uitgesproken 'amen')



WE WENSEN ELKAAR EEN GOEDE KERKDIENTST TOE!

Liederen kerkdienst zondagmorgen 15 augustus, 9.00 uur:

Zingen: Onze Vader (Liedboek 2013, lied 1006)

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is, en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Psalm 84: 1, 4

Hoe lieflijk, hoe goed is mij,
HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever
wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijn en leven doet.

Van kracht tot kracht gaan zij
steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot
oord, tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te
staan.
Aanvaard, o HEER, ook mijn
gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.



Wat hou ik van Uw huis (Opwekking 715)

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee
Zo'n blijvende schreeuw om de
Levende God

Een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God
Wonen bij U is een zegen.
Zo'n blijvende kans om te zingen
voor U

Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval
Gaan zij van zegen tot zegen.
Naar God die verschijnt in
Zijn heilige stad

Psalm 84 werd vroeger wel de kosterspalm genoemd. Dat kwam door de oude berijming van vers 5, die spreekt over de 'dorpelwachter'

De God van de vrede (Opwekking 746)

De God van de vrede
Geeft jou zijn zegen
Op alle wegen
Die je zult gaan

Wanneer het meevalt
Of soms ook tegen
Bij zon en bij regen
Zal Hij naast je staan

Ach hoor en kijk naar mij
Heer van de hemelse legers
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen zonder U
Liever bij U aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere
tent

De Heer beveiligd ons
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg
Heer van de Hemelse legers
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U

Wat hou ik van Uw huis!

O God, die ons ten schilde zijt,
en ons voor alle ramp bevrijdt,
aanschouw toch Uw gezalfden Koning.

Eén dag is in uw huis mij meer,
dan duizend, waar ik U ontbeer;
'k waar liever in mijn Bondgods woning
een dorpelwachter, dan gewend
aan d' ijd'le vreugd in 's bozen tent.

Hij is als een schaduw
Die met je meegaat
Jou nooit alleen laat
Want Hij is trouw

Ontvang nu de vrede
En de genade
Van God, onze Vader
Zo zegent Hij jou