



*Liturgie kerkdienst*  
*Wijkgemeente Dorpskerk Bleiswijk*  
*Zondag 10 oktober 2021*  
*9.00 uur: ds. W.M. de Bruin*

**KERKPROEVERIJ**

**ER IS GEEN AANMELDING VOORAF MEER NODIG**

Maar... we houden **rekening met elkaar**, in het bijzonder met kwetsbare mensen en met mensen die zich zonder anderhalve meter afstand niet veilig voelen. Daarom staan de **rijen stoelen in de kerk verder uit elkaar** dan in de oude situatie.

U/jij mag aansluiten, maar bent ook **vrij om een stoel (of twee) tussenruimte te houden**. Met de bekende **rode kaartjes** kunt u/jij zelf aangeven graag wat ruimte te houden.

Bij mogelijk **op Covid 19 wijzende klachten** bij onszelf of in onze naaste omgeving blijven we uiteraard thuis.

Het is **voor iedereen weer wennen** en we hebben elk onze eigen gevoelens. Daarom: **WEES MILD, VRIENDELIJK EN GEDULDIG VOOR ELKAAR!** Samen gaan we er een goede weg in vinden!

**KINDERKERK**

Er is weer elke week kinderkerk en oppas. Ben je er bij?

**UITZENDING VIA LIVESTREAM**

Beiden kerkdiensten worden uitgezonden via de livestream. Makkelijk te vinden via de website [Kerkdienstgemist.nl](http://Kerkdienstgemist.nl) of de link op de link op [www.dorpskerkbleiswijk.nl](http://www.dorpskerkbleiswijk.nl)

**COLLECTEN**

*In de kerk staan bij de uitgang mandjes voor de collecten. Ook via de digitale collectelink of 'spaarpotjes' thuis kunt u/jij iets geven.*  
**Mogen we ook op uw/jouw bijdragen blijven rekenen?**

**ORDE VAN DIENST zondag 10 oktober, 9.00 uur**

Orgelspel - Welkom en mededelingen  
Stil gebed, votum en groet (*staande*)

**Zingen: Psalm 65: 1, 2**

Geloven in de praktijk (leefregel)

Gebed om vergeving en Gods Geest.

Moment met de kinderen over "dankjewel zeggen"

**Kinderlied: Hemelhoog 554: 1, 2, 3, 4 (= ELB 168)**

**Bijbellezing: Openbaring 8:1-5 (NBV)**

**Zingen: Gezang 285: 1, 3**

Verkondiging **thema: "Mag het even stil zijn?"**

**Zingen: Hemelhoog 667 (= ELB 241)**

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging inzameling van de gaven:

1. PKN JOP (Geloofsopvoeding); 2. Kerk

**Zingen: Liedboek 2013, lied 416**

Zegen (*staande; samen gezongen 'amen'*)

Orgelspel

**KERKPROEVERIJ - KOFFIE NA DE DIENST**

Het is deze zondagmorgen "Kerkproeverij". Neem – eventueel met behulp van de uitgedeelde uitnodigingskaart – eens iemand mee naar de kerk om in alle vrijheid te 'proeven'?



Een kop koffie hoort er dan natuurlijk ook bij. Daarom is er na afloop van de dienst (extra) koffiedrinken in De Rank. Thee of limonade zijn er uiteraard ook.

Hartelijk welkom!

**Bijbellezing zondagmorgen 10 oktober, 9.00 uur**

**Openbaring 8: 1-5 (NBV): Stilte in de hemel**

- 1 Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur.
- 2 Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin.
- 3 Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen.
- 4 De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God.
- 5 Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving.

**Toelichting bij deze kerkdienst**

*Het thema van deze dienst is: 'Mag het even stil zijn?' We lezen uit het begin van Openbaring 8. Daar staat dat het in de hemel een poos stil is. Dat gebeurt te midden van een heleboel verschrikkingen die in de wereld zijn losgebroken of nog moeten losbreken. Je kunt er eenvoudig je krant of het journaal bij nemen om te zien hoe actueel het is. En waar wij mensen zo makkelijk de andere kant op kijken of – druk als we zijn – doorrennen en onszelf misschien wel voorbij hollen, doet de hemel ons een eerlijker en betere reactie voor: Iedereen is stil: verstomd bij alles wat er om je heen – ver weg of soms zo heel dichtbij – gebeurt. Op zo'n manier stil worden is best confronterend, maar ook nodig. Maar..., stilte is mèèr. Het kan een vindplaats zijn van nieuw verlangen, van het ontdekken van nieuw houvast en hoop. In Openbaring 8 lezen we over gebeden die vanuit de stilte worden opgezonden naar God en die een plek krijgen. Gebeden om recht en om een einde aan alle lijden. Gebeden om het het aanbreken van Gods nieuwe wereld waar het Lam Jezus garant voor staat. Goed voor ons om ook zó stil te worden. Stil voor Hem om je leven (misschien wel opnieuw of verdiept) te verbinden met Hem. Ook daarom: 'Mag het even stil zijn?'*

**VOOR DE LIEFHEBBERS: EEN BIJZONDER VERBEELDING VAN HET BIJBELGEDEELTE (bron: ArtWay beeldmeditaties- [www.artway.eu](http://www.artway.eu))**  
**Helga Troll: De engel met de schaal vol gebeden (2015)**  
*met toelichting van Anikó Ouweneel-Tóth*



*Soms gebeurt het. Dan spreekt een beeld ineens tot je. Dat overkwam mij laatst in het atelier van beeldend kunstenaar Helga Troll in Haarlem. Het gipsen beeld was net klaar, het was nog niet in brons gegoten. Met de glans van het brons zal het zeker nog krachtiger overkomen. Toen ik het beeld zag, stopte even al het andere en de wereld werd scherp om mij heen. Ik keek gebiologeerd, ging helemaal op in de communicatie die ineens plaatsvond. Tussen de boodschap van het beeld en mijn eigen geschiedenis en ervaringen ontstond een kunstwerk.*

*Het beeld plaatst ons in een andere dimensie, een andere tijd en in een bijzondere ruimte. Daar stapt een uitzonderlijk mooie, zuivere en plechtige aartsengel naar voren met een gesloten kelk in zijn/haar handen. De engel is op weg naar de troon van God. De aartsengel brengt de gebeden van de mensheid naar God (vgl. Openbaring 8). De schaal is vol, alles is klaar en afgesloten. Het smeken om herstel en genezing heeft zijn volheid bereikt. Dan zal toch de oplossing komen?*

*Alle gebeden bij elkaar opgeteld vormen samen de laatste woorden van de Bijbel: 'Kom Heer Jezus!' Hier spreekt een enorm verlangen uit naar een oplossing voor die eindeloze en onbevredigende toestand, waarin goed en kwaad elkaar voortdurend afwisselen en in een soort evenwicht houden. We verlangen allemaal naar de overwinning van het goede en hopen dat de tijden van ons verlangen eens vol zullen zijn. Dat moment zag ik in deze engel en het beeld versterkte mijn geloof.*

## Liederen zondagmorgen 3 oktober 9.00 uur

### Psalm 65: 1, 3

De stilte zingt U toe, o Here,  
in uw verheven oord.  
Wij zullen ons naar Sion keren  
waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men, Heer, tot U zich  
wenden,  
tot U komt al wat leeft,  
tot U, o redder uit ellende,  
die alle schuld vergeeft.

Gij antwoordt met geduchte daden,  
Gij treedt voor ons in 't krijt.  
God van ons heil, Gij gaat te rade  
met uw gerechtigheid.  
O Gij vertrouwen aller landen  
die ver gelegen zijn,  
Gij houdt het oordeel in uw handen,  
de aard' is uw domein.

### Hemelhoog 554: 1, 2, 3, 4 (= ELB 168)

1. Dank U voor deze nieuwe  
morgen,  
dank U voor elke nieuwe dag.  
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag.

3. Dank U voor alle bloemen-  
geuren,  
dank U voor ieder klein geluk,  
dank U voor alle held're kleuren,  
dank U voor muziek.

2. Dank U voor alle goede vrienden,  
dank U, o God voor al wat leeft,  
dank U voor wat ik niet verdiende:  
dat U mij vergeeft.

4. Dank U dat U in moeilijkheden,  
dank U dat U in pijn en strijd,  
dank U dat U in alle tijden  
toch steeds bij ons zijt.

### Gezang 285: 1, 3

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd.  
Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit.  
Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert,  
ontluistert elke waarde,  
o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden,  
gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn.

afbeelding: Openbaring 8:1-5 in de Bamberger Apokalyps (ong. 1020 na Chr.)

### Hemelhoog 667 (= ELB 241)

Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.  
Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer,  
die zelf geen zonde kent, en ons genade schenkt.  
Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.  
Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur.  
Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht.  
Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.  
De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt.  
Niets is onmogelijk, voor wie gelooft in Hem.  
Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

### Liedboek 2013, lied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn Naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

