



Liturgie kerkdienst
Wijkgemeente Dorpskerk Bleiswijk
Zondagmorgen 24 oktober 2021
9.00 uur: ds. W.M. de Bruin
m.m.v Music4You

ER IS GEEN AANMELDING VOORAF MEER NODIG

Maar... we houden **rekening met elkaar**, in het bijzonder met kwetsbare mensen en met mensen die zich zonder anderhalve meter afstand niet veilig voelen. Daarom staan de **rijen stoelen in de kerk verder uit elkaar** dan in de oude situatie.

U/jij mag aansluiten, maar bent ook **vrij om een stoel (of twee) tussenruimte te houden**. Met de bekende **rode kaartjes** kunt u/jij zelf aangeven graag wat ruimte te houden.

Bij mogelijk **op Covid 19 wijzende klachten** bij onszelf of in onze naaste omgeving blijven we uiteraard thuis.

Het is **voor iedereen weer wennen** en we hebben elk onze eigen gevoelens. Daarom: **WEES MILD, VRIENDELIJK EN GEDULDIG VOOR ELKAAR!** Samen gaan we er een goede weg in vinden!

KINDERKERK

Er is weer elke week kinderkerk en oppas. Ben je er bij?

UITZENDING VIA LIVESTREAM

Beiden kerkdiensten worden uitgezonden via de livestream. Makkelijk te vinden via de website Kerkdienstgemist.nl of de link op de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl

COLLECTEN

In de kerk staan bij de uitgang mandjes voor de collecten. Ook via de digitale collectelink of 'spaarpotjes' thuis kunt u/jij iets geven.
Mogen we ook op uw/jouw bijdragen blijven rekenen?

ORDE VAN DIENST zondag 24 oktober, 9.00 uur

Orgelspel - Welkom en mededelingen

Stil gebed, votum en groet (*staande*)

Zingen: Opwekking 320 Ere zij aan God de Vader

We belijden ons geloof (Apostolische Geloofsbelijdenis; *staande*)

Gebed om vergeving en Gods Geest.

Moment met de kinderen over 'vakantie'

Kinderlied: Opwekking voor kids 68 Diep, diep, diep als de zee

Bijbellezingen: Ezechiël 2:9-3:4 en Openbaring 10 (NBV21)

Zingen: Opwekking 284 Maak groot de Heer

Verkondiging **thema: "een bijzondere maaltijd"**

Zingen: Opwekking 59 Mogen de woorden van mijn mond

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging inzameling van de gaven:

1. ZOA; 2. Kerk

Zingen: Gezang 326 een rijke schat aan wijsheid

Zegen (*staande; samen gezongen 'amen'*)

Orgelspel

Toelichting bij het thema: "een bijzondere maaltijd"

Over een kleine boekrol gaat het in Openbaring 10. De oude Johannes moet die boekrol opeten. De inhoud, die hij zich daarmee symbolisch heeft eigengemaakt, moet hij daarna doorgeven. Het hoofdstuk rijmt op Ezechiël 3, waar de profeet Ezechiël hetzelfde meemaakte. Gods woorden begrijpen en een plek geven in je leven en je roeping, gaat kennelijk niet zomaar. Het vraagt om kauwen en proeven, het vergt een traag verteringsproces...

Het gebeurt op de helft van het Bijbelboek Openbaring. Zegels zijn geopend en bazuinen hebben geklonken. Maar er gaat nog veel komen: twee getuigen, een draak, beesten... Ook het Lam (Jezus) blijft gelukkig betrokken. Hij staat garant voor de voltooiing van Gods weg. Het staat allemaal in dat boekje met woorden van God. Zoals ook wij elke dag mogen leven van het Boek met woorden van God: de Bijbel. Dat gaat ook niet zomaar. Het is een kwestie van kauwen, proeven, een traag verteringsproces... Goddank: de Heilige Geest is ons geschonken om ons bij deze bijzondere maaltijd te helpen. En daarom toch: Eet smakelijk!

Bijbellezingen zondagmorgen 24 oktober, 9.00 uur

Ezechiël 2:9-3:4 (NBV21)

9 Ik keek, en zag een hand die naar mij was uitgestrekt en een boekrol vasthield. 10 Die werd voor mijn ogen uitgerold en ik zag dat hij aan beide kanten beschreven was. Dit stond erop te lezen: Klaagliederen, en gezucht en gesteun.

1 De stem zei tegen mij: 'Mensenkind, eet op wat je wordt voorgehouden; eet deze rol op en ga naar de Israëlieten om te profeteren.' 2 Ik opende mijn mond en kreeg de boekrol te eten, 3 en de stem zei: 'Mensenkind, vul je maag en je buik met deze rol, die Ik je geef.' Ik at de rol op; hij was zo zoet als honing. 4 Daarop zei de stem tegen mij: 'Mensenkind, ga naar de Israëlieten en breng hun mijn woorden over.'

Openbaring 10 (NBV21)

1 Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. 2 Hij hield een kleine boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. 3 Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult, en daarna lieten de zeven donderslagen hun stem horen. 4 Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, maar een stem uit de hemel zei tegen mij: 'Wat de zeven donderslagen gezegd hebben, moet je geheimhouden. Schrijf het niet op.'

5 Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand op naar de hemel. 6 Hij zwoer: 'Zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin is, en van de aarde met alles wat daarop is, en de zee met alles wat daarin is, tot in eeuwigheid leeft: het is de hoogste tijd! 7 Op het moment dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden, zoals Hij zijn dienaren, de profeten, heeft bekendgemaakt.'

8 Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen me: 'Haal de geopende boekrol die de engel die op de zee en het land staat in zijn hand heeft.'

9 Ik ging naar de engel toe en vroeg om het boekje. Hij antwoordde: 'Neem het en eet het op. Het zal branden in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als honing.' 10 Ik pakte het boekje aan en at het op. Het smaakte zoet als honing, maar nadat ik het opgegeten had, brandde het in mijn maag. 11 Toen kreeg ik te horen: 'Je moet opnieuw profeteren over talrijke landen en volken, over mensen van elke taal en over vele koningen.'



De christelijke kunstenaar Anneke Kaai maakte een serie schilderijen over het Bijbelboek Openbaring. Deze afbeelding over Openbaring 10 zullen we zondag bij de preek gebruiken. We zien een grote engel, één voet rust op de zee, één voet op de aarde. Eén vleugel reikt tot in de hemel, de andere vleugel met een geopend boekje is naar beneden gericht. Zo is deze engel contactpersoon tussen hemel en aarde. Onder in beeld zien we de oude apostel Johannes, die het boekje aanneemt en opeet.

Ere zij aan God de Vader

1 Ere zij aan God, de Vader
Ere zij aan God, de Zoon,
Eer de heil'ge Geest, de Trooster,
De Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
De Drie-een'ge in zijn troon.

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde
Ons van alle smet bevrijdt,
Eer zij Hem die ons gekroond heeft,
Koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
Ere zij het Lam gewijd.

3 Ere zij de Heer der eng'len,
Ere zij de Heer der kerk,
Ere aan de Heer der volken;
Aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
Looft de Koning, heel zijn kerk.

Maak groot de Here God

Maak groot de Here, onze God, de Rots.)
Zijn werken zijn volmaakt en al zijn wegen recht.)2x

Een God van trouw is Hij en volmaakt in liefde.
Goed en rechtvaardig is Hij.

Mogen de woorden

Mogen de woorden van mijn mond)
En de overleggingen van mijn hart)
U welgevallig zijn.)2x
O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser.
Mogen de woorden van mijn mond
En de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn.

Een rijke schat van wijsheid

- 1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
- 2 God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

4 Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

KINDERLIED

Diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou en mij
'T Is net zo diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou

ORDE VAN DIENST Bleiswijk 24 oktober 2021 - 19.00 uur

- Orgelspel en intro livestream
- Welkom en mededelingen door een kerkenraadslid
- Stil gebed, votum en groet
- **Zingen: Psalm 116: 1 en 4 God heb ik lief**
- **gebed**
- **Geloofsbelijdenis** (staande),
- daarna zingen: **Gezang 460: 1, 3 en 4 Looft de Koning**

- Schriftlezing(en): Prediker 7: 1-6 en Lukas 6: 20-25
(beide lezingen uit de NBV)

TEKSTLEZING: Prediker 7: 2-3 NBG-vertaling

2 Het is beter te gaan naar een huis van rouw dan te gaan naar een huis van feestgelag; want dat is het einde van ieder mens en de levende neme het ter harte. 3 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld.

- Zingen **Psalm 39: 3 en 4 Mijn levensloop....**
- Verkondiging: 'Verdriet beter dan lachen!!??'
- **Zingen: Gezang 90: 1, 6 en 11: Is God de Heer maar voor mij**
- Dankgebed en voorbeden
- Aankondiging collecten
- **Zingen: Gezang 470: 1, 3 en 4 Wat vlied of bezwijk**

- Zegen (gezongen Amen)
- Orgelspel