



Liturgie kerkdienst

Wijkgemeente Dorpskerk

Hervormde Gemeente Bleiswijk

Woensdag 3 november, 19.30 uur

Voorganger: ds. W.M. de Bruin

Dankdag voor gewas en arbeid

Orgelspel

Welkom/afkondigingen

Stilte voor persoonlijk gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 44: 1, 2

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: Romeinen 14: 1-12

Zingen: Psalm 66: 5, 7

Verkondiging over Romeinen 14: 6

thema: 'Dankbaar maakt één!'

Zingen: Gezang 441: 9, 10

Dankgebed voor gewas en arbeid,

met stil gebed en besloten met het Onze Vader

Inzameling van onze gaven (Dankstond collecte)

Zingen: Gezang 479: 1, 2, 4

Zegen, beantwoord met gezongen 3x 'amen'

Orgelspel

Bijbellezing: Romeinen 14: 1-12 (NBV21)

1 Aanvaard degenen die zwak staan in het geloof, ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. 2 De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand met een zwak geloof eet alleen groenten. 3 Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard.



4 Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of het wel of niet goed is wat hij doet, bepaalt alleen zijn eigen heer – en hij zal het goed blijven doen, want de Heer heeft de macht hem te laten volharden. 5 De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. **6 Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren; wie alles eet, doet dat om de Heer te eren, en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren, en ook hij dankt God.**

7 Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. 8 Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. 9 Immers, Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden.

10 Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij allen zullen voor Gods rechterstoel komen te staan, 11 want er staat geschreven: 'Zo waar Ik leef – zegt de Heer –, voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.' 12 Ieder van ons zal dus over zichzelf verantwoording tegenover God moeten afleggen.

Bij het thema van de dienst: 'Dankbaar maakt één'

De christenen in Rome hadden het niet gemakkelijk. Ze leden onder vervolging. Maar ook onder de tweedracht in de eigen gemeente. Grote meningsverschillen waren er over wat je als christen wel of niet mocht. En datgene waar het ene gemeentelid sterk aan hechtte, behoorde voor een ander tot het verleden. Zulke verschillen van inzicht zijn kennelijk van alle tijden. En bijbehorende ruzies en twisten zijn dat ook...

Wat doe je daar nu mee? Mij valt in Romeinen 14 vers 6 op, dat Paulus beide 'partijen' voorhoudt dat ze met hun keuze God mogen eren en te danken. Dat doet kennelijk niet enkel iets met God, die onze dank mag ontvangen. Het doet ook iets met ons als dankende mensen. 'Danken maakt één', zo heb ik het samengevat en als thema boven de preek gezet. Luisteren u en jij mee?

Liederen woensdag 3 novemer 19.30 uur, Dankdag

Gezang 44: 1, 2

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Psalm 66: 5, 7

Ik kom met gaven in mijn handen.
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht
en brengt U, Heer, de offeranden,
U in benauwdheid toegezegd.
Brandoffers wil ik U bereiden
en zoete geuren op doen gaan.
Ik wil U heel mijn leven wijden:
aanvaard het, neem mijn offer aan.

De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

Zingen: Gezang 441: 9, 10

Komt, kindren, tot elkander
en wandelt hand in hand!
Verblijdt u in elkander
in dit onzalig land!
Komt, kinderen, weest wijs!
Gaat onderweg niet strijden!
De engelen zelf geleiden
als broeders onze reis.

Wordt een die zwak is, moede,
een sterker grijp' zijn hand.
De broeder steun' de broeder,
zo blijft de liefd' in stand.
Sluit vaster u aaneen!
Weest voor een elk de minste,
maar ook weer graag de meeste
in liefdedienst alleen!

Zingen: Gezang 479: 1, 2, 4

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Toelichting bij 'Dankdag voor gewas en arbeid'

We gaan God danken. Het is een oude traditie in onze kerk, verbonden met de gang van de seizoenen. Nadat de oogsten in het najaar veilig binnen waren, vouwden generaties christenen hun handen. In het besef van hun afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Niet alles was nog zo maakbaar als het in onze moderne tijd soms lijkt te zijn. Voedsel voor mens en dier werden heel direct ervaren als een zegen van God. Zo ook de vrucht op alle arbeid die wij als mensen verrichten.

Wij leven inmiddels in een andere tijd. Minder seizoensgebonden, gedomineerd door techniek en wetenschappelijke controle. Dat is op zich heel mooi en het geeft vele waardevolle mogelijkheden. En toch...: de coronapandemie zette ons stil bij grenzen van ons menselijke kennen en kunnen. Ook de dreigende klimaatcrisis bepaalt ons bij onze menselijke begrenzingsen. Begrenzingsen in onze levensstijl ook.

Danken is (naaste andere aspecten) een oefening in het beseffen van je grenzen. En in het erkennen van God die de Gever van alle gaven blijft. Oefenen u en jij woensdagavond mee?

