



Liturgie kerkdiensten
in de Dorpskerk te Bleiswijk
Zondag 28 november 2021, 1^e Advent
11.00 uur, ds. H. Overeem
uit Waddinxveen
19.00 uur, ds. W.M. de Bruin,
Open Deurdienst

LITURGIE ZONDAGMORGEN 28 NOVEMBER, 11.00 UUR
Voorganger: ds. Harald Overeem uit Waddinxveen



Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stilte voor persoonlijk gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen: Psalm 43: 3
Gebed
Woorden om te leven
Start Adventsproject
Schriftlezing: Ruth 1: 1-19
Zingen: Psalm 121: 1, 4
Verkondiging
Zingen: Gezang 447:
1, 4 (gelezen door ds. Overeem), 6
Gebeden

Aankondiging collecten: 1.
'Kerk in nood'; 2. Kerk
Zingen: Gezang 429: 1, 3
(staande)
Zegen, beantwoord met een
gezongen 3x amen
Orgelspel



HELAAS WEER AANMELDING VOORAF NODIG

De actuele corona-situatie noopt ons helaas om de komende zondagen weer over te gaan tot het aanmeldsysteem. Dit geldt **zowel voor de ochtend- als avonddiensten.**

Het is heel vervelend, maar we vragen uw en jouw begrip. Daarom: **Meld u/jou aan (voor de ochtend of avond) via het mailadres:**
reservering@dorpskerkbleiswijk.nl

We verdelen de plaatsen zo eerlijk mogelijk. In de loop van zaterdag krijgen u en jij daarvan bericht.

Ook benadrukken we – in lijn met de nieuwe PKN-richtlijnen – het **ingetogen zingen** en wordt het aantal te zingen verzen in de samenzang teruggebracht.

Voor de Open Deurdiest met koor van zondagavond gelden nog aanvullende regels, die op de volgende pagina staan vermeld.

UITZENDING VIA LIVESTREAM

Beiden kerkdiensten worden uitgezonden via de livestream.

Makkelijk te vinden via de website Kerkdienstgemist.nl of de link op de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl

KINDERKERK

We beginnen vandaag met het Adventsproject Doe je mee?

COLLECTEN

In de kerk staan bij de uitgang mandjes voor de collecten. Ook via de digitale collectelink of 'spaarpotjes' thuis kunt u/jij iets geven.
Mogen we ook op uw/jouw bijdragen blijven rekenen?



Liederen zondag 28 november, 11.00 uur

Psalm 43: 3

O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

Psalm 121: 1, 4

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Gezang 447: 1, 4 (gelezen door ds.), 6

God gaat zijn ongekende gang
vol donkre majesteit,
die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.

Hoe blind vanuit zichzelf is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eindelijk eeuwig licht.

Gezang 429: 1, 3

Wie maar de goede God laat
zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst
gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.

Treed vrolijk voort op 's Heren
wegen,
neem zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eindelijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend
wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.



Bijbellezing: Ruth 1:1-19 (NBV21)

¹In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Betlehem in Juda, om als vreemdeling te gaan wonen in de vlakke van Moab. ²De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi, en zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon; het waren Efratiëten uit Betlehem in Juda. Toen ze in de vlakke van Moab waren aangekomen, bleven ze daar wonen.

³Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en zij bleef achter met haar twee zonen. ⁴Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, ⁵stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man.

⁶Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de HEER zich het lot van zijn volk had aangetrokken en het weer brood had gegeven, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. ⁷Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had en ging terug naar Juda. Maar eenmaal onderweg ⁸zei Naomi: 'Gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Moge de HEER zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. ⁹Moge Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man,' en ze kuste hen.

Toen barstten zij in tranen uit ¹⁰en zeiden: 'Maar we willen met u terugkeren naar uw volk!' ¹¹'Ga terug, mijn dochters,' zei Naomi, 'waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden?' ¹²Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld – ¹³zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.'

¹⁴Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. ¹⁵'Kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar god,' zei Naomi, 'ga haar toch achterna!'

¹⁶Maar Ruth antwoordde: 'Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. ¹⁷Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Alleen de dood zal mij van u scheiden, en anders mag de HEER met mij doen wat Hij wil!' ¹⁸Naomi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. ¹⁹Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem.

OPEN DEURDIENST 28 NOVEMBER, 19.00 uur

Ook voor deze dienst is aanmelding nodig!

Zie de informatie bij de ochtenddienst.

Net als in de jeugdendienst vorige week zal het koor – in verband met de coronamaatregelen - vanuit de kooruimte zingen

Thema : Geef NOOIT op

Predikant: ds. Wim de Bruin

Koor: 'Gospel Unlimited' uit Sliedrecht

- Inleidende muziek door : Gospel Unlimited
- Lied 1: Don't worry about the waves
- Lied 2: Is there room in your heart ?
- Welkom en afkondiging (Herman Veenman)
- Samenzang (aanvangslied): Opwekking 429
- Stil gebed - Bemoediging en vredegroet.
- Samenzang: Liedboek 2013, 146C: 1, 3, 7
- Gebed
- Eerste Schriftlezing: Lucas 8:1-3 (BGT; Riet van den Ende)
- Samenzang: Opwekking 518: 1, 2
- Tweede Schriftlezing: Johannes 20:1-2 en 11-18 (BGT; Riet van den Ende)
- 'Gospel Unlimited' zingt:
Lied 1: Toekomst vol hoop
Lied 2: I have decided
- Verkondiging: "Geef NOOIT op"
- 'Gospel Unlimited' zingt:
Lied 1: Free
Lied 2: Baba Yetu
(Zuid-Afrikaans 'Onze Vader')
- Dankgebed en voorbeden
- Aankondiging collecten:
1. 'Kerk in nood'; 2. Kerk
- Samenzang: Opwekking 213
- Zegen
- 'Gospel Unlimited' zingt: Hallelujah
- Dankwoord door Herman Veenman
- Afsluitende muziek door 'Gospel Unlimited'



Eerste Schriftlezing: Lucas 8:1-3 (Bijbel in gewone taal)

1 Daarna reisde Jezus van stad naar stad en van dorp naar dorp. Hij vertelde het goede nieuws en sprak over Gods nieuwe wereld. De twaalf leerlingen gingen met hem mee. 2 Er gingen ook vrouwen mee. Jezus had die vrouwen beter gemaakt en kwade geesten uit hen weggejaagd. Eén van de vrouwen was Maria uit Magdala. Uit haar had Jezus zeven kwade geesten weggejaagd. 3 Twee andere vrouwen heetten Johanna en Susanna. Johanna was de vrouw van Chusas, een belangrijke dienaar van koning Herodes. En er gingen nog veel meer vrouwen mee. Ze zorgden voor Jezus en zijn leerlingen, en betaalden alles van hun eigen geld.

Tweede Schriftlezing: Johannes 20:1-2 en 11-18 (BGT)

1 Na de sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het graf. Het was heel vroeg in de ochtend, het was nog donker. Toen ze bij het graf kwam, zag ze dat de steen voor het graf weggehaald was. 2 Maria rende weg, naar Simon Petrus en de leerling van wie Jezus veel hield. Ze zei tegen hen: 'De Heer is weggehaald uit het graf! En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.'

11 Maria bleef huilend bij het graf staan. En terwijl ze huilde, keek ze naar binnen in het graf. 12 Daar zag ze twee engelen in witte kleren. De engelen zaten op de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. De één zat aan het hoofdeind, de ander aan het voeteneind. 13 De engelen vroegen haar: 'Waarom huil je?' Maria zei: 'Mijn Heer is weggehaald uit het graf. En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.'

14 Toen ze dat gezegd had, draaide ze zich om. Ze zag iemand staan. Het was Jezus, maar Maria wist niet dat hij het was. 15 Jezus vroeg aan haar: 'Waarom huil je? Wie zoek je?' Maria dacht dat het de tuinman was, en zei: 'Meneer, hebt u soms mijn Heer uit het graf weggehaald? Vertel me dan waar u hem naartoe gebracht hebt! Dan kan ik hem meenemen.' 16 Jezus zei tegen haar: 'Maria.' Maria ging naar hem toe en zei: 'Rabboeni!' Dat is Hebreeuws en het betekent: meester. 17 Maar Jezus zei tegen haar: 'Houd me niet vast, want ik moet omhooggaan naar de Vader. En jij moet aan mijn vrienden gaan vertellen dat ik gezegd heb: 'Ik ga omhoog naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Ik ga naar mijn God, die ook jullie God is.''

18 Toen ging Maria uit Magdala naar de leerlingen. Ze zei tegen hen: 'Ik heb de Heer gezien!' En ze vertelde alles wat Jezus tegen haar gezegd had.

Maria Magdalena in Museum Catharijneconvent (Utrecht)

Op deze bladzijden staan foto's van de expositie over Maria Magdalena die momenteel in Utrecht is te zien. Wie was deze bijzondere vrouw? Vandaag zetten we haar vooral in het licht van Advent: deze Maria doet ons voor dat je onder alle omstandigheden iets van Jezus mag blijven verwachten!

Liederen samenzang zondagavond 28 november, 19.00 uur

Opwekking 429

God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis - Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan, maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
God wijst mij een weg...



Liedboek 2013, 146C: 1, 3, 7

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag
verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag
verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Opwekking 518: 1, 2

Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.

Refrein: Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot
ben ik door U geweven; U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent. *Refrein*

Opwekking 213: 1, 2, 3

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

