

**Hervormde Gemeente Bleiswijk,
wijkgemeente Dorpskerk**

zondag 12 december 2021, 9.00 uur

**“Om je kind te leren:
de twee paleizen van God”**



**In deze kerkdienst wordt de Heilige Doop bediend
aan**

Jinthe Isa van der Breggen

Voorganger	: ds. Wim de Bruin
Ouderling van dienst	: Erna Pieters
Muziek	: Music4You
Koster	: Henny Maasland

Vanwege de corona-maatregelen zingen we ingetogen mee met de liederen. Bij binnenkomst en weggaan dragen we een mondkapje, op de zitplaats mag dit af.

Welkom en afkondigingen
Aansteken derde adventskaars en gedichtje
Stil gebed, votum en groet

Lied: Wat hou ik van uw huis (Opwekking 715)

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God



Een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God
Wonen bij U is een zegen
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U



Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval
Gaan zij van zegen tot zegen
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad

Ach hoor en kijk naar mij
Heer van de hemelse legers
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen zonder U
Liever bij U aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere tent

De Heer beveiligd ons
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg
Heer van de Hemelse legers
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U



Wat hou ik van Uw huis!

Gebed om Gods zegen over de Heilige Doop

Uitleg bij de Doop

Jezus Christus heeft gezegd: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' In de Doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allemaal delen in zonde, schuld en oordeel. Wij kunnen alleen in Gods Koninkrijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, belooft de Heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen.

In dit verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twifelen want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond. Zo zei de HERE God al tegen Abraham: 'Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen'.

Nu zijn jullie als ouders geroepen om jullie kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heer te brengen. Jezus zei zelf: 'Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.' Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Beantwoording van de doopvragen door Stephan en Juliska van der Breggen

In de eerste plaats: Willen jullie de Doop van je kind ontvangen als teken van Gods verbondstrouw, van Zijn vaderlijke liefde, van de afwassing van de zonden door Jezus Christus en van de vernieuwing van ons leven door de heilige Geest?

In de tweede plaats: Belijd je te geloven in God de Vader, de Zoon en de heilige Geest, zoals dit geloof vanuit de Bijbel tot ons komt en in de apostolische geloofsbelijdenis is samengevat?

In de derde plaats: Beloof je je kind in woord en daad in dit geloof voor te gaan en haar te laten onderwijzen in Gods Woord?

Kinderlied: (adventsproject kinderkerk): Straal en schitter!

<https://youtu.be/FATE9EqrDLo>

(Ondertussen wordt dopeling Jinthe binnengebracht)

Straal en schitter
straal en schitter want als
je liefde deelt met de mensen om je heen
straalt en schittert iedereen (2x)

De liefde is door God geschapen
zij geeft vrede brengt geluk
zij laat je lachen laat je stralen
Zij is perfect zij kan niet stuk

Straal en schitter....

Kijk door de ogen van de liefde
Wat ga je doen, zing maar: Ik ga...
(deze zin mag je zelf bedenken...)
wat fantastisch ja wat gaaf



Straal en schitter.... (2 x)
straalt en schittert iedereen
straalt en schittert Iedereen

**De kinderen mogen naar voren komen: we horen en zien
over het Adventsproject en de Doop**

Bediening van de Heilige Doop aan

Jinthe Isa van der Breggen

Lied: Dooplied (Sela)

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Met de Heer begraven en weer opgestaan... (herhaling)

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is,
dat ons leven bij U veilig is.



Overhandiging van de doopkaart en lezing van de dooptekst door wijkouderling Erna Pieters

*"Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog." (Psalm 32:8)*

Overhandiging doopgeschenk namens de kinderkerk

Doopebed en gebed om de Heilige Geest

(Hierna verlaat dopeling Jinthe ons; de kinderen gaan naar de kinderkerk; voor de tieners is er jeugdkerk)

Bijbellezing: Johannes 1:1-9 (NBV21)

¹In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. ²Het was in het begin bij God. ³Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. ⁴In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. ⁵Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

⁶Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. ⁷Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. ⁸Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: ⁹het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.

Verkondiging: "Om je kind te leren: de twee paleizen van God"

Lied: O kom, o kom Immanuël (Gezang 125)

1. O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

2. O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

3. O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

4. O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

5. O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging van de collecten: 1. Diaconie; 2. Kerk

Slotlied (staande): Ik zal er zijn (Sela)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs
mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Zegen (staande), het 'amen' spreken we samen uit



Na afloop van de dienst kunt u/jij doopouders Stephan en Juliska in het koor van de kerk begroeten en hen feliciteren met de Doop van hun dochttertje.

We vragen u wel afstand te houden en een mondkapje te dragen. Via de deur in het koor kunt u/jij de kerk vervolgens verlaten.

Niet alleen de mensen in het kerkgebouw kunnen de doopouders feliciteren, ook u en jij thuis kunnen een (zegenwens) voor Jinthe en haar ouders sturen via het mailadres

predikant@dorpskerkbleiswijk.nl

Wat mooi als het doopgezin wordt bemoedigd met een stroom van gelukwensen!

