



Open Hof

Gereformeerde Kerk Bleiswijk

24 december 2021 om 19.00 uur online

Ds. Gerdina Loeve

KERSTNACHTDIENST

Thema: HIJ GEEFT NOOIT OP



Welkomst- en dankwoord: Herman Veenman
Kerkenraad: Willy Helmendach, Gerda Stougie
Schriftlezing: Riet van den Ende
Muzikale medewerking van de Adhoc band

Beamist: Arjan Stolk
Organist: Evert Kraayenbos
Collecten: 1^e Diaconie: *Voedselbank*
2^e Kerk **Collecten zijn digitaal**



ORDE VAN DIENST

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied: *Komt allen tezamen*
NLB 477 | Gez. 138 : 1,2

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Gebed

Adhoc band zingt: *Maria, had je door?*

Maria, had je door dat jouw baby
ooit zou wandelen op water?
Maria, had je door dat jouw baby
ooit de mensheid vrij zou maken?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon
je hart vernieuwen zou?
Jij schonk dit kind het leven
en Hij schenkt het weer aan jou.

Maria, had je door dat jouw baby
ooit de blinden zou genezen?
Maria, had je door hoe jouw baby
ooit de stormen zou bevelen?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon
de hemel in zich draagt?
Jouw kus op Jezus' wangen i
is een kus op Gods gelaat.

De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op.
En ieder zingt en danst en springt! Alle eer aan God!

Maria, had je door dat jouw baby
ooit de schepping zag beginnen?
Maria, had je door dat jouw baby
ooit de wereld terug zal winnen?
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn:
jouw zoon als lam van God?
De baby in je armen is waarlijk God met ons.

Jezus' geboorte uit de Kinderbijbel

We kijken en luisteren naar: *Sjok, sjok, sjok*

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje helemaal naar Bethlehem
Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje helemaal naar Bethlehem
O Maria was zo moe; ze deed af en toe haar ogen toe

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje
Jozef zocht naar onderdak
Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje
Jozef zocht naar onderdak
maar ze zeiden het spijt ons zeer,
we hebben helaas geen slaappleats meer.

Hop, hop, hop liep het ezeltje,
want het rook een warme stal
Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje
want het rook een warme stal
Daar en wie had dat gedacht
werd jesus geboren in die nacht



Kerstvertelling "De vier kaarsen"

Lied: *Licht in de nacht*

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken
dit is de nacht dat Zijn leven begon
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken
totdat Hij kwam en het kwaad overwon
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen
stralend breekt die held're morgen aan

Prijs nu zijn naam samen met de engelen
O, nacht vol licht o, nacht dat Jezus kwam

Wat Hij ons leert is geven om een ander
liefde alleen is de weg die Hij wees
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden
vrij van het juk van verdrukking en vrees
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

Prijs nu zijn naam de naam van alle namen
En geef Hem glorie In alle eeuwigheid.

Lezing : Lucas 2 : 1-20 (Bijbel in Gewone Taal)

Adhoc band zingt: *Toch feest*

Er was niemand die een vlag uitstak
of klaar had van tevoren.
Ongemerkt werd er in Bethlehem
een Koningskind geboren

Refrein:

En toch en toch en toch
begon toen het grootste feest
want God was sinds het paradijs
nooit meer zo dichtbij geweest.

Er was niemand die een deken bracht
om Jezus te verwarmen.
In wat doeken nam Maria zacht
het Kindje in haar armen. *Refrain:*

Er was niemand die een slinger hing
een lampion of lintje
In de stal waar toen Maria was
bij 't pasgeboren kindje. *Refrain:*

Er was niemand die een kaartje schreef.
Geen bloemen bij de kribbe.
Een paar herders kwamen onverwacht
om Jezus te aanbidden. *Refrain:*

Er is iemand die zo van ons houdt
En voor ons is geboren.
Het is Jezus die ons redden wil
Die zoekt wat is verloren.

Daarom, daarom, daarom
begint als vanzelf het feest
als wij net als de herders toen
heel stil bij Jezus zijn geweest.



't Is de droom van alle eeuwen:
de aarde nieuw, de mensen vrij,
maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.

*Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.*

'k Zie Uw rijk in al die dromen.
'k Zie Uw licht in elke traan
en ik bid: Uw rijk kome;
dat op aarde Uw wil wordt gedaan.

Dona nobis pacem

Collecte voor *De Voedselbank*

Dankwoord

Slotlied: *Ere zij God*

Ere zij God in den hoge
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Amen

Zegen

Orgelspel



Woorden ter overweging

Lied: *Stille nacht, Heilige nacht*

NLB 483 | Gezang 143 : 1,2,3

Adhoc band zingt: *Christmas Lullaby* (John Rutter)

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Adhoc band zingt: *Geef ons vrede (Dona nobis)*

Hoeveel mijlen nog te reizen?
Welke wegen nog te gaan?
Welke ster zal ons wijzen
naar dat land waar geen grenzen bestaan?

U kunt deze dienst live of later volgen via:
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/924>



Collecte vanavond voor Voedselbank Rotterdam / Lansingerland

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbank Rotterdam helpt de armsten binnen deze groep door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden. Met als motto: *"Oog voor voedsel, hart voor mensen"*.

De voedselbank Rotterdam is de oudste voedselbank van Nederland. Van hieruit is de landelijke organisatie ontstaan die momenteel met de inzet van 11.000 vrijwilligers wekelijks bijna 40.000 voedselpakketten vanuit 168 lokale voedselbanken uitdeelt en ongeveer 132.500 Nederlanders van voedselpakketten voorziet.

In Rotterdam werken ongeveer 400 vrijwilligers, die samen zorgen dat er voedsel kan worden verstrekt aan 7.000 huishoudens in de Rotterdamse regio.

Wij zijn ook een regionaal distributiecentrum. Vanuit Rotterdam verdelen we grote partijen voedsel in de omgeving. In Rotterdam komen dagelijks grote partijen voedsel binnen. Dit voedsel – houdbaar, koel/vers en diepvries – slaan we tijdelijk op, pakken het deels om en verdelen het over 27 voedselbanken in Zuid Holland, Utrecht en Gelderland.

De gezamenlijke diaconieën bevelen deze collecte van harte bij u aan.

