



*Liturgie kerkdienst
Tweede Kerstdag, zondag
26 december, 9.00 uur
in de Dorpskerk te Bleiswijk
ds. A.D.L. Terlouw uit Boskoop*

ORDE VAN DIENST (de liederen worden ingetogen meegezongen onder begeleiding van de organist)

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Stil gebed, votum en groet (staande)
- **Zingen: Psalm 87: 1, 2**
- Gebed om ontferming en om de Heilige Geest
- Gods wil met ons leven
- Moment voor de kinderen: via de beamer kijken we naar foto's van het kinderkerstfeest van de clubs op 18 december jl.
- **Eerste Schriftlezing Genesis 25: 1-11**
- **Tweede Schriftlezing: Mattheüs 2: 1-12**
- **Zingen: Gezang 145: 1, 3**
- Verkondiging
- **Zingen: Gezang 140: 2, 4**
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Aankondiging collecten: 1. 'Kinderen in de knel'; 2. Kerk
- **Zingen: Psalm 87: 3, 4 (staande)**
- Zegen, gevolgd door een gezongen 'amen'
- Orgelspel

Toelichting bij deze dienst:

"In de verkondiging gaat het over de wijzen uit het Oosten, ook wel de drie koningen genoemd. Maar zij komen om te aanbidden de Koning van hun leven. Hun komst is een belofte, de voorbode van de komst van vele mensen uit allerlei landen en streken. God spreekt mensen aan in hun eigen taal! Zo wordt het Kerst, ook in ons leven."



BEPERKT KERKBEZOEK MOGELIJK OP TWEEDE KERSTDAG

De ingrijpende coronamaatregelen van deze weken betekenen dat **vrijwel al onze kerkdiensten uitsluitend online** worden uitgezonden. Voor beide Kerstdagen mogen we evenwel een uitzondering maken, omdat dit 'uitzonderlijke diensten' betreft. **Maximaal 50 personen mogen daarom de dienst in de kerk mee maken.** Als u/jij dit wilt, kunt u zich **voor de kerkdienst op Tweede Kerstdag aanmelden via het mailadres:**

reservering@dorpskerkbleiswijk.nl

We proberen de plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen. U ontvangt daarvan tijdig bericht.

COLLECTEN

*In de kerk staat bij de uitgang een mooie 'kist' voor de collecten. Ook via de digitale collectelink of 'spaarpotjes' thuis kunt u/jij iets geven. **Mogen we ook op uw/jouw bijdragen blijven rekenen?***

Bijbellezingen, Tweede Kerstdag, zondag 26 december, 9.00 uur

Eerste Schriftlezing: Genesis 25: 1-11 (NBV21)

¹Abraham nam een andere vrouw, Ketura. ²Zij baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. ³Joksan was de vader van Seba en Dedan; van Dedan stammen de Assurieten, de Letusieten en de Leümiëten af. ⁴De zonen van Midjan heetten Efa, Efer, Chanoch, Abida en Eldaä. Zij allen waren nakomelingen van Ketura.

⁵Abraham gaf alles wat hij bezat aan Isaak. ⁶De zonen van zijn bijvrouwen gaf hij nog tijdens zijn leven geschenken, en hij stuurde hen weg naar een land in het oosten, Kedem, ver bij zijn zoon Isaak vandaan.

⁷Abraham leefde honderdvijfenzeventig jaar. ⁸Hij stierf in gezegende ouderdom; na een lang leven blies hij de laatste adem uit en werd hij met zijn voorouders verenigd. ⁹Zijn zonen Isaak en Ismaël begroeven hem in de grot van Machpela op de akker van Efron, de zoon van de Hethiet Sochar, dicht bij Mamre, ¹⁰het stuk land dat Abraham van de Hethieten had gekocht. Daar ligt Abraham begraven, evenals zijn vrouw Sara. ¹¹Na Abrahams dood zegende God Isaak, zijn zoon, die bij de bron Lachai-Roi ging wonen.

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 2: 1-12 (NBV21)

¹Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. ²Ze vroegen: 'Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.' ³Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. ⁴Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. ⁵'In Betlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet: ⁶"En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden."' ⁷Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, ⁸en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: 'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.' ⁹Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. ¹⁰Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. ¹¹Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. ¹²En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.



zesde-eeuws mozaïek van Sant'Apollinare Nuovo te Ravenna, Italië

Liederen Tweede Kerstdag, zondag 26 december, 9.00 uur

Psalm 87: 1, 2

Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de HEER.
O moederstad, uit u is elk geboren!

Gezang 145: 1, 3

Nu zijt welkome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt welkome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyriëleis

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,
zij zochten onzen Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr',
wierook ende goud te eren van dat kinde,
dat alle ding behoudt. Kyriëleis

Gezang 140: 2, 4

Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

Aan de Koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Psalm 87: 3, 4

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".