

Hervormde Gemeente Bleiswijk
wijkgemeente Dorpskerk
zondag 6 februari 2022, 9.00 uur

“Eén vers waar alles in zit”

In deze kerkdienst nemen zes personen afscheid als kerkenraadslid; anderen worden (her)bevestigd in het ambt. Ook treden er vijf pastoraal medewerkers aan die het wijkpastoraat mede gaan verzorgen.



Voorganger	: ds. Wim de Bruin
Ouderling van dienst	: Erna Pieters
Organist	: Evert Kraayenbos
Koster	: Henny Maasland

Orgelspel - Welkom en afkondigingen (daarna gaan we staan)

Stilte voor persoonlijk gebed - Votum en groet (daarna gaan we weer zitten)

Zingen: Als een hert (ELB 8)

Als een hert, dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen;
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U. *herhaling*



Gebed om ontferming en om de Heilige Geest

Filmpje voor de kinderen (daarna is er kerkkerk) Er is vandaag ook jeugdkerk. Welkom!

Schriftlezingen:

Johannes 3:14-17 (NBV21)

¹⁴De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, ¹⁵opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. ¹⁶Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. ¹⁷God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.

Johannes 20:19-22 (NBV21)

¹⁹Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Vrede zij met jullie!' ²⁰Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. ²¹Nog eens zei Jezus: 'Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.' ²²Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.

Zingen: O, Heer mijn God (ELB 374)

O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht,
het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal dat vol is van uw kracht,

Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen,
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. *Refrein*

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij. *Refrein*

Verkondiging: "Eén vers waar alles in zit"

Zingen: Grote God, wij loven U (Gezang 444)

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.



Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan -
laat ons niet verloren gaan.



AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS VOORSTELLEN VAN PASTORAAL MEDEWERKERS

Dankwoord aan de kerkenraadsleden die hun ambt neerleggen:

Richard Broekhuijsen (ouderling-kerkrentmeester), Wim Hendriks (missionair ouderling), Ans van den Berg (diaken), Jan Rodenburg (diaken), Leni van Alphen (pastorale ouderling) en Edith Krijgsman (pastorale ouderling)

Presentatie van de te (her)bevestigen ambtsdragers

Aangezien er geen wettige bezwaren zijn ingediend, willen we nu overgaan tot de bevestiging of herbevestiging van de volgende ambtsdragers.

In het ambt van jeugdouderling zal worden bevestigd: Alexander van der Windt.

Als diaken worden bevestigd: Kees Karsemeijer en Leo Krijgsman, en als diaken worden herbevestigd: Cora Goedegebure en Aline Hendriks.

Als ouderling-kerkrentmeester wordt bevestigd: Wim van den Berg. Een van de komende weken zal bovendien Gijs van Laviere worden herbevestigd als ouderling-scriba.

Onderwijzing

In haar dienst aan haar Heer, aan haar leden en aan de wereld wordt een kerkelijke gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland voorgegaan door de kerkenraad. Deze kerkenraad bestaat uit ambtsdragers die door de gemeente worden gekozen. Al in de gemeenten van het Nieuwe Testament waren er ouderlingen, aan wie de leiding over de gemeente en de pastorale zorg voor de gemeenteleden in het bijzonder waren toevertrouwd.

Ook waren er diakenen, die de gemeente voorgingen in de zorg voor mensen in nood, dichtbij of verderweg. Zo kennen ook wij de ambten van diaken en ouderling. De diakenen hebben de taak om concreet vorm te geven aan de barmhartigheid van de gemeente voor allen die in materiële, sociale of psychische nood verkeren. De ouderlingen geven leiding aan het bezoekwerk in de gemeente, dat zij samen met pastorale bezoekers en de predikant verrichten. Enkele ouderlingen, die de toevoeging 'kerkrentmeester' dragen, zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor de materiële verzorging en instandhouding van de kerk. Andere ouderlingen hebben een bijzondere opdracht zoals de zorg voor de jeugd, het bevorderen van toerusting en missionair gemeente-zijn, of het scribaat van de gemeente.

Het is goed te benadrukken dat de ambtsdragers deze taken *niet in plaats van* de overige gemeenteleden verrichten. Zij mogen hun opdracht *samen met* alle gemeenteleden vervullen. We zijn immers allemaal geroepen om de liefde van God, die Hij bovenal heeft laten zien in Jezus, gestalte te geven. Daarom roepen we elkaar op om in gebeden, woorden en daden rondom de ambtsdragers te staan, en met elkaar mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus.

Gelofte

De te (her)bevestigen ambtsdragers gaan staan en geven antwoord op de volgende vragen:

- Beloof je om, gehoorzaam aan het evangelie van onze Heer en met liefde voor de mensen die bij de uitoefening van jouw taak op je weg worden gebracht, je ambtswerk trouw te verrichten?
- Beloof je daarbij de regels van de kerk met betrekking tot jouw taak te aanvaarden en geheim te houden wat vertrouwelijk aan jou wordt meegedeeld?

Wat is daarop jouw antwoord?

Bevestiging en zegenbede onder handoplegging

Voorstellen van de benoemde pastoraal medewerkers

De pastorale zorg in het wijkpastoraat wordt vanaf nu behalve door pastorale ouderlingen mede verzorgd door pastoraal medewerkers. Tot deze bediening zijn door de kerkenraad benoemd: Leni van Alphen, Marianne Fijan, Huib Glerum, Edith Krijgsman en Corina Metselaar. Ook zij leggen een gelofte af.

Gelofte

De nieuwe pastoraal medewerkers gaan staan en geven antwoord op de volgende vragen:

- Wil je deze dienst verrichten met liefde voor God en voor mensen?
- Beloof je geheim te houden wat je daarbij vertrouwelijk ter kennis komt?
- Wat is daarop jouw antwoord?

Bevestiging en zegenbede onder handoplegging

Vraag aan de gemeente (we gaan staan)

Gemeente, nu deze broeders en zusters in het ambt zijn bevestigd of aantreden in hun pastorale bediening, belooft u hen in christelijke liefde te omringen, hen te dragen in uw gebeden en samen met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?

De gemeente antwoordt daarop: Ja, van harte

We zingen (staande) de vertrekkende en aantredende ambtsdragers en pastoraal medewerkers als zegenwens toe: Gezang 456: 1, 2 (aangepast)

Het derde vers zingen we als een zegenbede voor ons allemaal

1. Zegen *hen* Algoede, neem *hen* in Uw hoede en verhef Uw aangezicht over *hen* en geef hen licht.
2. Stort op onze bede, in *hun* hart Uw vrede en vervul *hen* met de kracht van Uw Geest bij dag en nacht.
3. Amen, amen, amen, dat *wij* niet beschamen, Jezus Christus onze Heer'. Amen God, Uw naam ter eer.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging van de collecten:

1. Kerk in Actie: Steun aan boeren in Oeganda
2. Instandhouding van het plaatselijke kerkenwerk

Zingen: Wat de toekomst brengen moge (Gezang 293: 1, 3)

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!



Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Zegen, beantwoord door het zingen van 3x Amen

Orgelspel

Na afloop van de dienst is er in het koor van deze kerk gelegenheid om de aan- en afgetreden ambtsdragers en de pastoraal medewerkers persoonlijk te begroeten. Zij staan hiertoe op veilige afstand achter tafels waar u/jij langs kunt lopen, om de kerk vervolgens via het koor te verlaten.

Wie de dienst thuis heeft gevolgd, kan via mail een wens of groet sturen via het bekende mailadres reservering@dorpskerkbleiswijk.nl. Wij zorgen er voor dat de verzamelde groeten/wensen bij de bedoelde personen terecht komen! Maak er gebruik van?

Vanwege de corona-omstandigheden is er helaas nog geen gezamenlijk koffiedrinken mogelijk. We hopen dat dit over enige tijd weer verantwoord kan.

Vanavond is er om 19.00 uur een kerkdienst in deze kerk, waarin ds. Hagendijk uit Willige Langerak voorgaat. Er is geen aanmelding vooraf nodig. Van harte welkom!

Uitleg bij het liturgische bloemstuk, waarvan een foto staat op de voorzijde van deze liturgie

De vandaag herbevestigde diaken Aline Hendriks maakte dit bloemstuk enkele weken geleden voor de afscheidsdienst van haar moeder. Het symboliseert de tekst van Johannes 3:16, die ook in de kerkdienst van vandaag centraal staat. Tijdens het voorbereidende gesprek op deze dienst vonden we dat zo bijzonder, dat we zowel een foto (voorzijde) als Aline's uitleg van dit liturgische bloemstuk (hieronder) graag met elkaar delen.

In dit liturgische stuk staat een groot hart van takken.

Binnen in het hart zien jullie een kleiner kruis.

Daarmee wil ik laten zien dat Gods Liefde zoveel groter en sterker is dan de dood.

Jezus heeft Zijn leven gegeven, heeft de dood overwonnen voor ons mensen.

In de bijbel staat het geschreven in Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De klimop om het hart is het symbool van eeuwig leven, van onsterfelijkheid, vanwege zijn altijd groene blad.

Door de hechtwortels symboliseert het ook de verbondenheid met God.

De kleur wit van de bloemen is de liturgische kleur van zuiverheid, reinheid en ook de kleur van hoop.