



*Liturgie kerkdienst*  
*Wijkgemeente Dorpskerk*  
*Hervormde Gemeente Bleiswijk*  
*Zondag 13 februari 2022*  
*9.00 uur: ds. W.M. de Bruin,*  
*viering Heilig Avondmaal*

### AVONDMAALSZONDAG

We vieren vandaag het **Heilig Avondmaal**. Ook deze keer vieren we het Avondmaal **in de kerk op onze zitplaatsen**. Thuis kunt u/jij eigen brood en wijn/sap gebruiken, of enkel door stilte en overdenking het Avondmaal meebeleven. Doe wat voor u/jou tot opbouw is!

In de **ochtenddienst (9.00 uur)** zal bovendien – als vervolg op de dienst van vorige week zondagmorgen – **ouderling-scriba Gijs van Laviere in het ambt worden herbevestigd**.

In de **avonddienst** (zie afzonderlijke liturgiebrief) wordt de **Avondmaalsviering voortgezet en danken we God** voor het ontvangen van dit sacrament. Ook is dit een **kringenkerkdienst**: het overdachte Bijbelgedeelte komt ook in kringen aan de orde.

Er zijn ook deze zondag – naast de medewerkers aan de dienst – **75 kerkbezoekers in onze Dorpskerk welkom**.

Voor de **ochtenddienst is aanmelding nodig**. Dat kan via het mailadres: [reservering@dorpskerkbleiswijk.nl](mailto:reservering@dorpskerkbleiswijk.nl) We verdelen de plaatsen zo eerlijk mogelijk. In de loop van zaterdag komt daarvan bericht. De dienst wordt **ook online uitgezonden**. Zie de website [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) ('Bleiswijk' en 'Dorpskerk' invullen) of de link op de link op [www.dorpskerkbleiswijk.nl](http://www.dorpskerkbleiswijk.nl)

Voor de avonddienst is geen aanmelding vooraf nodig.

### WEER KINDERKERK

Ook deze week is er kinderkerk. Ben je er bij? Welkom!

### COLLECTEN

Via de digitale collectelink of 'spaarpotjes' thuis kunt u/jij iets geven. Mogen we op uw/jouw bijdragen blijven rekenen?

### ORDE VAN DIENST OCHTENDDIENST 13 FEBRUARI 9.00 UUR

- Orgelspel - Welkom en mededelingen
- Stil gebed, votum en groet (staande)
- **Zingen: Gezang 319**
- Gebed om ontferming en om de Heilige Geest
- Kindermoment: daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk
- Herbevestiging ouderling-scriba Gijs van Laviere
- **Zingen (staande): ELB 186a: 1, 2**
- Schriftlezing: **Lucas 5:1-11** (NBV21)
- Verkondiging; thema '**De geloofskunst om in het kleine het grote te zien**'
- **Zingen: Gezang 436: 4, 5**
- Inleiding op het Avondmaal en gebed
- Viering van het Avondmaal
- **Zingen: Psalm 79: 5**
- Afkondiging van overlijden / gedachtenis
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- aankondiging collecten: Zoa Noodhulp Jemen en kerk
- **Zingen: Gezang 304: 1** (staande)
- Zegen, beantwoord door gezongen 3x 'amen' (staande)
- Orgelspel



### Toelichting bij het thema:

*We lezen over de bijzondere roeping van een stel vissers – Simon Petrus voorop – door Jezus. Ze maken een wonder mee, horen zijn stem die hen een opdracht geeft...*

*Je zou daar jaloers op kunnen worden. Gebeurt het nog, mensen die door God worden geroepen? Het kan gedachten oproepen aan bijzondere belevenissen of geestelijke ervaringen die dan zou moeten hebben meegemaakt. Maar geldt dat dan wel voor mij?*

*Kunnen we het ook te groot en bijzonder willen maken? Of beter: mogen we leren ook het ogenschijnlijk kleine en gewone als groot en bijzonder te zien? Je zou kunnen ontdekken dat God wel degelijk roept! Door een gesproken woord, een gezongen lied, een hand van een naaste op je schouder. Door een stukje brood en een slok wijn ook, zo mogen we komende zondag persoonlijk en samen ervaren.*

*Je mag het kunst noemen: geloofskunst, om in het kleine het grote te zien. Het wonder van onze Heer die ook ons roept!*

*We wensen elkaar een gezegende Avondmaalszondag toe!*

**Liederen zondag 13 februari,  
9.00 uur, Dorpskerk Bleiswijk**

**Gezang 319**

1. Looft God, die zegent al wat leeft, der heemlen Heer is Hij, die tussen ons zijn woning heeft. Die ver is, is nabij.

2. Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, dat naar de morgen vaart. Hij is de hartslag van ons werk, Hij houdt het welbewaard.

3. Looft God, zijn vinger wijst ons aan, een toren in de tijd, dat het ten hemel toe moet gaan, en gaat in eeuwigheid.

**Evangelische Liedbundel 186a: 1, 2**

Leid mij, Heer, o machtig Heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, wees mijn gids in 't barre land. Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider, vul mij met uw Geest steeds meer. Vul mij met uw Geest steeds meer.

**Gezang 436: 4, 5**

Komt gij allen, komt tot Hem, weest niet meer bedroefd, verslagen. Jezus roept u, - hoort zijn stem, kindren van zijn welbehagen. Allen moogt gij tot Hem gaan: Jezus neemt de zondaars aan.



4. Looft God, want Hij spreekt onze taal, Hij troont op onze lof. In woord en doop en avondmaal houdt Hij bij ons zijn hof.

5. Looft God, die ons aan tafel vraagt, loof bruid, uw Bruidegom. Ik loof U die mijn leven draagt, o lieve God, ik kom.

Laat mij zijn een godsgetuige, sprekend van U meer en meer. Leid mij steeds door uwe liefde, groeiend naar uw beeld, o Heer. Brood des levens, brood des hemels, voed mij dat ik groei naar U. Voed mij dat ik groei naar U.

Dit vertroost mij, geeft mij moed: Zijn mijn zonden als scharlaken, Hij zal door zijn kostbaar bloed wit als sneeuw mijn leven maken. Hij zal mij terzijde staan: Jezus neemt de zondaars aan.

*Links: De Italiaanse kunstschilder Rafaël (1483-1520) maakt dit werk: "De wonderbaarlijke visvangst" (Lucas 5:1-11)*

**Psalm 79: 5**

O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, wij zijn de schapen die uw roepstem horen, Gij, onze herder, zult ons veilig leiden aan stille waatren en in groene weiden. Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht, de grootheid van uw daden. Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door. Wij prijzen uw genade.

**Gezang 304: 1**

God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

**Bijbellezing 13 februari 9.00 uur: Lucas 5:1-11 (NBV21)**

<sup>1</sup>Toen Hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om Hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, <sup>2</sup>zag Hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. <sup>3</sup>Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot.

<sup>4</sup>Toen Hij was opgehouden met spreken, zei Hij tegen Simon: 'Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.' <sup>5</sup>Simon antwoordde: 'Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als U het zegt, zal ik de netten uitwerpen.' <sup>6</sup>En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. <sup>7</sup>Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken.

<sup>8</sup>Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: 'Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.' <sup>9</sup>Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; <sup>10</sup>zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: 'Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.' <sup>11</sup>En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden Hem.