



Liturgie kerkdienst
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
Zondag 20 februari, 9.00 uur
Voorganger: ds. W.M. de Bruin

AANMELDING VOORAF NODIG

Er zijn ook deze zondagmorgen – naast de medewerkers aan de dienst – **75 kerkbezoekers in onze Dorpskerk welkom.**

Hiervoor is **aanmelding vooraf nodig.** Dat kan via het mailadres: reservering@dorpskerkbleiswijk.nl

We verdelen de plaatsen zo eerlijk mogelijk. In de loop van zaterdag komt daarvan bericht.

De dienst wordt **ook online uitgezonden.** Zie de website www.kerkdienstgemist.nl ('Bleiswijk' en 'Dorpskerk' invullen) of de link op de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl

Vanaf volgende week zondag zal – conform het advies van onze landelijke kerk – geen aanmelding meer nodig zijn.

GEEN AVONDDIENST

Deze zondag is er geen avonddienst. Volgende week wel weer (een jeugdendienst met ds. Anne Verbaan; aanvang 19.00 uur)

KINDERKERK

Er is weer elke week kinderkerk en oppas. Ben je er bij?

UITZENDING VIA LIVESTREAM

De dienst wordt **ook online uitgezonden.** Zie de website www.kerkdienstgemist.nl ('Bleiswijk' en 'Dorpskerk' invullen) of de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl

COLLECTEN

Via de digitale collectelink of 'spaarpotjes' thuis kunt u/jij iets geven. Mogen we op uw/jouw bijdragen blijven rekenen?



ORDE VAN DIENST

Orgelspel - Welkom en mededelingen
Stilte voor persoonlijk gebed - Votum en groet

Zingen: Gezang 294: 1, 2, 3, 4, 5

Richtlijn voor ons leven: Micha 6:8 (NBV21)

Gebed om de heilige Geest

Moment voor de kinderen

Schriftlezingen: **Jesaja 5:1-7** en **Lucas 13:1-9**

Zingen: Psalm 80: 1, 4, 5

Verkondiging **thema: "Blessuretijd"**

Zingen: Hemelhoog 122: 1, 2 (= ELB 109: 1, 2)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Aankondiging collecten:

1. Missionair werk eigen gemeente; 2. Kerk

Zingen: Gezang 483: 1, 3, 4

Zegen (samen gezongen 'amen') - Orgelspel

Richtlijn voor ons leven: Micha 6:8 (NBV21)

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Eerste Schriftlezing: Jesaja 5:1-7 (NBV21)

¹Voor mijn geliefde wil ik zingen: het lied van mijn lief en zijn wijngaard.

Mijn geliefde had een wijngaard, op een vruchtbare helling gelegen.

²Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort.

³Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. ⁴Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?

⁵Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen: Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij vertrapt en geplunderd kan worden. ⁶Ik zal hem laten verwilderen, er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied, dorens en distels schieten er op. De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen.'

⁷Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, de gekoesterde planten zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht, Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.

Tweede Schriftlezing: Lucas 13:1-9 (NBV21)

¹Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die Hem vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren. ²Hij zei tegen hen: 'Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat lot ondergaan hebben? ³Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. ⁴Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? ⁵Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.'

⁶Hij vertelde hun deze gelijkenis: 'Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. ⁷Hij zei tegen de wijngaardenier: "Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit." ⁸Maar de wijngaardenier zei: "Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. ⁹Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.'"

Liederen, zondag 20 februari, 9.00 uur

Gezang 294: 1, 2, 3, 4, 5

- | | |
|---|--|
| 1. Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag! | waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan? |
| 2. Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd' en lofgezing
verdrijven leed en dood? | 4. Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd? |
| 3. Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän, | 5. Dat alle tyrannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn! |

Psalm 80: 1, 4, 5

- | | |
|--|---|
| 1. O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal jij ons toe. | Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer. |
|--|---|

4. Gij hebt een wijnstok
uitgegraven,
die, dank zij uw genadegaven,
gegroeid stond in Egypteland,
en hem naar Kanaän verplant.
Daar kwam hij eerst tot volle groei,
berg na berg dekkend met zijn
bloei.

5. Waarom hebt Gij gesloopt zijn
wallen
en wordt zijn vrucht geroofd door
allen?
Te gronde gaat uw heerlijk goed:
het wordt door evers omgewroet
en 't roofdier rukt de ranken neer.
O God, machtige God, keer weer!

Hemelhoog 122: 1, 2 (= ELB 109: 1, 2)

1. Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

2. Onze lasten zal Hij dragen
onze onmacht totterdood
geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood
nieuwe vrede zal er dagen
liefde straalt als morgenrood.



Gezang 483: 1, 3, 4

1. Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.
3. God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?

Blijf niet ver, doe één ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

4. Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, -
geef ons moed; 't is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Toelichting bij het thema: 'Blessuretijd'

Het is zo'n herkenbare vraag: "Waarom?". In Lucas 13 komen mensen met die vraag bij Jezus. Jezus reageert daarop en vertelt een gelijkenis. Die herinnert aan een oud lied van Jesaja, dat ook gaat over een 'waarom'. Niet van mensen, maar van God. En zo wordt het wel heel spannend. Niet gemakkelijk. Er klinken geen pasklare antwoorden. Jezus reikt ons wel een perspectief aan: Wij leven in 'blessuretijd'!