



Liturgie kerkdienst
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
Zondag 27 maart,
11.00 en 19.00 uur (jeugddienst)

5^E LIJDENSZONDAG EN JEUGDDIENST

In de **ochtendienst** is **ds. Piet de Graaf**, onze oud-dorpsgenoot en inmiddels emeritus-predikant te Kruiningen, onze voorganger. Van harte verwelkomen we hem op deze **vijfde lijdenszondag** in ons Bleiswijkse midden.

De **avonddienst** is een **jeugddienst** met het aansprekende, zeer actuele **thema: 'Belegerd!'**. **Ds. Piet van Veldhuizen** uit Hendrik Ido Ambacht heeft deze dienst samen met onze jeugddienstcommissie voorbereid. Op pagina 4 van deze liturgiebrief lezen u en jij er meer over....

ER IS GEEN AANMELDING VOORAF MEER NODIG

Maar... we houden **rekening met elkaar**, in het bijzonder met kwetsbare mensen en met mensen die zich zonder anderhalve meter afstand niet veilig voelen. U/jij mag aansluiten, maar bent ook **vrij om een stoel (of twee) tussenruimte te houden**. Met de bekende **rode kaartjes, jas of tas** kunt u/jij dat aangeven. **Laat ieder zich vrij en welkom voelen!**

De dienst wordt **ook online uitgezonden**. Zie de website www.kerkdienstgemist.nl ('Bleiswijk' en 'Dorpskerk' invullen) of de link op de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl

COLLECTEN

Collecteren doen we nog op de aangepaste manier. Bij de uitgang of via de digitale collectelink of 'spaarpotjes' thuis kunt u/jij iets geven. Mogen we op u/jou rekenen?

ORDE VAN DIENST ZONDAG 27 MAART, 11.00 UUR
Voorganger: ds. P de Graaf, Kruiningen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 91: 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)

Zingen: Lied 536: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek 2013)

Lezen van de wet en haar samenvatting

Zingen Psalm 119: 41 en 54

Gebed

Kindermoment

Zingen kinderlied Uit de bundel Hemelhoog – Lied 430: 1, 2 en 3

Schriftlezing: Matteüs 14: 22-33

Zingen Psalm 107: 12, 13 en 20

Prediking

Zingen Gezang 409: 1, 3 en 4 (Liedboek 1973)

Afkondiging van overlijden (staande)

Zingen (staande): Evangelische Liedbundel 376: 1

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotzang (staande): Gezang 182: 1 en 6 (Liedboek 1973)

Zegen en gezongen 3x Amen (staande)

Orgelspel



**Bijbellezing zondag 27 maart, 11.00 uur:
Matteüs 14: 22-33 (NBV21)**

²²Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. ²³Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen.

²⁴De boot was intussen al vele stadiën van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. ²⁵Tegen het einde van de nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over het water. ²⁶Toen de leerlingen Hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: 'Een geest!' en schreeuwden het uit van angst. ²⁷Meteen sprak Jezus hen aan: 'Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!'

²⁸Petrus antwoordde: 'Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.' ²⁹Hij zei: 'Kom!' Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. ³⁰Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: 'Heer, red me!' ³¹Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: 'Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?'

³²Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. ³³De leerlingen wierpen zich voor Hem neer en zeiden: 'U bent werkelijk Gods Zoon!'

Liederen, zondag 27 maart, 11.00 uur

Psalm 91: 1 en 2

Heil hem wie God een plaats
bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

God redt uw ziel van nood en
dood,
Hij heeft u aangenomen:
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De HEER zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.

Lied 536: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek 2013)

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Psalm 119: 41 en 54

Neem mijn geloften aan. O HEER, verklaar
genadig mij de lering van uw wetten.
Geef leven door uw woord in doodsgevaar.
Ik ben bedreigd. De vijand spant zijn netten,
maar door uw gunst zal ik onwankelbaar
in alle nood op uw bevelen letten.

Wanneer mij nood, wanneer mij onheil treft,
zal uw getuigenis mij blijdschap geven,
is het uw trouwe wet die mij verheft.
- O eeuwig recht, o woord voorgoed geschreven! -
O geef mij dat mijn hart dit goed beseft,
opdat ik voor uw aangezicht mag leven.

Kinderlied: Hemelhoog – Lied 430: 1, 2 en 3

1. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.

De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Psalm 107: 12, 13 en 20

12. Schepen, omhooggedragen
op golfslag van de dood,
zinken terneergeslagen
weer in de waterschoot.
Als zo de storm opsteekt,
hoezeer wordt allerwegen
gebeden en gesmeekt
om Gods reddende zegen!

13. Hun vege levens spaart Hij,
de golven maakt Hij stil.
Het stormgeweld bedaart Hij,
het voegt zich naar zijn wil.

Gezang 409: 1, 3 en 4

1. Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

3. Zou ooit een vrouw vergeten
't kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?

Scheepsvolk, heradem weer,
gij kunt aan rust u laven
en dankt nu God de HEER,
Hij leidt u naar de haven.

20. Wie wijs is, zal den HERE
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.

Al zou u ook begeven
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat.

4. Daarom dan niet versagen,
maar moedig verder gaan!
De Heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, - God zal het merken,
't is alles Hem bekend;
Hij zal zijn kindren sterken
met woord en sakrament.

Gezang 182: 1 en 6

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgedaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.



ZONDAG 27 MAART, 19.00 UUR, JEUGDDIENST
Voorganger: ds. P. van Veldhuizen. H.I. Ambacht

Belegerd

Belegerd, dat is het thema van de dienst van aanstaande zondag. Wat een rare naam voor een jeugddienst eigenlijk. De oorlog in Oekraïne houdt ons, net als een ieder ander erg bezig. En met de oorlog in onze gedachten werd de jeugddienst samen met ds Piet van Veldhuizen voorbereid. We lezen zondag 2 koningen 6 vers 8-23. In de bijbel heeft de profeet Elisa ook te maken gehad met een oorlog. Bij 1 van die belegeringen gaan we met Elisa mee. De muziek wordt verzorgd door een combo onder leiding van pianist Leon van Veen, Elize Verlaan zal ons begeleiden met zang. We zingen in ieder geval Opwekking 806, 'Soeverein':

*Er ligt hoop in onze tranen, er ligt kracht in ons verdriet.
U ontmoet ons als een Vader en doet onze angst teniet.*

*Onvoorstelbaar is uw wijsheid. Wie begrijpt uw wegen, Heer?
U troont hoger dan de hemel en toch knielt U bij ons neer;*

*Diep bewogen met wie pijn lijdt en door niemand wordt
gehoord.
U omringt en ondersteunt mij. Mijn vreugde vind ik in uw
Woord.*

Dominee Piet van Veldhuizen werkt veel met whatsapp tijdens de dienst voor gedachten of voorbeden. Dus neem je telefoon mee, het telefoonnummer van de dominee zal op de beamer getoond worden.

Tot zondag, de Jeugddienst commissie



Belegerd

Dorpskerk Bleiswijk
zondag 27 maart, 19.00 uur
Voorganger: ds. Piet van Veldhuizen
combo o.l.v. Leon van Veen

**Neem je telefoon mee naar de
dienst voor whatsapp contact
met de dominee**