

Orgelspel en intro livestream

Welkom en mededelingen door een kerkenraadslid

Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 6 (Liedboek voor de kerken)

- 1 Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's HEREN recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren
door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare
bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.
- 6 Geen vorst, al gordt hij zich ten strijde,
geen legermacht behoudt het veld.
God zal de nederlaag bereiden
aan hen die bouwen op geweld.
Zij die zich vermeten,
hoog te paard gezeten,
bijten in het zand.
Nederlaag en zege
zijn alleen gelegen
in des HEREN hand.

Stil gebed

Votum en groet

Onze hulp is in de Naam van de HEER,
Die hemel en aarde gemaakt heeft;
Die trouw houdt tot in eeuwigheid;
en Die nooit los laat wat zijn hand begon.

*Genade zij u en vrede,
van God, onze Vader,
van Jezus Christus, de Heer,
en van de Heilige Geest.
Amen.*

Aanvangstekst: Psalm 68, 19 en 20 (NBV)

*Geprezen zij de Heer, dag aan dag,
Deze God draagt ons en redt ons,
Onze God is een reddende God.
Bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.*

Samenzang: Gezang 414 (Liedboek voor de kerken)

- 1 Wilt heden nu treden voor God, den Here,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot zijns lieven namens ere,
die daar nu onzen vijand slaat terneer.
- 2 Ter eren ons Heren wilt al uw dagen,
dit wonder bijzonder gedenken toch,
maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog.
- 3 Bidt, waket en maket, dat g' in bekoring
en 't kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt den vijand tot verstoring,
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald.

Gebed om ontferming en om de Heilige Geest

- 1 Nooit lichter ving de lente aan
dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben we in dat schoon getijde
verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan.
- 2 De winter leek voorgoed voorbij
en vóór ons lag de volle zomer;
de macht was eindelijk aan de dromer,
de nieuwe mens, zo droomden wij,
verbrak de slavernij.
- 3 Maar winters werd het in dit land;
't is kil rondom en in ons midden,
in onze mond verstart het bidden,
doodskou gaat uit van onze hand
naar mens en dier en plant.
- 4 O God, wat zijn wij dwaas geweest,
dat we aan de vrijheid zó gewenden,
dat wij de vijand niet herkenden,
in opstand tegen U, het meest
in eigen hart en geest.
- 5 Vergeef het ons! Raak ons weer aan
met levensadem, lentetijding,
en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus' vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan!

Kom daartoe tot ons met uw Geest, spreek tot ons door uw Woord en doe ons zó herleven – opdat wij leven in de vrijheid die U schenkt: Tot eer van U en tot heil van onze naaste. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Richtlijn voor ons leven: Galaten 5, 13 – 14 (NBV)

¹³Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, ¹⁴want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'

Samenzang: Psalm 66: 3 en 4 (Liedboek voor de kerken)

- 3 Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wanklen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.
- 4 Gij bracht ons in des vijands netten.
Hij heeft het tuig ons aangelegd
om in het zadel zich te zetten,
en als een rijdier ons geknecht.
Hij heeft ons in het vuur gedreven
en door de wateren gejaagd.
Toen hebt Gij 't leven ons hergeven
en alles wat ons hart behaagt.

Gebed om de opening van het Woord

Om U te eren, o God, zijn we hier bijeen.

Om in de lichtglans van uw Evangelie te komen – en zo onszelf, elkaar en de wereld om ons heen te zien en te ervaren. Wees daartoe in ons midden met uw heilige Geest en spreek tot ons in de woorden, die we horen uit de Bijbel. Betrek op ons uw heil, opdat wij leven in uw vrijheid. Opdat heel ons leven van U getuigt.

We vragen het voor elkaar, hier bijeen. Voor eenieder die deze dienst met ons meeviert en beleeft.

We vragen het voor uw kerk wereldwijd.

We vragen het tot eer van u en tot heil van mensen om ons heen.

In Jezus' Naam. Amen.

Kindermoment

“Alle geboden zijn samen te vatten in één gebod: Heb je naaste lief als jezelf”.

Hoeveel geboden zijn er trouwens?

Tien, een heleboel, ontelbaar vele!

Zijn zoveel geboden eigenlijk wel nodig? Zijn ze niet vervelend, beknellend?

Nee, ze zijn gegeven om elkaars vrijheid te garanderen!

“Ik ben de HEER, jullie God; Ik heb jullie bevrijd! Leef als vrije mensen met elkaar – langs deze geboden...”

Samenzang Kinderlied: ELB 422

daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk

- 1 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar)
leef je buiten Gods gloria) Bis

- 2 Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar)
leef je buiten Gods gloria) Bis

3 Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus, Die brood en Die vis
uit liefde deelde met velen.

Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar)
leef je buiten Gods gloria) Bis

4 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:

Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar)
leef je buiten Gods gloria) Bis

Eerste Schriftlezing: Psalm 124 (door lector)

¹*Een pelgrimslied van David.*

Was de HEER niet voor ons geweest,
– Israël, blij het herhalen –

²was de HEER niet voor ons geweest
toen de mensen zich tegen ons keerden,

³ze hadden ons levend verslonden,
zo hevig was hun woede.

⁴Dan had het water ons meegesleurd,
de stroom ons overspoeld,

⁵wij zouden zijn overspoeld
door het ziedende water.

⁶Geprezen de HEER, die ons niet
ten prooi gaf aan hun tanden:

⁷wij zijn als een vogel ontsnapt
uit het net van de vogelvangsters,
het net is gescheurd en wij,
wij zijn ontkomen.

⁸Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Samenzang: Psalm 121: 4 (Liedboek voor de kerken)

4 De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed;
Hij is het, Die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Tweede Schriftlezing: 2 Korintiërs 1, 1 – 11 (door lector)

¹Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, en van onze broeder Timoteüs. Aan de gemeente van God in Korinte en aan alle heiligen in heel Achaje. ²Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

³Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost ⁴en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. ⁵Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. ⁶Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. ⁷De hoop die wij voor u hebben is gegrond: we weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.

⁸U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Asia hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven, ⁹we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, ¹⁰die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd: hij zal ons altijd redden. ¹¹En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden. Zo klinkt uit talloze monden de dankzegging voor de gunst die hij ons bewezen heeft.

Samenzang: Gezang 44: 3 (Liedboek voor de kerken)

3 Lof, eer en prijs zij God
Die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Verkondiging

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Ik wil de preek vanmorgen beginnen met een vraag. Op zich doen dominees dat vaker, maar ik kom met een vraag over een naam die niet vaak klinkt in het kader van preken: De naam van **Diego Maradona**, de beroemde voetballer uit Argentinië. Deze Maradona scoort op 22 juni 1986 tegen Engeland in de kwartfinale van het Wereldkampioenschap. *Het is door slechts weinigen gezien dat Maradona met zijn hand boven het hoofd de bal raakt en stuurt. De Engelse doelman Peter Shilton is geklopt. De scheidsrechter wijst naar de middenstip: Doelpunt! NOS-commentator Theo Reitsma ziet het wel: "Dan scoort hij met de hand!"*

Tijdens een persconferentie beweert Maradona dat hij zijn doelpunt maakte gedeeltelijk met zijn hoofd én gedeeltelijk met **de hand van God**... Pas twintig jaar later durft Maradona tegenover de ARD toe te geven dat het in werkelijkheid 'hands' was – en dus géén geldig doelpunt...

Waar het mij om gaat: De 'hand van God' claimen is een heikel iets.

Bij Maradona kun je zo iets afdoen als 'bedrog of grootheidswaan'. **Maar hoe zit het met andere uitspraken over een mogelijk ingrijpen van God in de geschiedenis?**

Lastig thema, zegt u...?

Voorzeker! Want niet écht te controleren!

Ondertussen gebeurt het in de Bijbel wél en soms heel nadrukkelijk – zoals in **Psalm 124!**

Tijdens de voorbereiding voor deze eredienst viel me in dit kader iets op – waard om hier te noemen, omdat het volgens mij te maken heeft met onze vraagstelling!

1) Wie in **de Hervormde Bundel** (uit 1938) gaat zoeken naar 'vaderlandse liederen' vindt ze achterin. Het betreft **een zestal liederen**, beginnend met Gezang 301 (het 'Wilhelmus'), via 302 ('Wilt heden nu treden') en 303 ('O Heer, die daar des hemels tenten spreidt') naar 304 ('Gelukkig is het land'). Daarna volgen nog het iets minder bekende 'Ik hoor trompetten klinken' (een lied van Dirk Raphaëlszoon Camphuijsen (1586 –

1627) en tenslotte het (mij) niet bekende 'Zie ons ootmoedig tot U naad'ren', een tekst van Rhijnvis Feith (1753 – 1824). Zes liederen dus!

2) In het **Liedboek voor de kerken** (1973) staat **een tiental** 'vaderlandse liederen', **te midden van** andere 'algemene liederen' (vrijwel dezelfde als in de Bundel van 1938), gevolgd door nog zo'n 80 meer of minderen bekende gezangen, waarvan sommige echte 'meezingers' zijn.

3) In het **Liedboek zingen en bidden in huis en kerk** (2013) staan er **zegge en schrijve twee** – onder het kopje 'Bevrijdingsdag': Naast het 'Wilhelmus' (708) een tekst van Ad den Besten op een melodie van Willem Vogel '**Nooit lichter ving de lente aan**'. Alle andere bekende liederen ontbreken! Valerius is samen met anderen weggeschreven, zagezegd.

Ik stel dit in het kader van het volgende: **Het lijkt erop dat wij minder makkelijk dan vroeger** (en dan laat ik Diego Maradonna graag buiten beschouwing!) **een link leggen tussen momenten in de wereldgeschiedenis (of ons persoonlijk leven) en het ingrijpen van God.**

Dat is ook een hachelijke zaak! Want voor je het weet zeg je iets dat manipulatief is! Ik hoef alleen maar het '**God wil het!**' van de Kruistochten in herinnering te roepen en u begrijpt wat ik bedoel. Vóór je het weet heb je God ingekaderd in je eigen denkbeelden, meen je over Hem te kunnen beschikken, omdat je zijn wil meent te kennen. Maar – óók voor je het weet – heb jij je eigen denkbeelden verabsoluteerd en God voor je eigen karretje gespannen!

Maar is het niet noemen van God een oplossing?

Kunnen we zwijgen over Hem?

Heeft Hij geen bemoeienis met ons leven?!

Psalm 124 is een pelgrimslied dat zingt van Gods reddende macht: **Als de HEER niet met ons geweest was, waren wij vergaan...**

Het is belangrijk dat u en jij beseffen dat deze uitspraak iets totaal anders bedoelt te zeggen dan dat "God aan onze kant staat" (God on our side – Gott mit uns), hoezeer dat laatste ondertussen lijkt te stroken met een van de namen, waarmee Jezus wordt aangeduid: 'Immanuël – wat toch betekent "Met ons is God". Die naam is geen bewijs, waarover je kunt beschikken, maar een teken, een verduidelijking van de betekenis van Jezus' leven in ons midden. **Dat God mét ons is, lees je niet zozeer af aan wat om ons heen en in ons eigen leven gebeurt, maar aan Hém, aan zijn levensweg door de dood heen!**

Zo is het startpunt van dit Pelgrimslied 'ontzag en verwondering' – en dus niet de uitkomst van een rekensom die onveranderlijk vaststaat, omdat 1 + 1 nog altijd 2 is!

Dat de HEER genadig, bewarend en reddend nabij is, is nog altijd een wonder!

Juist daarom moet het blijvend herhaald worden!

- om het niet te vergeten...
- om het niet als vanzelfsprekend te gaan beschouwen...

Waarom dus dank aan God bij het herdenken van de bevrijding van Nederland na een bezetting van vijf jaren?

- niet om de inzet van de geallieerde legers te bagatelliseren...
- niet om voorbij te gaan aan allen die hun leven in de waagschaal hebben gesteld voor onze vrijheid...

Maar om in deze daad van bevrijding, van herkregeen vrijheid, Gods genade en trouw te herkennen. De God, Die ons in Jezus Christus betreft bij zijn heil, onderhoudt ons ook in ons dagelijks leven. Dat zie je niet met het blote oog. Dan zie je enkel menselijke inzet en arbeid. Wie echter leeft in vertrouwen op God (vanuit de kennis van zijn liefde en betrokkenheid) ziet Hem aan het werk in deze wereld. En die wordt er blij en hoopvol van!

Dit lied is een uiting van geloof, een belijdenis.

Dit lied spreekt van vertrouwen en voedt vertrouwen, want het geeft zicht op de toekomst. (Denk aan wat Paulus schreef aan de gemeente in Korinte. Ook hij getuigt van wondere reddingen én van de hoop die dat verleden geeft met het oog op de toekomst!)

Dit lied geeft ons daarmee tegelijk een verantwoordelijkheid.

Een verantwoordelijkheid die we op ons nemen in afhankelijkheid van de HEER. Vandaar de slotwoorden van Psalm 124 "**Onze hulp is in de Naam van de HEER...**". Wij weten: De Schepper van hemel en aarde laat

het werk van zijn handen niet los. Hij is trouw aan zijn woord en zal deze wereld nieuw maken als zijn Koninkrijk van vrede en recht ten volle doorbreken.

Aan Hem bevelen we elkaar, onszelf en de wereld aan!
Amen.

Samenzang: Psalm 124: 1 en 4 (Liedboek voor de kerken)

- 1 Laat Israël nu zeggen blij van geest:
Indien de HEER niet bij ons was geweest,
toen vijandschap rondom was opgestaan,
indien de HEER niet bij ons was geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.
- 4 Die onze boeien slaakt, het is de HEER.
Die voor de vrijheid waakt, het is de HEER.
Door Zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de HEER,
die God, Die aard' en hemel heeft gemaakt.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, 'Onze Vader'

Aankondiging collecten: 1^e collecte Diaconaal doel; 2^e collecte voor de kerk

Samenzang: Gezang 416 (Liedboek voor de kerken)

- 1 Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt.
Als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt,
en dat men meent hij zal
't schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan,
hijzelf komt tot den val.
- 2 Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons t' zijner eer
dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewracht!
O Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is uwe macht!

Wegzending en Zegen

Gemeente antwoordt met driemaal 'amen'

Orgelspel