



*Liturgie kerkdienst
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
Zondag 19 juni, 19.00 uur
Voorganger: ds. W.M. de Bruin
voortzetting en dankzegging
Heilig Avondmaal*

Welkom en mededelingen

Zingen: Gezang 319: 1, 4, 5

Stilte voor persoonlijk gebed

Votum, groet en aanvangstekst (Kolossenzen 3:17; NBV21)

*“Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus,
terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.”*

Zingen: Gezang 358: 1, 2

Gebed om Gods zegen

over het sacrament

**Zingen van de
geloofsbelijdenis (staande)**

Inleidende woorden en Avondmaalviering

Zingen: Gezang 358: 5, 6

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: Handelingen 3:1-10 (NBV21)

Zingen: Psalm 62: 5, 6

Verkondiging

Thema: *“Geven wat je ontvangen hebt”*

Zingen: Gezang 473: 1, 2, 3, 4, 5, 10

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van onze gaven

Zingen: Psalm 89: 7

Zegen, beantwoord beantwoord door het zingen van 3x amen



Bijbellezing: Handelingen 3:1-10 (NBV21)

¹Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. ²Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel.

³Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid. ⁴Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’ ⁵De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. ⁶Maar Petrus zei: ‘Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ ⁷Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. ⁸Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. ⁹Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. ¹⁰Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.

Bij het thema:

Het Bijbelgedeelte dat we vanavond lezen, zet ons met beide benen op de grond. Net hiervoor gaat het over het leven van de eerste christenen, daarover lezen we in de ochtenddienst van deze zondag. Het is indrukwekkend wat daar allemaal staat over de kerk van het eerste uur. Alles bruist en glanst van enthousiasme en geestelijk leven.

*Maar dan..., verplaatst het begin van Handelingen 3 ons naar de dagelijkse wereld van toen, die niet zo anders was dan onze wereld nu. Vol gebrokenheid, leed en pijn. Zoveel mensen die lijden, mensen die om wat voor een reden ook aan de onderkant van de samenleving zijn terechtgekomen. Een verlamde bedelaar bij de poort vertegenwoordigt in Handelingen 3 deze bittere werkelijkheid van het bestaan. En dan komt het er op aan dat geloof in Jezus handen en voeten krijgt. Dat we net als Petrus en Johannes geven wat we hebben. Nog iets preciezer gezegd: dat we geven wat we **ontvangen** hebben. Bijvoorbeeld wat we ontvingen aan het Avondmaal vandaag. Dat wil nu ook gedeeld en uitgeleefd worden. Heel praktisch en concreet!*

Liederen zondag 19 juni avonddienst 19.00 uur:

Gezang 319: 1, 4, 5

1. Looft God, die zegent al wat leeft, der heemlen Heer is Hij, die tussen ons zijn woning heeft. Die ver is, is nabij.

In woord en doop en avondmaal houdt Hij bij ons zijn hof.

4. Looft God, want Hij spreekt onze taal, Hij troont op onze lof.

5. Looft God, die ons aan tafel vraagt, loof bruid, uw Bruidegom. Ik loof U die mijn leven draagt, o lieve God, ik kom.

Gezang 358: 1, 2

Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, wil mij vergeven wat ik U misdeed; verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, het heilig feest van uw gedachtenis; schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

Gezang 358: 5, 6

Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

U wil ik danken, grote Levensvorst; Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.



Psalm 62: 5, 6

Zet nooit uw hart op geld of goed, zie toe dat gij geen onrecht doet, want alle macht is snel vervlogen. 't Zij hoog of laag, 't zij arm of rijk, gij zijt een ademtocht gelijk, lucht, in een weegschaal afgewogen.

God stelde eens voor al zijn woord, tot tweemaal toe heb ik 't gehoord, nu weet ik, dat Hij alle macht heeft. Maar ook dat Gij genadig zijt, o Here, die uw volk bevrijdt en elk vergeldt wat hij betracht heeft.

Gezang 473: 1, 2, 3, 4, 5, 10

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

4. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heilige Geest er woon'.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

10. Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

Psalm 89: 7

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.