



Liturgiebrief zondag 7 augustus

Gezamenlijke zomerochtenddienst

in de Dorpskerk, 10.45 uur

Voorganger: ds. W.M. de Bruin

thema: 'Picknick met God'

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 7 AUGUSTUS, 10.45 UUR

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- **Aanvangslied: Psalm 100: 1, 2**
- Stil gebed, votum en groet (staande)
- **Zingen: Psalm 100: 3, 4**
- Richtlijn voor ons leven uit 1 Petrus 2: 21b-25 (NBV21), met een foto van een zegenende Jezus aan het kruis.
- **Zingen: Gezang 442: 1, 2**
- Gebed om de heilige Geest
- Moment met de kinderen
- **Kinderlied: Evangelische Liedbundel 452**
- **Schriftlezing (door lector): Psalm 23 (NBV21)**
Openbaring 3:20-22 (NBV21)
- **Zingen: Gezang 14**
- **Verkondiging over Psalm 23:5a**
Thema: 'Picknick met God'
- **Zingen: Evangelische Liedbundel 7a**
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Aankondiging collecten: 1. Gezamenlijk project St. Gave; 2. Kerk
- **Zingen (staande): Gezang 466**
- Zegen (staande), beantwoord met gezongen 3x 'amen'
- Orgelspel



COLLECTEN

Collecteren doen we nog op de aangepaste manier. Bij de uitgang of via de digitale collectelink of 'spaarpotjes' thuis kunt u/jij iets geven. Mogen we op u/jou rekenen?

ONLINE UITZENDING

De dienst wordt **ook online uitgezonden**. Zie de website www.kerkdienstgemist.nl ('Bleiswijk' en 'Dorpskerk' invullen).

KINDERKERK EN CRECHE

Er is ook zondagmorgen kinderkerk (na het kindermoment in de kerk). Voor de kleinsten is er oppas in De Rank. Welkom!

SCHILDERIJ VAN CHRISTA ROSIER



Christa Rosier (overleden in 2011) was in haar drukke en bewogen leven o.a. TV-presentatrice voor de EO, een bekend spreekster bij christelijke activiteiten, en een kunstenares die op een indrukwekkende manier haar geloof in schilderijen uitbeelde. Daarbij liet ze zich leiden door bijvoorbeeld de Psalmen waarin ze veel herkende van haar worsteling en hoop.

Bij de preek van a.s. zondag laten we ons mede inspireren door haar weergave van Psalm 23. Niet de herder en de schapen, maar een tafel met een maaltijd staan vooraan in beeld. Want: 'U nodigt mij aan tafel, voor het oog van de vijand' (vers 5a). Een krachtig beeld voor een leven met God! Daar willen we in de verkondiging meer over ontdekken...

Richtlijn voor ons leven: 1 Petrus 2: 21b-25 (NBV21)

²¹... Treed dus in de voetsporen van Hem ²²die geen enkele zonde beging en nooit bedrieglijke taal sprak. ²³Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. ²⁴Hij heeft onze zonden gedragen met zijn lichaam aan het kruishout, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. ²⁵Eens dwaalde u als schapen, nu bent u naar uw herder teruggekeerd, naar Hem die uw ziel behoedt.

Eerste Schriftlezing: Psalm 23 (NBV21)

¹Een psalm van David.

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

²Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,

³Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

⁴Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

⁵U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

⁶Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

Tweede Schriftlezing: Openbaring 3:20-22 (NBV21)

²⁰Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij. ²¹Wie overwint zal samen met Mij op mijn troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. ²²Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.



Psalm 100

1. Juicht Gode toe, bazuïnt en zingt.

Treedt nader tot gij Hem omringt, gij aard' alom, zijn rijksofdom, zult voor de HEER dienstvaardig zijn.

2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij."

Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt.

3. Treedt statig binnen door de poort.

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.

Heft hier voor God uw lofzang aan: Gebenedijd zijn grote naam.

4. Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Gezang 442: 1, 2

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

Evangelische Liedbundel 452

Refrein:

Jezus is de Goede Herder.

Jezus, Hij is overal.

Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schapjes,
die de Heer bij name kent.

Refrein...

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schapjes niet.

Refrein...

Vervolg liederen zondag 7 augustus, 10.45 uur

Gezang 14

1. De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

2. De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

3. De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,

Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

4. De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5. De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Evangelische Liedbundel 7a

1. De HEER is mijn herder, en
geen ding
ontbreekt mij, naar zijn wil.
Hij schenkt mij rust in grazig land,
aan waat'ren klaar en stil.

2. Hij is het die mijn ziel verkwikt
en die mijn schreden leidt
in rechte sporen, om de eer
zijns Naams in eeuwigheid.

3. Al ga ik door een duister dal,
ik vrees geen kwaad, want Gij

zijt altijd met mij en uw stok
en staf vertroosten mij.

4. Gij zijt het die mijn dis bereidt,
voor 't oog van wie mij krenkt,
die zalft mijn hoofd en mij een kelk
des overvloeiens schenkt.

5. Zo zullen heil en goedheid groot
mij volgen dag aan dag.
En ik verkeer in 's HEREN Huis,
waar 'k eeuwig wonen mag.

Gezang 466

1. Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?
Dan werken druk en droefenis
mij nochtans tot een zegen;
dan waakt alom een engelenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht
en bloemen op mijn wegen.

2. En wat er dreig', of wie er
woed',
mijn Herder blijft mij leiden.
Geen donker dal van tegenspoed
kan van zijn staf mij scheiden.
Hij blijft mij overal nabij,
naar stille waatren voert Hij mij
en liefelijke weiden.

3. Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in
smart,
het enig rustpunt van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.

