



*Liturgiebrief Startdienst
zondag 4 september
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
9.00 uur: ds. W.M. de Bruin*

We hebben vandaag onze Startdienst! Een feestelijke dienst met daarna koffie / thee / limonade in De Rank. Het is goed elkaar te ontmoeten bij de start van een nieuw kerkelijk seizoen. En om samen onze inspiratie te zoeken in het Woord van onze God. We lezen over Jona, het thema is: 'Wie mag meedoen?'

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 4 SEPTEMBER, 9.00 UUR

- Vóór de dienst zingen we:
 - Schuilkerk
 - Opwekking 371: Heer u gaf aan mij
- Welkom en mededelingen
- Zingen: Opwekking 797: Breng ons samen
- We belijden ons geloof (staande)
- Zingen (staande): Gezang 255 / Opw. 320: Ere zij aan God...
- Gebed om ontferming en om de heilige Geest
- Moment met de kinderen: 'Groeien als een zonnebloem'
- Zingen: Evangelische Liedbundel 469: Wil je wel geloven...
- Schriftlezing (door lector): Jona 1:1 t/m 2:2 (NBV21)
- Zingen: Psalm 100 / Opwekking 219 (andere melodie)
- Verkondiging: 'Wie mag meedoen?'
- Zingen: Gezang 78 (tekst en melodie van de band Lev)
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Aankondiging collecten: 1. Diaconie bloemengroet 2. Kerk
- Zingen (staande): Opwekking 767: Familie
- Zegen (staande), beantwoord met een samen gezongen 3x 'amen'

COLLECTEN

Collecteren doen we nog op de aangepaste manier. Bij de uitgang of via de digitale collectelink of 'spaarpotjes' thuis kunt u/jij iets geven. Mogen we op u/jou rekenen?

ONLINE UITZENDING

De dienst wordt **ook online uitgezonden**. Zie de website www.kerkdienstgemist.nl ('Bleiswijk' en 'Dorpskerk' invullen).



**JEUGDKERK,
KINDERKERK EN
CRECHE**

Voor de tieners is er Jeugdkerk komende zondag. En er is Kinderkerk. Na het kindermoment en -lied gaan kinderen en tieners verder in De Rank. Voor de kleinsten is er oppas in De Rank. Welkom!

**WIE MAG MEEDOEN?
BIJ HET THEMA
VAN DE DIENST**

'Wie mag meedoen?', kozen we als thema

voor de Startdienst, die we zondagmorgen 4 september hopen te hebben. We lezen het bijbelboek Jona, hoofdstuk 1. We verbazen ons misschien wel over Jona's halsstarrigheid en verzet tegen de ruimte van Gods liefde. Want dat heeft Jona meteen door: dat achter het dreigende oordeel dat Jona aan Ninevé moet verkondigen Gods zoekende liefde schuilt. Hoe zit het met onze 'ruimte'? We leven in een wereld waar voortdurend muren en hekken worden gebouwd, zodat anderen vooral niet binnen kunnen komen. Hoe is dat in de kerk? En hoe gaan we met elkaar dan een nieuw kerkelijk seizoen in?

Schriftlezing: Jona 1:1-2:2 (NBV21)

¹De HEER richtte zich tot Jona, de zoon van Amittai: ²'Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want Ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen.' ³En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER. Hij ging naar Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de HEER.

⁴Maar de HEER wierp een hevige storm op de zee, en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. ⁵De zeelieden werden bang, en ieder riep tot zijn eigen god om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee.

Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. ⁶De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: 'Wat lig jij hier te slapen! Sta op, roep je God aan! Misschien dat Hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan.'

⁷Intussen overlegden de zeelieden: 'Laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft.' Ze wierpen het lot, en het lot viel op Jona. ⁸Toen zeiden ze tegen hem: 'Vertel ons: Hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je?' ⁹Jona antwoordde: 'Ik ben een Hebreër en ik vereer de HEER, de God van de hemel, de God die de zee en het droge gemaakt heeft.'

¹⁰Nu werden de mannen nog veel banger, want ze hadden van hem gehoord dat hij was weggevlucht van de HEER. Ze zeiden tegen hem: 'Hoe heb je dat kunnen doen?' ¹¹En ze vroegen hem: 'Wat moeten we met je doen, dat de zee ons met rust laat?' Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. ¹²Hij antwoordde: 'Gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeergaat.'



¹³Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen; dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. ¹⁴Toen riepen ze tot de HEER: 'Ach HEER, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de HEER, al wat U wilt, doet U!' ¹⁵Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. ¹⁶De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de HEER. Ze brachten Hem een offer en deden Hem geloften.

¹De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. ²Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden.

Liederen zondag 4 september, 9.00 uur

Schuilkerk

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Opwekking 371

Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie.
Een lofgewaad in plaats van rouw.
Een gouden kroon in plaats van as.
Overwinning in plaats van verdriet.

Ik verblijd mij zeer in U,
Mijn ziel verheugt zich en zingt.
Want U nam mijn lege leven
En legde uw liefde erin.

Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie.
Een lofgewaad in plaats van rouw.
Een gouden kroon in plaats van as.
Overwinning in plaats van verdriet.

Toen mijn leven doelloos en leeg was
Kwam U en gaf het weer zin.
Nu 's mijn hart vol lof en aanbedding,
Want U maakte mij rijk binnenin.

Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie...

Welkom in Gods huis,
Welkom in Gods huis,
Welkom in Gods huis,
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis...



Foto:
de profeet Jona
volgens schilder
Michelangelo;
Sixtijnse kapel
in Rome

Opwekking 797: Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Refrein:

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn.

Refrein

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één (*herhaling*)

Refrein 2x

Gezang 255 / Opw. 320: Ere zij aan God...

Ere zij aan God, de Vader,
Ere zij aan God, de Zoon,
Eer de heil'ge Geest, de Trooster,
De Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
De Drie-een'ge in zijn troon.

Ere zij de Heer der eng'len,
Ere zij de Heer der kerk,
Ere aan de Heer der volken;
Aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
Looft de Koning, heel zijn kerk.

Ere zij aan Hem, wiens liefde
Ons van alle smet bevrijdt,
Eer zij Hem die ons gekroond heeft,
Koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
Ere zij het Lam gewijd.

Halleluja, lof, aanbidding
Brenge eng'len U ter eer
Heerlijkheid en kracht en machten
Legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
Lof zij U, der heren Heer!

Evangelische Liedbundel 469

Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
Klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
Dat je had verborgen in de zwarte grond,
En waaruit een grote *bloem* ontstaat..

Wil je wel geloven het begin is klein,
Maar het zal een wonder boven wonder zijn
Als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
Dan gebeuren wonderen om je heen.

Wil je wel geloven dat je vrede wint,
Als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
Groeit de liefde uit boven de haat.



Psalm 100 / Opwekking 219 (andere melodie).

Juicht, aarde! Juicht alom de Heer
Dient God met blijdschap, geeft Hem
eer
Komt, nadert voor Zijn aangezicht
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht

Gaat tot Zijn poorten in met lof
Met lofzang in Zijn heilig hof
Looft Hem aldaar met hart en stem
Prijst Zijne naam, verheerlijkt Hem

De Heer is God: erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt en geenszins wij
Tot schapen die Hij voedt en weidt
Een volk, tot Zijne dienst bereid

Want goedertieren is de Heer
Zijn goedheid eindigt nimmermeer
Zijn trouw en waarheid houdt haar
kracht
Tot in het laatste nageslacht

Gezang 78, versie van de band Lev

Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis
gebouwd.

Ik voel een stroom van hoop en
zegen
Een stroom van liefde ied're dag
wanneer ik zoek naar U nabijheid
en naar Uw geest vol levenskracht
Niets kan ik zonder U, o Heer
U laat me groeien, meer en meer!

U laat me steeds meer groeien,
bloeien
Zolang U maar de wijnstok blijft
Uw kracht zal in mij overvloeien
Als ik m'n leven aan U wijdt
Niets kan ik zonder U, o Heer
U laat me groeien, meer en meer!

Zing maar en bid, en ga Gods
wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
U brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Opwekking 767: Familie

Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie
Als broers en als zussen
Om elkaar geven
En open en eerlijk
Met elkaar omgaan
De vrede bewaren
En eensgezind leven

En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven

herhaling