



## Liturgiebrief kerkdienst

zondag 6 november

Wijkgemeente Dorpskerk HG Bleiswijk

9.00 uur: ds. W.M. de Bruin

19.00 uur: ds. A. Gooijer, JEUGDDIENST

### VROEGE DIENST MET KOFFIE NA

Vanaf deze zondag hebben we weer een maand vroege dienst (9.00 uur). Houden u en jij er rekening mee? Ds. Wim de Bruin is de voorganger. Onze zang- en muziekgroep Music4You begeleidt onze zang. Na afloop van de dienst staan koffie, thee en limonade klaar in De Rank. Fijn elkaar ook dan te ontmoeten en bij te praten. Welkom!

### JEUGDDIENST ZONDAGAVOND

Ds. Aaldert Gooijer is de voorganger in de jeugddienst op zondagavond om 19.00 uur. Zie pagina's 5 en 6 van deze liturgiebrief. Van harte uitgenodigd voor deze jeugddienst, waar mensen van alle leeftijden van mogen mee genieten!

### COLLECTEN

Collecteren doen we nog steeds op de aangepaste manier. Bij de uitgang of via de digitale collectelink of 'spaarpotjes' thuis kunt u/jij iets geven. Mogen we op u/jou rekenen?

### ONLINE UITZENDING

Beide diensten worden **ook online uitgezonden**. Zie de website [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) ('Bleiswijk' en 'Dorpskerk' invullen).

### CRÈCHE EN KINDERKERK

Voor de kleinsten is er ook deze zondag oppas. En er is Kinderkerk. Ben jij er ook?

### ORDE VAN DIENST, ZONDAG 6 NOVEMBER, 9.00 UUR

- **Vóór de dienst zingt Music4You**
- Welkom en mededelingen
- **Zingen: 'Heilig, heilig, heilig' (Gezang 457: 1, 3, 4)**
- Stil gebed
- Votum en groet
- **Zingen: 'Familie' (Opwekking 767)**
- Richtlijn voor ons leven: 1 Korintiërs 13:1-8a en 13 (NBV21)
- **Zingen: 'De kracht van uw liefde' (Opwekking 488)**
- Gebed om ontferming en om de heilige Geest
- Moment met de kinderen
- **Kinderlied: 'Dank U wel voor de sterren en de maan'**
- **Schriftlezing (door lector): Hooglied 1 (NBV21)**
- **Zingen: 'Glorie aan God' (Opwekking 354)**
- Verkondiging: '*Liefdesliedjes in de Bijbel?*'
- **Zingen: 'Heer uw licht en uw liefde schijnen' (Opwekking 334)**
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Aankondiging collecten: 1. Jeugdwerk 2. Kerk
- **Zingen (staande): Zegenlied (Opwekking 710)**
- Zegen (staande), beantwoord met een samen gesproken 'amen'

### ***Liefdesliedjes in de Bijbel? Over het thema van deze dienst...***

*We lezen deze zondagmorgen uit het bijbelboek Hooglied. Het is een van de drie zogenaamde 'wijsheidsboeken' in de Bijbel. Al eerder lezen we uit Spreuken en Prediker. Nu dus het derde 'wijsheidsboek', Hooglied. Het is opnieuw een bijzonder bijbelboek. In fraaie poëzie bezingen een jongen en meisje hun liefde voor elkaar. En hoe! Onbeschroomd verwoorden ze hun verlangen naar hun geliefde. Heel beeldend en lijfelijk doen ze dat. Sommige van die beelden lees je met rode oortjes...*

*Wat doet zo'n boek met 'liefdesliedjes' in de Bijbel? Is 'liefde' in de Bijbel niet vooral een geestelijke zaak? Doet ook het lijf mee? Heeft de Bijbel ons iets te zeggen over lichamelijke liefde, seksueel verlangen en intimiteit in een relatie? Kunnen we ook daarvoor 'wijsheid' opdoen in het Woord van onze God? De moeite waard lijkt me, om op onderzoek uit te gaan. Doen u en jij mee?*

### Richtlijn voor ons leven: 1 Korintiërs 13;1-8a en 13 (NBV21)

<sup>1</sup>Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal. <sup>2</sup>Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. <sup>3</sup>Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

<sup>4</sup>De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. <sup>5</sup>Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, <sup>6</sup>ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. <sup>7</sup>Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. <sup>8</sup>De liefde zal nooit vergaan.

<sup>13</sup>Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

### Schriftlezing: Hooglied 1 (NBV21)

<sup>1</sup>Hooglied, van Salomo.

*Zij*

<sup>2</sup>Laat hij mij kussen,  
laat zijn mond mij kussen!  
Jouw liefde is zoeter dan wijn,  
<sup>3</sup>zoet is de geur van je huid,  
je naam is een kostbaar parfum.  
Daarom houden de meisjes van jou.  
<sup>4</sup>Neem mij met je mee. Laten we rennen!  
Mijn koning brengt mij in zijn kamers.  
Laten we juichen en zingen om jou!  
Laten we jouw liefde prijzen,  
meer nog dan wijn.  
Natuurlijk houden de meisjes van jou!  
<sup>5</sup>Meisjes van Jeruzalem,  
donker ben ik, en mooi,  
als de tenten van Kedar,  
als het doek van Salomo's tenten.



<sup>6</sup>Kijk niet op mij neer omdat ik donker ben, omdat de zon mij heeft gebrand.  
Mijn moeders zonen waren hard voor mij:  
ik moest hun wijngaarden bewaken.  
Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt.  
<sup>7</sup>Zeg mij toch, mijn allerliefste,  
waar laat jij je kudde weiden,  
waar laat jij die 's middags rusten?  
Laat me toch niet zwaar gesluierd  
langs de kudden van je vrienden gaan.

*Hij*

<sup>8</sup>Als je mij niet vinden kunt, mooiste van alle vrouwen,  
volg dan het spoor van de kudde,  
weid je geiten waar de herders schuilen.  
<sup>9</sup>Vriendin van mij,  
met een merrie voor farao's wagen vergelijk ik jou!  
<sup>10</sup>Hoe lieflijk zijn je wangen en je ringen,  
hoe sierlijk zijn je hals en je ketting.  
<sup>11</sup>Laten we een gouden sieraad voor je maken,  
bezaaid met zilveren stipjes.

*Zij*

<sup>12</sup>Nu mijn koning op zijn rustbed ligt,  
geurt mijn nardus zoet.  
<sup>13</sup>Mijn lief is mij een bundel mirre,  
hij slaapt tussen mijn borsten.  
<sup>14</sup>Mijn lief is mij een hennatros  
in de wijngaarden van Engedi.

*Hij*

<sup>15</sup>Je bent zo mooi, vriendin van mij,  
je bent zo mooi! Je ogen zijn duiven.

*Zij*

<sup>16</sup>Wat ben je mooi, mijn lief, wat ben je bekoorlijk.  
Het groen is ons bed,  
<sup>17</sup>de balken van ons huis zijn ceders,  
de binten zijn cipressen.

## Liederen zondag 6 november, 9.00 uur

### 'Heilig, heilig, heilig' (Gezang 457: 1, 3, 4)

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,  
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,  
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.  
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,  
een en al vuur en liefde en majesteit.

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig  
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

### 'Familie' (Opwekking 767)

Hoe mooi en hoe heerlijk	En het mooiste geschenk
Als wij als familie	Wordt ons gegeven
Als broers en als zussen	De zegen van God
Om elkaar geven	Een eindeloos leven
En open en eerlijk	
Met elkaar omgaan	<i>herhaling</i>
De vrede bewaren	
En eensgezind leven	

### 'De kracht van uw liefde' (Opwekking 488)

Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij,  
als ik U ontmoet vind ik rust bij U.  
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.  
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.  
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;  
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest  
en de kracht van uw liefde.



Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien  
en uw liefde voelen, diep in mij.  
En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

Houd mij vast...

### Kinderlied: 'Dank U wel voor de sterren en de maan'

Dank U wel voor de sterren en de maan  
dank U wel voor het groeien van het graan  
dank U wel voor de dieren in de wei  
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Dank U wel voor de bloemen in het gras  
dank U wel voor de vissen in de plas  
dank U wel voor de bossen en de hei  
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Dank U wel voor de wolken en de wind  
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind  
dank U wel want U bent zo heel dichtbij  
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

### 'Glorie aan God' (Opwekking 354)

Glorie aan God, glorie aan God,  
glorie aan God, glorie aan God.

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.  
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.  
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.  
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.  
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God, glorie aan God,  
glorie aan God, glorie aan God.

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:  
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!  
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!  
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer, Redder en Heer!  
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God, glorie aan God,  
glorie aan God, glorie aan God.

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,  
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.  
Heilig en vrij alle tranen voorbij.  
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:

Waardig het Lam, waardig het Lam!  
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God, glorie aan God,  
glorie aan God, glorie aan God.

**'Heer uw licht en uw liefde schijnen' (Opwekking 334)**

Heer, uw licht en uw liefde schijnen  
waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.



Je bent zo mooi,  
vriendin van mij,  
je bent zo mooi!

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.  
Kom, Jezus kom...

Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.  
Kom, Jezus kom.

**Zegenlied (Opwekking 710)**

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij  
Als de bron van leven, Die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend  
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

# Liturgie jeugddienst 6 november – 19.00 uur

**Thema: “Gaan voor Go(u)d”**

**Voorganger: ds. Aaldert Gooijer**

**Koster: Henny Maasland**

**Muziek: Combo onder leiding van Bjorn Hogenes**

\* Voor de dienst muziek: eigen keuze door Bjorn Hogenes (houd me dicht bij u, meer dan ooit, the rose)

\* Afkondigingen en woord van welkom

\* Aanvangslied door allen: Opwekking 807 God van Licht

\* Stilte voor God en elkaar

\* Gods belofte en groet

\* Gebed

\* Lied door allen: Opwekking 798 Houd Vol

\* Intro op het thema: filmpje

\* Bijbellezing (NBV) door (Suzanne): 2 Petrus 1: 5-7

*<sup>5</sup>Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, <sup>6</sup>uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, <sup>7</sup>uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.*

\* Overdenking

\* Lied door combo Bjorn Hogenes: You never walk alone

\* Bijbellezing 2: Filippenzen 3: 12-14 en 17 (NBV)

*<sup>12</sup>Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn uiterste best, in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. <sup>13</sup>Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. <sup>14</sup>Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept.*

*<sup>17</sup>Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben.*

\* Overdenking

\* Lied door allen: Opwekking 813 Uw liefde wint elke strijd

\* Dankgebed

\* Collecte: bij de uitgang staan mandjes en er kan ook online gedoneerd worden

\* Lied door allen: Lied 416, Ga met God en Hij zal met je zijn

\* Zegen

\*Na de dienst koffiedrinken in de kooruimte en de muziekgroep speelt nog: Hij kan zomaar naast je lopen, Jezus overwinnaar.



## Toelichting op het thema van de jeugddienst:

### **Gaan voor Go(u)d!**

*Een dienst die in het teken staat van voetbal. Elke week zijn er wel een paar wedstrijden op de tv, zo niet elke avond! Eredivisiewedstrijden, Champions League, Nations League en nu staat het WK te beginnen. Het wereldkampioenschap voetbal wordt dit jaar georganiseerd in Qatar. Meestal is dit één groot internationaal feest, maar nu ligt dit toch wat gevoelig. De organisatie van het enorme evenement ligt onder vuur: moderne slavernij, geen vrijheid van meningsuiting in Qatar, vriendjespolitiek.*

*We willen stil staan bij de negatieve kant van het WK. Maar we zien ook mooie raakvlakken met voetbal en de Bijbel. Heel wat bekende voetballers laten op het veld merken dat ze in God geloven. Maar ook voetbal en Jezus volgen lijken op sommige punten op elkaar. Aan de hand van de volgende Bijbellezingen: 2 Petrus 1 vers 5-7 en Filippienzen 3: 12- 14 en 17 wil dominee Aaldert Gooijer met ons nadenken over voetbal en het volgen van Jezus.*

*Tot zondag!*

*Groeten, de Jeugddienstcommissie*

