



Liturgie kerkdienst
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
Vrijdag 31 december 2022, 19.45 uur
Oudejaarsavonddienst
Voorganger: ds. W.M. de Bruin

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Gezang 397: 1, 2, 3

Stilte voor persoonlijk gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 90: 1, 6

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezingen:

Prediker 7: 13-20 (NBV21)

Filippenzen 1: 9-11 (NBV21)

Zingen: Psalm 31: 1, 12, 15

Verkondiging over Prediker 7: 16-17

“Wees niet al te rechtvaardig...”

Zingen: Gezang 252: 1, 2

Lezing Apostolische Geloofsbelijdenis
(samen spreken we het ‘amen’ uit)

Gebed

Aankondiging collecte: Eindejaarscollecte

Zingen: Gezang 397: 4, 5, 6

Zegen, beantwoord door gezongen 3x amen

Orgelspel

Collecte: *Er is één collecte in deze dienst: het is de zogenaamde*

Eindejaarscollecte: een gift van dankbaarheid

die we mogen geven aan het einde van een jaar.

Mogen we ook op uw en jouw bijdrage rekenen?

De inzameling van onze gaven doen we nog steeds bij de uitgang van de kerk, via de digitale collectelink of de collectepotjes thuis.

Onze hartelijke dank!



Eerste Schriftlezing: Prediker 7: 13-20 (NBV21)

¹³Bezie het werk van God: wie maakt recht wat Hij krom heeft gemaakt? ¹⁴Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien.

¹⁵Dit heb ik in mijn leeg bestaan gezien: een rechtvaardig mens gaat aan zijn rechtvaardigheid ten onder, een onrechtvaardig mens leeft lang ondanks zijn slechte daden. ¹⁶Wees daarom niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronde richten? ¹⁷Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees geen dwaas. Waarom zou je sterven voor je tijd? ¹⁸Houd het ene vast en laat het andere niet los. Dat is het beste, want wie ontzag voor God heeft, ontsnapt aan al te veel rechtvaardigheid en ook aan al te veel onrechtvaardigheid. ¹⁹De wijze heeft met deze wijsheid veel meer macht dan tien stadsbestuurders samen. ²⁰Er is geen mens op aarde die nooit zondigt, die alleen maar goed is en altijd rechtvaardig

Tweede Schriftlezing: Filippenzen 1: 9-11 (NBV21)

⁹Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, ¹⁰zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, ¹¹vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

Toelichting op het thema:

Het staat er echt: ‘Wees niet al te rechtvaardig...’ Wat moet je met zo’n bijbeltekst? Je moet je ook niet al te onrechtvaardig gedragen, staat er nog wel bij. Maar toch... Is dat de manier van leven die Gods Woord ons aanbeveelt?

Het lijkt wel waar. Als je om heen kijkt in onze wereld van het afgelopen jaar. Als je misschien wel heel concreet denkt aan ervaringen in je eigen leven in 2022. De mensen die overal wat tussen door schipperen, komt er het beste vanaf. Maar moet je als christen zo naar het leven kijken? Naar de jaren van je leven en wat ze brachten? Of...? Luisteren u en jij mee naar dit – zeker op Oudjaarsavond -spannende Bijbelgedeelte?

Liederen 31 december, 19.45 uur, Oudjaarsavond

Gezang 397: 1, 2, 3

1 O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

2 De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.

3 Gij zijt, van voor Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

Psalm 90: 1, 6

1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

6 Zeventig, tachtig jaren mensenleven,
is dat, o Heer, om hoog van op te geven?
't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen.
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag,
dat in ons hart de wijsheid wonen mag.

Psalm 31: 1, 12, 15

Op U vertrouw ik, HEER der heren
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

Maar ik vertrouw op U, mijn tijden,
o HEER, zijn in uw hand;
maak mij dan niet te schand!

Gezang 252: 1, 2

1 Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;

Ach, kom mij uit de hand bevrijden
van wie, op mij verbolgen,
mij totterdood vervolgen.

Hoe groot is 't goed, dat Gij, o HERE,
hebt weggelegd voor hem,
die acht slaat op uw stem.
Gij zijt voor wie zich tot U keren
een schuilplaats uit den hoge
voor aller mensen ogen.

2 geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid

Gezang 397: 4, 5, 6

4 En duizend jaar gaan als de dag
van gist'ren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

5 De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

6 O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

