



Liturgie kerkdienst
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
Zondag 22 januari 2023, 9.00 uur
kringenkerkdienst
Voorganger: ds. W.M. de Bruin

Kringenkerkdienst

Met thema en bijbelgedeelte sluiten we deze zondagmorgen aan bij meerdere gesprekskringen in onze gemeente. Mooi, die wisselwerking tussen kerkdienst en kringgesprek! Maar ook zonder kring kunnen u en jij uiteraard deze dienst volgen. Met als extra: een samenvatting van de preek na afloop (op papier of digitaal toegestuurd). Om nog eens na te lezen en/of bij het gesprek te betrekken.

De liederen zijn opgegeven uit het Liedboek 2013 en de bundel Hemelhoog

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 116: 1, 3

Stilte voor persoonlijk gebed, votum en groet

Zingen: Hemelhoog 286

Richtlijn voor ons leven: 1 Petrus 2:11, 16-17 en 21-25 (NBV21)

Zingen: Psalm 81: 8, 11

Gebed om de heilige Geest

Moment met de kinderen (**kinderlied met filmpje**)

Schriftlezingen (door lector): Jakobus 2: 1-13 (NBV21)

Zingen: Lied 967: 1, 2, 3, 5, 6

Verkondiging: 'Niet voortrekken, niet neerkijken'

Zingen: Lied 975 (wijs 'Wat de toekomst brengen moge')

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging collecten: 1. PKN jeugdwerk JOP; 2. Kerk

Zingen: Hemelhoog 388

Zegen (samen gezongen 3x 'amen')

Orgelspel

- De dienst wordt uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
- De inzameling van onze gaven is bij de uitgang (offerkist), of via de digitale link of collectepotjes thuis. Fijn als u/jij blijft meedoen!
- Er zijn deze zondag crèche, kindernevendienst, en jeugdkerk. Welkom!
- Vanavond is er een interkerkelijke IKO-dienst in de RK Kerk, aanvang 19.00 uur (gebed voor de eenheid van de kerken). Alle voorgangers werken aan deze dienst mee, ds. G. Loeve verzorgt de overdenking.



Richtlijn voor ons leven: 1 Petrus 2:11, 16-17 en 21-25 (NBV21)

¹¹Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; daarom vraag ik u dringend niet toe te geven aan wereldse begeerten, die uw ziel in gevaar brengen.

¹⁶Handel als vrije mensen, maar ook als dienaren van God, want u moet u niet achter uw vrijheid verschuilen om u te misdragen. ¹⁷Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.

²¹Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, omwille van u, en heeft u daarmee een voorbeeld

gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem ²²die geen enkele zonde beging en nooit bedrieglijke taal sprak.

²³Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. ²⁴Hij heeft onze zonden gedragen met zijn lichaam aan het kruishout, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. ²⁵Eens dwaalde u als schapen, nu bent u naar uw herder teruggekeerd, naar Hem die uw ziel behoedt.

Schriftlezing: Jakobus 2: 1-13 (NBV21)

¹Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen voortrekt op grond van uiterlijkheden. ²Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door een arme in vodden. ³Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt: 'Neemt u plaats, hier zit u goed,' terwijl u tegen de tweede zegt: 'Blijf maar staan, of ga daar maar bij mijn voetenbank op de grond zitten,' ⁴meet u dan niet met twee maten? Dan wordt uw oordeel toch door verkeerde overwegingen bepaald?

⁵Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat Hij heeft beloofd aan wie Hem liefhebben? ⁶Maar u behandelt arme mensen met minachting. Zijn het dan niet de rijken die u onderdrukken en u voor de rechter slepen? ⁷Zijn zij het niet die de voortreffelijke naam die over u is uitgesproken, door het slijk halen? ⁸Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: 'Heb uw naaste lief als uzelf,' dan handelt u juist. ⁹Maar als u op uiterlijkheden afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de wet u als overtreders.

¹⁰Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke. ¹¹Want Hij die gezegd heeft: 'Pleeg geen overspel,' heeft ook gezegd: 'Pleeg geen moord.' Als u geen overspel pleegt maar wel een moord, overtreedt u toch de wet.

¹²Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet, die vrijheid brengt. ¹³Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel.



Liederen zondag 22 januari, 9.00 uur

Psalm 116: 1, 3

God heb ik lief, want die getrouwe Heer nam, toen ik riep, met toegenege oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Hemelhoog 286

Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U.
Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid, keren w'ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw.
Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer.
Dat wij uw naam verhogen Heer.

Hemelhoog 365: 1, 3

8 Ik ben HIJ DIE IS;
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
van de slavernij
maakte Ik u vrij;
hebt gij nog te vrezan?

11 Ga niet van Mij heen,
volg Mij op Mijn wegen,
sluit u hecht aaneen.
Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan;
niemand houdt u tegen.

Lied 967: 1, 2, 3, 5, 6

1 Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.

2 Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aarde U loven zal.
Erbarm U, Heer.

3 Zie, Heer, de verdeeldheid
aan,
die geen mens ooit helen kan.

Lied 975 (wijs 'Wat de toekomst brengen moge')

1 Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

2 Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het Heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus' glorie
is op aarde neergedaald.

Breng, o Herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm U, Heer.

5 Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op 't eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer.

6 Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donk're tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

3 Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

4 Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

Hemelhoog 388

1 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet
waar,
kwaad is niet om te buigen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

2 Als je geen antwoord geeft op
verdriet.
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

3 Als je geen oog hebt voor het
gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en
die vis,
uit liefde deelde met velen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

4 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

