

Liturgie jeugddienst zondag 26 februari, 19.00 uur

Thema: Vasten

Voorganger: ds. Aaldert Gooijer

Koster: Henny Maasland

Muziek: onder leiding van Bjorn Hogenes

Welkom bij de deur

* Voor de dienst muziek: *eigen keuze door Bjorn Hogenes*

* Afkondigingen en woord van welkom

* Aanvangslied: Opwekking 281, Als een hert dan verlangt naar water

* Stilte voor God en elkaar / Gods belofte en groet

* Lied: Opwekking 717, Stil, mijn ziel, wees stil

* Intro op het thema: fragment uit: [En nou is het afgelopen met telefoons in de klas | De Avondshow met Arjen Lubach \(S3\) - YouTube](#)

* Gebed

* Bijbellezing (NBV): Mattheus 6: 16-18 en Mattheus 9: 14, 15

* Lied: Opwekking 599, Komt tot de vader

* Overdenking

* Lied: Opwekking 474, Niemand is al U

* Dankgebed

* Collecte: bij de uitgang staan mandjes en er kan ook online gedoneerd worden

* Lied: Opwekking 488, De Kracht van Uw Liefde

* Zegen

*Na de dienst koffiedrinken in de kooruimte

Bij het thema:

Zondagavond gaat dominee Aalder Gooijer voor in de Jeugddienst.

Het thema van de dienst is: **Vasten**

De muziek wordt verzorgd door Bjorn Hogenes op piano.

Bas Metselaar zal ook meezingen en spelen tijdens de dienst.

Vasten: de afgelopen week heeft het zuiden van het land 4 dagen lang carnaval gevierd. Ook in Bleiswijk hebben wij een carnavalsvereniging: De Otterrotters. Ook in ons dorp is, zij het wat kleiner dan in Breda, Tilburg of Den Bosch, carnaval gevierd. Na het carnaval begon afgelopen woensdag ('aswoensdag') de 40-dagen periode. We staan stil bij het lijden van Jezus en gaan op weg naar Pasen.

40 dagen om stil te staan bij Jezus' lijden, onderweg naar Pasen? 40 dagen om te vasten? Maar wat is dat? Mensen in de Bijbel vastten vaak, maar waarom? Is vasten alleen het ontzeggen van voedsel of kun je ook modern vasten? Wij als Jeugddienst Commissie konden wel wat voorbeelden bedenken waarvan wij wilden vasten. Door dat vasten worden we meer bewust van dat waar het om gaat. Er komt meer ruimte om je te bezinnen.

Samen van ds. Aaldert Gooijer willen we op deze eerste zondag van de 40-dagen periode stil staan bij 'vasten'. En misschien zelf wel actief meedoen? Wij kijken uit naar zondag. Groeten, de Jeugddienst Commissie.



Wist je dat: Waarom duurt de vastentijd veertig dagen?

Het zijn eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen niet mee worden geteld: de zondag is namelijk een feestdag en dan hoef je niet te vasten.