



Liturgie kerkdienst
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
Zondag 12 maart 2023, 9.00 uur
kringenkerkdienst
Voorganger: dhr. W.R. Hendriks

Kringenkerkdienst

'Ruzie aan de buitenkant komt van de binnenkant'

A.s. zondagmorgen, 12 maart om 9.00 uur, hebben we in onze Dorpskerk weer een kringenkerkdienst. Met thema en bijbelgedeelte sluiten we aan bij meerdere gesprekskringen in onze gemeente. Mooi, die wisselwerking tussen kerkdienst en kringgesprek! Maar ook zonder kring kunnen u en jij uiteraard deze dienst volgen. Met als extra: een samenvatting van de preek na afloop (op papier of digitaal toegestuurd). Om nog eens na te lezen en/of bij het gesprek te betrekken.

Gemeenteadviseur en kerkelijk werker Wim Hendriks, die ook een van onze bijbelkringen leidt, is de voorganger in deze kringenkerkdienst. De Schriftlezing is opnieuw uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 3:16 t/m 4:10 (programma 13 in het kringenboekje).

Het thema luidt: 'Ruzie aan de buitenkant komt van de binnenkant'. Een levensecht, confronterend, maar ook zo herkenbaar onderwerp. De Bijbel heeft ons er veel over te zeggen! Kom en luister mee?

- De muzikale begeleiding in deze kerkdienst wordt verzorgd door onze zang- en muziekgroep Music4You.
- De dienst wordt uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
- De inzameling van onze gaven is bij de uitgang (offerkist), of via de digitale link of collectepotjes thuis. Fijn als u/jij blijft meedoen!
- Er zijn deze zondag crèche en kinderkerk. Welkom!

ORDE VAN DIENST 12 MAART 9.00 UUR

- Welkom en mededelingen
- **Zingen: Psalm 84a (Liedboek 2013)**
- Stil gebed
- Votum en groet
- **Zingen: 'Genade zo oneindig groot (HH 298:1,2)**
- Richtlijn voor ons leven: Romeinen 12:9 – 18 en Micha wijst de weg kort en bondig met de volgende woorden: Micha 6:8
- **Zingen: 'Genade zo oneindig groot (HH 298:3,4)**
- Gebed om ontferming en om de heilige Geest
- Moment met de kinderen
- **Kinderlied: HH 388**
- **Schriftlezingen (door lector): Jakobus 3:16 – 4: 10 (NBV21)**
- **Zingen: 'Heer, U doorgrondt en kent mij' (Opwekking 518)**
- Verkondiging: 'Ruzie aan de buitenkant komt van de binnenkant'
- **Zingen: In de stilte van de morgen (Morgenlicht van LEV)**
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Aankondiging collecten: 1 Diaconie 2. Kerk
- **Zingen (staande): Hij kwam bij ons heel gewoon (HH181)**
- Zegen (staande), beantwoord met een samen gesproken 'amen'



Schriftlezing: Jakobus 3:16 t/m 4:10 (NBV21)

3:16 Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. ¹⁷De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. ¹⁸Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

4 ¹Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren bij al uw doen en laten? ²U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. ³En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.

4 Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. ⁵Denk niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: 'God heeft ons toch geen geest vol afgunst gegeven?' ⁶De genade die Hij schenkt is groter. 'Daarom staat er: 'God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade.'

⁷Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvlugten. ⁸Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot u. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. ⁹Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. ¹⁰Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.



Liederen zondag 12 maart, 9.00 uur

Wat hou ik van Uw huis (Psalm 84a; Liedboek 2013)

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee
Zo'n blijvende schreeuw om de
Levende God

Een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers
Een zwaluw voedt haar jongen
op
Bij U onder de pannen, God
Wonen bij U is een zegen.
Zo'n blijvende kans om te zingen
voor U

Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval
Gaan zij van zegen tot zegen.
Naar God die verschijnt in
Zijn heilige stad

Ach hoor en kijk naar mij
Heer van de hemelse legers
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen zonder U
Liever bij U aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere
tent

De Heer beveiligt ons
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg
Heer van de Hemelse legers
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U

Wat hou ik van Uw huis!



'Genade zo oneindig groot (HH 298:1, 2 – 3, 4)

1. Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

2. Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Kinderlied: HH 388

1 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.

Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

2 Als je geen antwoord geeft op
verdriet.

zullen de tranen niet drogen.

Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

3 Als je geen oog hebt voor het
gemis,

als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en
die vis, uit liefde deelde met velen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

4 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.

Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

'Heer, U doorgrondt en kent mij' (Opwekking 518)

Heer U doorgrondt en kent
mij,

Mijn zitten en mijn staan.

En U kent mijn gedachten,

Mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond

O Heer die zijn voor U bekend.

En waar ik ook naartoe zou
gaan,

Ik weet dat U daar bent.

Heer U bent altijd bij mij,

U legt U handen op mij,

En U bent voor mij,

En naast mij,

En om mij heen.

Heer U bent altijd bij mij,

U legt U handen op mij,

En U bent voor mij,

En naast mij,

En om mij heen. Elke dag.

Heer U doorgrondt en kent mij,

Want in de moederschoot.

Ben ik door U geweven,

U bent oneindig groot!

Ik dank U voor dit wonder heer,

Dat u mijn leven kent.

En wat er ook gebeuren zal,

Dat U steeds bij mij bent!

Heer U bent altijd bij mij...

In de stilte van de morgen (Morgenlicht van LEV)

In de stilte van de morgen

Als de wereld weer ontwaakt.

Ik de vogels zacht hoor fluiten

En de zon komt door de

ruiten.

In de stilte van de morgen

Als mijn adem wolkjes blaast.

En de nieuwe dag begint

Bid ik dat Uw liefde wint

in wat ik doe vandaag.

In de stilte van de morgen

Ga ik eerst op zoek naar U.

In uw trouw ben ik geborgen

U zult altijd voor mij zorgen.

In de stilte van de morgen

Nodig ik U bij mij uit.

De bovenkamers van mijn

hart

Overstemd wat mij verward.

Heer maak mij tot U thuis.

Met open handen en een dankbaar
hart.

Geef ik mij over, maak een nieuwe
start.

In het morgenlicht zie ik Uw
gezicht.

In de stilte van de morgen,

Zing ik Heer U bent zo goed.

Wie ben ik dat Uw mijn leven

In Uw plannen heeft geweven.

In de stilte van de morgen

Leg ik alles voor U neer.

Al mijn zorgen en mijn zonden

Houden mij niet meer gebonden.

Want ik weet U bent mijn Heer

Met open handen

Hij kwam bij ons heel gewoon (HH181)

1 Hij kwam bij ons, heel gewoon,

de Zoon van God als mensenzoon.

Hij diende ons als een knecht

en heeft zijn leven afgelegd.

refrein:

Zie onze God, de Koning-knecht

Hij heeft zijn leven afgelegd

Zijn voorbeeld roept

om te dienen iedere dag

gedragen door zijn liefd'en kracht.

2. En in de tuin van de pijn

Verkoos Hij als een lam te zijn

Verscheurd door angst en verdriet

Maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'

refrein

3. Zie je de wonden zo diep

De Hand die aard' en hemel schiep

Vergaf de hand die Hem sloeg

De Man, die onze zonden droeg

refrein

4 Wij willen worden als Hij.

Elkanders lasten dragen wij.

Wie is er ned'rig en klein?

Die zal bij ons de grootste zijn.*refrein*