

Liturgie 'Samen Jong dienst' – 9.00 uur HG Bleiswijk, wijkgemeente Dorpskerk

Thema: God gaf je veel meer dan je oren!

Voorganger: ds. Wim de Bruin
Koster: Henny Maasland
Muziek: Music4you

- * Voor de dienst muziek door Music4You
- * Afkondigingen en woord van welkom

* **Aanvangslied: Breng ons samen (Opwekking 797)**



U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer, eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit. Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest, die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar; liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Refrein: Breng ons samen, één in Uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest, verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht, gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim om samen Uw kerk en van Christus te zijn.
Refrein

Wij belijden één geloof en één Heer, ijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt, Vader, maak ons één (2x) *Refrein*

- * Stille voor God en elkaar
- * Gods belofte en groet

* Intro op het thema: Music4You speelt **opwekking 640 'Ik hef mijn ogen op naar de bergen'**, dat daarna wordt gezongen door Noa.

We kijken ondertussen naar tekeningen van jongeren:
hun eigen psalm naar aanleiding van psalm 121.

Daarna zingen we met z'n allen dit lied (Opwekking 640):

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U, Heer! Mijn hulp is van U, Heer, o, van U!



* Gebed om ontferming

***Lied: Opwekking 729 Hij is er bij**

Soms brengt God de storm tot stilte
Soms leidt Hij ons er doorheen
In de stormen van het leven
Zijn we niet alleen

Soms geneest Hij ons van ziekte
Soms laat Hij het lijden toe
Hoe het ook zij, hoe het ook zij
Hij is erbij

Soms tilt God ons over bergen
Soms voert Hij ons er omheen

Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal
Wij gaan niet alleen

Soms draagt Hij ons in zijn armen
Soms laat Hij ons even gaan
Hoe het ook zij, hoe het ook zij
Hij is erbij

Hoe het ook zij
Hoe het ook zij
Hoe het ook zij
Hij is erbij

* Gebed om de heilige Geest

*Kindermoment: we praten over een sleutel: wat kun je daarmee doen?
Wist je dat je van binnen ook een sleutel hebt? En dat God een sleutel heeft van jou?

*** Kinderlied: Kom aan boord**

Voor de zieken - voor de armen
voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: het lukt me niet
voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept:
Kom maar aan boord!

Kom aan boord,
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort.
Laat de hoop niet langer varen
Kom aan boord,

sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand

Voor het meisje dat blijft denken
alles gaat bij mij steeds mis
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is
voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept:
Kom maar aan boord!

Kom aan boord ...

*** Bijbellezing: Psalm 121 (versie 'Psalmen voor Nu')**

*Ik kijk omhoog naar de hoge bergen:
Waar komt mijn hulp vandaan?
Mij helpt de HEER, die aarde en hemel,
Die alles heeft gemaakt.
Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken.
Hij is niet ingedut!
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap
Die Israël bewaart.
De HEER bewaart, hij is je schaduw,
Steeds aan je rechterhand.
De middagzon, en in de nacht de maan,
Doen je totaal geen kwaad.
De HEER bewaart je voor al het kwade.
De HEER bewaart je hart.
Ga je naar huis, of trek je eropuit:
God helpt je altijd weer.*



***Overdenking deel 1: 'De bergen'**

*** Lied: Opwekking 849 Goedheid van God**

Ik hou van U; uw genade blijft me dragen;
dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga,
zing ik steeds van de goedheid van God.

Refrein: Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.
Heer, ik ken U als een Vader, ik ken U als een vriend.
Ik leeft met U, in de goedheid van God. *Refrein*

Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij.
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij.
Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer, ik geef U alles, Heer!
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. *Refrein*



***Overdenking deel 2: 'Een kandelaar en een sleutel'**

*** Lied: Opwekking 785 Fundament**

Ik bouw op Jezus, anders niet
Het is Zijn bloed dat redding biedt
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd
Ik steun alleen op Jezus' Naam
(herhaling)

Refrein:
Heer, U bent ons fundament
Zwak wordt sterk, door al uw werk
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt
Toont Hij Zijn liefde die mij draagt
Al woeden stormen om mij heen
Mijn anker rust in Hem alleen
Mijn anker rust in Hem alleen *Refrein*

Wanneer Hij komt met luid geschal
Weet ik dat Hij mij kennen zal
Bekleed met zijn gerechtigheid
Ben ik van Hem in eeuwigheid! *Refrein*

*** Afkondiging van overlijden (staande) en Lied: NLB 23Bb:1 en 3**

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

*** Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader**

* Lied: Opwekking 71

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

* Zegen (met samen gezongen 1x amen)

* Zegen, waarop we samen antwoorden met 'amen'

Music4You speelt nog: " God van Licht" van LeV

Collecten: bij de uitgang staan mandjes en er kan ook online gedoneerd worden:

1. Diaconie
2. Kerk

**Na de dienst is er koffiedrinken in de Rank
(uiteeraard is er ook thee en limonade...)
Welkom!**

