

Hervormde Gemeente Bleiswijk  
wijkgemeente Dorpskerk  
zondag 21 januari 2024, 10.45 uur

## **“Negen felicitaties bij het kerkenwerk”**

In deze kerkdienst nemen vier kerkenraadsleden en één kerkrentmeester afscheid. Zes gemeenteleden worden bevestigd in het ambt van ouderling of ouderling-kerkrentmeester. Ook treden één pastoraal medewerker en twee kerkrentmeesters aan.



Voorganger	: ds. Wim de Bruin
Ouderling van dienst	: Anja Oord
Organist	: Piet Kooij
Koster	: Henny Maasland

## **Orgelspel - Welkom en afkondigingen**

### **Zingen (staande): Liedboek 2013, lied 362: 1, 2**

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.  
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.  
Een spoor van licht dat als een handschrift staat  
tegen de zwartste hemel aangeschreven.  
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad.  
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,  
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,  
die ons uit angst en doem heeft weggetild  
en ons tot hier op handen heeft gedragen.  
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.  
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

### **Stilte voor persoonlijk gebed - Votum en groet**

#### **Zingen: Psalm 133: 1, 3**

1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen  
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.  
Een liefdeband houdt hen tezaam.  
De zegen van Gods hoog verheven naam  
daalt op hen neer vol zoete tederheid,  
als olie die den priester wijdt.

3. Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,  
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen  
en leven tot in eeuwigheid.

### **Gebed om ontferming en om de Heilige Geest**

**Moment met de kinderen - we praten over wat er in en  
vanuit de kerk door mensen wordt gedaan**

#### **We zingen het kinderlied (met filmpje)**

**'Dit is mijn hand en dat mijn voet' (daarna is er kinderkerk)**

<https://www.youtube.com/watch?v=m4RXYGA8wPo>

## Schriftlezing: Matteüs 5:1-12 (NBV21)

<sup>1</sup> Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. <sup>2</sup> Hij nam het woord en onderrichtte hen:

<sup>3</sup> 'Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

<sup>4</sup> Gelukkig de treurenden,  
want zij zullen getroost worden.

<sup>5</sup> Gelukkig de zachtmoedigen,  
want zij zullen de aarde bezitten.

<sup>6</sup> Gelukkig wie hongeren en dorsten naar  
de gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden.

<sup>7</sup> Gelukkig de barmhartigen,  
want zij zullen barmhartigheid  
ondervinden.

<sup>8</sup> Gelukkig wie zuiver van hart zijn,  
want zij zullen God zien.

<sup>9</sup> Gelukkig de vreedstichters,  
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

<sup>10</sup> Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

<sup>11</sup> Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden,  
vervolgen en van allerlei kwaad betichten. <sup>12</sup> Verheug je en juich,  
want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers  
vervolgden ze vóór jullie de profeten.



## Zingen: Liedboek 2013, lied 538: 1, 3, 4

1. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
is leven van genade  
buiten de eeuwigheid,  
is leven van de woorden  
die opgeschreven staan  
en net als Jezus worden  
die 't ons heeft voorgedaan.

3. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
dat is de dood aanvaarden,  
de vrede en de strijd,

de dagen en de nachten,  
de honger en de dorst,  
de vragen en de angsten,  
de kommer en de koorts.

4. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
dat is de Geest aanvaarden  
die naar het leven leidt;  
de mensen niet verlaten,  
Gods woord zijn toegedaan,  
dat is op deze aarde  
de duivel wederstaan.

## **Verkondiging: "Negen felicitaties bij het kerkenwerk"**

### **Zingen: Hemelhoog 473**

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij  
als de Bron van leven,  
die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;  
hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.



## **AFSCHIED EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS GELOFTE VAN PASTORAAL MEDEWERKER EN KERKRENTMEESTERS**

### **Dankwoord aan de kerkenraadsleden die hun ambt neerleggen:**

ouderlingen Willy Helmendach, Anja Oord en Erna Pieters;  
ouderling-kerkrentmeester Marjon van IJperen.  
Afscheid nemen we ook van kerkrentmeester Pim van der Neut.

## **Presentatie van de te bevestigen ambtsdragers**

Aangezien er geen blijvende bezwaren zijn ingediend, willen we nu overgaan tot de bevestiging van ambtsdragers. In het ambt zullen worden bevestigd: Martine Hendriks en Paul Lieverse tot ouderling met een pastorale opdracht; Ronald de Gier tot jeugdouderling met een pastorale opdracht voor jongeren en jonge gezinnen; Esther Rijnsburger tot missionair ouderling; Steven van Dam en Koos van Herk tot ouderling-kerkrentmeester. Dankbaar zijn we ook dat Willy Helmendach haar pastorale werk als pastoraal medewerker voortzet en dat Kees Vreugdenhil en Mickael Vlasblom de taak van kerkrentmeester op zich willen nemen. Zij behoren niet tot de kerkenraad, wèl tot respectievelijk het pastorale team en het college van kerkrentmeesters. Zij zullen hiertoe een gelofte van toewijding en geheimhouding afleggen.

## **Onderwijzing**

In haar dienst aan haar Heer, aan haar leden en aan de wereld wordt een kerkelijke gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland voorgegaan door de kerkenraad. Deze kerkenraad bestaat uit ambtsdragers die door de gemeente worden gekozen. Al in de gemeenten van het Nieuwe Testament waren er ouderlingen, aan wie de leiding over de gemeente en de pastorale zorg voor de gemeenteleden in het bijzonder waren toevertrouwd. Ook waren er diakenen, die de gemeente voorgingen in de zorg voor mensen in nood, dichtbij of verder weg.

Zo kennen ook wij de ambten van diaken en ouderling. De diakenen hebben de taak om concreet vorm te geven aan de barmhartigheid van de gemeente voor allen die in materiële, sociale of psychische nood verkeren.

De ouderlingen geven leiding aan het bezoekwerk in de gemeente, dat zij samen met pastorale medewerkers en de predikant verrichten.

Enkele ouderlingen, die de toevoeging 'kerkrentmeester' dragen zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor de materiële verzorging en instandhouding van de kerk. Zij worden daarbij ondersteund door gemeenteleden die de taak van kerkrentmeester hebben aanvaard. Andere ouderlingen hebben een bijzondere opdracht zoals de zorg voor de jeugd, het bevorderen van toerusting en missionair gemeente-zijn, of het scribaat van de gemeente.

Het is goed te benadrukken dat de ambtsdragers deze taken niet *in plaats van* de overige gemeenteleden verrichten. Zij mogen hun opdracht *samen met* alle gemeenteleden vervullen. We zijn immers allemaal geroepen om de liefde van God, die Hij bovenal heeft laten zien in Jezus, gestalte te geven. Daarom roepen we elkaar op om in gebeden, woorden en daden rondom de ambtsdragers te staan, en met elkaar mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus.

### **Gelofte**

De te bevestigende ambtsdragers gaan staan en geven antwoord op de volgende vragen:

- Beloof je om, gehoorzaam aan het evangelie van onze Heer en met liefde voor de mensen die bij de uitoefening van jouw taak op je weg worden gebracht, je ambtswerk trouw te verrichten?
- Beloof je daarbij de regels van de kerk met betrekking tot jouw taak te aanvaarden en geheim te houden wat vertrouwelijk aan jou wordt megedeeld?

Wat is daarop jouw antwoord?

### **Bevestiging en zegenbede onder handoplegging**

#### **Gelofte van geheimhouding**

De aantredende pastoraal medewerker en kerkrentmeesters leggen een gelofte van toewijding en geheimhouding af:

- Beloof je deze dienst met liefde voor de Heer en zijn gemeente te vervullen en geheim te houden wat vertrouwelijk aan jou wordt megedeeld?

Wat is daarop jouw antwoord?

#### **Vraag aan de gemeente (we gaan staan)**

Gemeente, nu deze zusters en broeders in het ambt zijn bevestigd of aantreden in hun pastorale bediening, belooft u hen in christelijke liefde te omringen, hen te dragen in uw gebeden en samen met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?



**De gemeente antwoordt daarop: Ja, van harte**

**We gaan staan en zingen de vertrekkende en aantredende ambtsdragers, pastoraal medewerker en kerkrentmeesters als zegenwens toe:**

**Liedboek, Gezang 456: 1, 2 (aangepast).**

**Vervolgens zingen we het derde vers als een zegenbede voor ons allemaal.**

1. Zegen *hen* Algoede, neem *hen* in Uw hoede en verhef Uw aangezicht over *hen* en geef hen licht.
2. Stort op onze bede, in *hun* hart Uw vrede en vervul *hen* met de kracht van Uw Geest bij dag en nacht.
3. Amen, amen, amen, dat *wij* niet beschamen, Jezus Christus onze Heer'. Amen God, Uw naam ter eer.

**Ouderling van dienst Anja Oord leest een gedicht voor van Co 't Hart: 'Elkaar tot zegen'**

**We gaan over tot de dienst van de gebeden.**

**We beginnen met een afkondiging van overlijden.**

**Daartoe gaan we staan. Na de afkondiging is er een moment van stilte en zingen we een lied ter gedachtenis:**

**Liedboek 2013, lied 23B: 1, 3**

1. De Heer is mijn Herder!  
'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtken  
aan waat'ren der rust.

3. De Heer is mijn Herder!  
Al dreigt ook het graf,  
geen kwaad zal ik vrezen,  
Gij zult bij mij wezen;  
o Heer, mij vertroosten  
uw stok en uw staf!



**Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader**

## **Aankondiging van de collecten:**

1. Jeugdwerk
2. Kerk

## **Zingen: Psalm 84: 3, 6**

3 Welzalgig die uit uw kracht leeft,  
die naar uw tempel zich begeeft,  
zijn hart wijst hem de rechte wegen.  
Zij trekken op van overal  
en, gaat het door het dorre dal,  
dan valt op hen een milde regen.  
Ja, in het hart van de woestijn  
ontspringt een heldere fontein.

6 Want God onze Heer die ons mild  
bestraalt als zon, beschermt als schild,  
zal in genade ons verhogen.  
Zijn hand onthoudt het goede niet  
aan wie oprecht Hem hulde biedt  
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.  
Heer, die het al in handen houdt,  
welzalgig die op U vertrouwt.

## **Zegen, beantwoord door het zingen van 3x Amen**

## **Orgelspel**



Na afloop van de dienst is er in De Rank gelegenheid de aan- en afgetreden ambtsdragers, de pastoraal medewerker en kerkrentmeesters persoonlijk te begroeten. Koffie, thee en limonade staan klaar. Welkom!