



Liturgie kerkdienst
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
Zondag 11 februari 2024, 19.00 uur
Voorganger: ds. W.M. de Bruin
voortzetting en dankzegging Heilig
Avondmaal

Orgelspel- Welkom en mededelingen

Zingen: Liedboek 2013, lied 273: 1, 4, 5

Stilte gebed, votum en groet

Gebed om Gods zegen over het sacrament

Zingen van de geloofsbelijdenis (staande)

Inleidende woorden over het Heilig Avondmaal

Zingen: Liedboek 2013, lied 381: 1, 2

Avondmaalviering

Zingen: Liedboek 2013, lied 381: 4, 6

Gebed van dank voor het Avondmaal

en om zegen over de bediening van het Woord

Schriftlezing: Matteüs 5:17-22 en 38-48 (NBV21)

Zingen: Liedboek 2013, psalm 19: 3, 4

Verkondiging: *“Wees dus volmaakt!”*

Zingen: Liedboek 2013, psalm 119: 60, 66

Dankgebed en voorbeden

Aankondiging collecten: 1. PDC De Herberg (project H.A.) 2. Kerk

Zingen: Liedboek 2013, lied 654: 5, 6

Zegen, beantwoord beantwoord door het zingen van 3x amen



Deze avonddienst beginnen we met de voortgezette viering van het Heilig Avondmaal. Daarna denken we na over woorden van Jezus uit de Bergrede. Hij draagt ons op ‘volmaakt’ te zijn (vers 48). Het gebruikte woord gaat over ‘gerichtheid’ en ‘consequent-zijn’. Iets anders dus dan zondeloos-zijn, dan had Jezus niet op aarde hoeven te komen. Het Avondmaal is juist bedoeld voor zondige mensen, die van Jezus’ offer willen leven. Maar dan wordt je leven ook opnieuw ‘gericht’. Een levenslang proces, met vallen en opstaan, maar hoe mooi! Gods oude geboden krijgen een heel nieuwe betekenis. Niet beknellend, maar vol vreugde en liefde!

Matteüs 5: 17-22 en 38-48 (NBV21)

¹⁷ Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. ¹⁸ Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. ¹⁹ Wie dus ook maar het minste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. ²⁰ Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

²¹ Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” ²² Dit zeg Ik daarover: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie hen voor nietsnut uitmaakt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.

³⁸ Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” ³⁹ Dit zeg Ik daarover: verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe. ⁴⁰ Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. ⁴¹ En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. ⁴² Als iemand iets van je vraagt, geef het hem, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.

⁴³ Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” ⁴⁴ Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen ; ⁴⁵ alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zoon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. ⁴⁶ Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? ⁴⁷ En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? ⁴⁸ Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

LIEDEREN ZONDAG 11 FEBRUARI, 19.00 UUR

Liedboek 2013, lied 273: 1, 4, 5

1 Looft God, die zegent al wat leeft, der heem'len Heer is Hij, die tussen ons zijn woning heeft. Die ver is, is nabij.

In woord en doop en avondmaal houdt Hij bij ons zijn hof.

5 Looft God, die ons aan tafel vraagt, loof bruid, uw Bruidegom, Ik loof U die mijn leven draagt, o lieve God, ik kom.

4 Looft God, want Hij spreekt onze taal, Hij troont op onze lof.

Liedboek 2013, lied 383: 1, 2 – 4, 6

1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, wil mij vergeven wat ik U misdeed; verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, het heilig feest van uw gedachtenis; schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, waar is de bron waaruit ik drinken moet? Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

6 U wil ik danken, grote Levensvorst; Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Wees dus volmaakt,
zoals jullie hemelse Vader
volmaakt is.
Matteüs 5:48

Liedboek 2013, psalm 19: 3, 4

Volmaakt is 's Heren wet,
die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis
is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed,
wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God
en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.

Des Heren vrees is rein,
zo zal ik zeker zijn
van d' allergrootste schat.
Al wat waarachtig is,
bestendig en gewis,
is in zijn wet vervat.
Die wet is 't hoogste goed,
meer kostelijk en zoet
dan 't edelst van de honing;
begeerlijker dan goud,
blijft dit ons laatst behoud:
het woord van onze Koning.

Liedboek 2013, psalm 119: 60, 66

Zie hoe ik uw vermaningen bemin;
wil mij goedgunstig tot het leven leiden.
Ik heb uw waarheid lief met ziel en zin,
uw woord dat goed en kwaad leert onderscheiden.
Uw woord, o Heer, houdt alle waarheid in,
uw heilig woord is recht voor alle tijden.

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Liedboek 2013, lied 654: 5, 6

Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij Opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge,
Gij herder die 't verlorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.

Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
in Christus is ons leven!