



Liturgie kerkdienst
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
Goede Vrijdag, 29 maart 2024, 20.00 uur
Voorganger: ds. W.M. de Bruin
viering Heilig Avondmaal

GOEDE VRIJDAG – VIERING HEILIG AVONDMAAL

We vieren op de Goede Vrijdag het Heilig Avondmaal. Daarmee gedenken we het lijden en sterven van onze Heer Jezus op de manier die Hij zelf heeft aangegeven. Brood en wijn brengen het geheim van zijn offerende liefde heel dichtbij ons. Ze beelden en roepen uit dat ook onze levens verbonden mogen zijn met dit goddelijke geheim, dat ons in leven en sterven draagt.

Ook thuis kunt u het Avondmaal meevieren met (eigen) brood en wijn, of door in gebed en overdenking de viering in de kerk mee te beleven. Laat ieder van ons doen wat goed is voor de opbouw van ons geloof!

LIVESTREAM

De dienst wordt ook online uitgezonden. Zie de website www.kerkdienstgemist.nl ('Bleiswijk' en 'Dorpskerk' invullen) of de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl

COLLECTEN

U/jij kunt een bijdrage geven bij de uitgang, via de digitale collectelink of 'spaarpotjes' thuis. Mogen we op u en jou rekenen?

afbeelding rechts: beeldje van Jozef van Arimatea, collectie Museum Boijmand Van Beuningen (maker anoniem, ca. 1520)



ORDE VAN DIENST, GOEDE VRIJDAG 29 maart, 20.00 uur

Orgelspel - Welkom en mededelingen

Aanvangslied: NLB psalm 22: 1, 2

Stil gebed, votum en groet

Zingen: NLB lied 562: 1

Gebed

Schriftlezing: Lucas 23: 33-56 (NBV21)

Zingen: NLB lied 577

Verkondiging over Marcus 15: 33-34 (NBV21)

thema: 'Jozef van Arimatea: postuum eerherstel voor Jezus?'

Zingen: NLB lied 578: 1, 2, 5, 6

Onderwijzing over het Avondmaal en gebed

Viering van het Avondmaal, besloten met verzen uit Jesaja 53

Zingen: NLB lied 575: 4, 6

Gebed

Aankondiging collecten: 1. PDC De Herberg Oosterbeek; 2. Kerk

Zingen (staande): NLB psalm 116: 1, 6, 7

Zegen, beantwoord door het zingen van 3x amen

De Paaskaars wordt gedooft en de kerk uitgedragen.

De dienst eindigt met stilte.

Bij het thema:

'Jozef van Arimatea: postuum eerherstel voor Jezus?'

Hij komt wel heel laat uit de schaduw tevoorschijn: Jozef van Arimatea, kennelijk geen vreemde in de kring van leerlingen van Jezus. Maar pas na Jezus' sterven aan het kruis toont Hij openlijk zijn loyaliteit en verbondenheid met zijn Heer. Is het wel erg laat? Te laat? Durfde deze Jozef eerder niet? En wat is dan nog de zin van deze daad: een graf beschikbaar stellen voor de gestorven Jezus? Wie heeft daar nog iets aan?

Daar gaan we over nadenken in de verkondiging op deze Goede Vrijdag. Waar ook wij ons in zekere zin inlaten met een dode Jezus. Wat is de zin daarvan? Wat schieten we daarmee op? Wijst die wonderlijke leerling – die op de avond van die donkere vrijdag actief werd – misschien toch de weg? Een weg die ook ons verkondigt dat die donkere vrijdag een 'goede' vrijdag was. Het Heilig Avondmaal onderstreept dat heel persoonlijk. Voor u, jou en mij!

BIJBELLEZING: Lucas 23: 33-56 (NBV21)

33 Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, kruisigden ze Hem, samen met de twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. 34 Jezus zei: 'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.' De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. 35 Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden Hem en zeiden: 'Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de messias van God is, zijn uitverkorene!' 36 Ook de soldaten dreven de spot met Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem water met azijn aan, 37 terwijl ze zeiden: 'Als Je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!' 38 Boven Hem was een opschrift aangebracht: 'Dit is de koning van de Joden'. 39 Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem: 'Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!' 40 Maar de ander wees hem terecht met de woorden: 'Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat?' 41 Wij worden terecht gestraft: het is ons verdiende loon. Maar die man heeft niets verkeerd gedaan.' 42 En hij zei: 'Jezus, denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt.' 43 Jezus antwoordde: 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.'

44-45 Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. 46 En Jezus riep met luide stem: 'Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.' Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit. 47 De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: 'Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!' 48 De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich van verdriet op de borst sloegen. 49 Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die Hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren.



50-51 Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimatea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst van het koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de handelwijze van de raad. 52 Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. 53 Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. 54 Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken. 55 De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, waren Josef gevolgd. Ze zagen het graf en zagen ook hoe Jezus' lichaam er werd neergelegd. 56 Daarna gingen ze naar huis, waar ze geurige olie en balsem bereidden. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.

foto links: het veronderstelde graf van Jezus in de Heilige Grafkerk te Jeruzalem

Verzen uit Jesaja 53 bij het Avondmaal (NBV21)

5Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede, zijn striemen gaven ons genezing.

6Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.

.....

8Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.

Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?

Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.

9Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken;

.....

12b Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.

LIEDEREN Goede Vrijdag 29 maart, 20.00 uur

Psalm 22: 1, 2

1 Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

2 Nochtans, op U, o God die heilig zijt
en troont op lofgezangen, U gewijd
door Israël dat gij hebt uitgeleid,
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaad'ren bleven op U bouwen,
dat Gij hen naamt in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.

NLB lied 562: 1

Ik wil mij gaan vertroosten
in 't lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneerboog keer op keer

NLB lied 577

1 O wereld, zie uw leven
hoog aan het kruis geheven,
uw heil zinkt in de dood.
De eersteling van allen
laat stil zich welgevallen
verdrukking, slagen, hoon en spot.

2 Wie heeft U zo geslagen,
waarom moet Gij verdragen
die bitterheid en pijn?

en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot hem wil ik mij wenden -
o Jesu, zie mij aan.

Gij zijt toch zonder zonde,
toch niet in 't kwaad gebonden
als wij en onze kind'ren zijn.

3 Ik ben het, ik moest boeten,
met handen en met voeten
genageld aan uw kruis.
O Here, die uw leven
voor mij hebt prijsgegeven,
gedenk mij in het paradijs.



NLB lied 578: 1, 2, 5, 6

1. O kostbaar kruis, o wonder
Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

2. Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijn Heren Christus dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.

NLB lied 575: 4, 6

4 Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlost en zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

5. En door zijn dood en door zijn
bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voor goed
van heel de dode wereld vrij.

6. De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

6 Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgestaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

NLB psalm 116: 1, 6, 7

1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

7 De dood van een die Hem is toegewijd
staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder,
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder.
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd!

8 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.